

**DECCAL ve SÜFYAN ile
MEHDİ ve MEHDİYET DERSLERİ**

MEHDİYET DÖNEMİNİN (1917-2037)

ÜÇÜNCÜ DÖNEM (1997-2037)

İKİNCİ ON YIL (2007-2017) DEVRESİ:

ÖNÜMÜZDEKİ ON YILDA,

ÇIKACAK OLAYLAR, KOPACAK FİTNELER

VE YAŞANACAK OLAN BÜYÜK HARPLER!

DERS-1: 02 HAZİRAN 2007

DECCALIN TANIMI, ÖZELLİKLERİ ve DECCALİYET

Selamun Aleyküm.

Allah gecenizi hayır etsin inşallah, Cenabı Hak gündüzünüzü hayır etsin, ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah.

Bu akşamki konumuz deccal. Ondan önce gelen inşallah birkaç soruya bakalım, sonra inşallah deccal konusuna gircez. Konu devam ederken soru sormak isterseniz yine böyle blok notlara yazıp gönderebilirsiniz. Sıcağı sıcağına inşallah cevap vermeye çalışırız.

Deccal! Ah şu deccal. Bu birkaç hafta bütün arkadaşlarınıza, kardeşlerinize, etrafınıza haber salın. Birkaç hafta konu deccal, konu ahir zaman, çıkçak olan fitneler. Ne zaman ne olcaktıymış, ne olmuş, ne olacak? Öyle ya, Irak'ta savaş var. Bundan sonra ne olacak? Bundan bi 10 yıl önce eski arkadaşlar bilirler, o eski arkadaşlara bazı sohbetler etmiştik bu konularla alakalı. Cenabı Hakk'a hamdolsun, 10 yıl içersinde tespit ettiğimiz her şey vuku buldu. Allah bizi affetsin. Şimdi yeni şeyler var, bi 10 yıllık daha dilim anlatalım. 2007-2017'ye kadar bi dilim anlatalım, inşallah Cenabı Hak bize isabet ettirsin.

Konu deccal. Deccali tanıyalım, önümüzdeki haftalarda fitneleri tanıyacağız, nerden ne çıkmış, nerden ne olmuş, nerden ne olacak. İnşallah. Sohbeti, rica ediyorum iyi dinleyin konuyu. Konuları birbirine iyi bağlayın, konuları birbirine bağlayamazsanız, meseleyi anlamakta zorluk yaşarsınız. Allah bizi affetsin.

Deccal cahil demek, deccal dinsiz demek, kelime anlamı. Deccal kötülüklerin anası babası gibi. Kötülüklerin başlangıcı demek, kelime karşılığı. O zaman deccal, din tanımayan, diyanet tanımayan, Allah peygamber tanımayan, bu noktada cehaletin simgesi, deccal. Ve bütün peygamberler, hadisi şerifte Allah Resulü öyle diyor: "Bütün peygamberler ümmetlerini deccalle korkutmuşlardır." Yani Adem aleyhisselamdan, Hz. Muhammed Mustafa'ya kadar bütün peygamberler ümmetlerini deccalle korkutmuşlar. Demişler ki, bi deccal gelecek, aman bu deccalden muhafaza edin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de diyor ki: "Kıyamet kopmazdan önce, 30 küsur deccal çıkmadan kıyamet kopmaz." diyor. 30 küsur. Demek ki kıyametten önce 30'a yakın deccal çıkçak. Başka bir hadisi şerifte diyor ki: "Kıyametten önce peygamberliğini ilan eden 30 küsur, 30'a yakın yalancı deccal çıkmadan kıyamet kopmaz." Aaa, demek ki deccal veya deccaller peygamberliğini ilan etçekler. Yani din kurmaya çalışçaklar, bi din icat etçekler, bi din koyçaklar orta yere. Deccal demek ki bir peygamber gibi orta yere din tesis etmeye çalışçak. Neden? Allah Resulü diyor ki: "Bu yalancı peygamberler, deccaller çıkmadıkça kıyamet kopmaz." Deccali tarif ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri.

Allah Resulüne soruyor deccalle alakalı sahabeden birisi diyor ki: "Deccal sana zarar vermeyecektir. Ya Resulallah ondan korku vardır, çünkü insanlar onun beraberinde ekmek dağı ve su nehri vardır diye söylüyorlar" dedi. Yani deccalin yanında bir ekmek dağı var. Ekmek! İnsanların peşinde koştuğu meta. Yedikleri, içtikleri gıdalar. Yanında bi de ne var? Su nehri var. O hayatın olmazsa olmaz iki unsuru; birisi ekmek, birisi su. Ve insanları dininden eden, imanından eden, ahlakından eden, insanları yerinden, yurdundan eden, vakarını kaybettirdiği, namusunu kaybettirdiği, ahlakını ve faziletini kaybettirdiği ve insanın

insan olma özelliğini yitirdiği bir nesne; ekmek ve su. Demek ki bu deccalın yanında olacak. İnsanlar deccalın yanında rahat ekmek ve rahat su bulacaklar ve deccal insanları bu rahat yaşantıyla avlıcak. Deccal insanlara bu rahat yaşantıyı özendircek. İnsanlar ekmek ve su peşinde gittikleri, düştükleri için deccalin peşine takılıcaklar. Dinlerini terk etçekler.

Dolaplarımız dolu, kilerlerimiz dolu, ceplerimiz dolu. Önceki insanların 3 günlük yiyeceği evlerinde yoktu. Şimdi en fakirinin evinde 10 günlük yiyecek var. Dolu! Dolaplarımız dolu, evleriniz dolu, her şeyiniz dolu. Arabalarla alıyoruz hep beraber. Çoluk, çocuk, çombolak gidiyoruz, marketlerden arabalarla alıyoruz. Açlıktan zayıflayan yok. Herkes yiyor yiyor ondan sonra sabahları eritmek için yürüyor bi de. Olmuyor doktoruna gidiyor; ben nasıl eririm, ben nasıl kilo veririm diye. Ben sabahları çıkıyorum tonton teyzeler, ablalar yürücez diye uğraşıyorlar. Bende içimden diyom ki: “Be mubarek kadınlar! Hamur işlerini yutarken nerdesiniz diyom.” Yiyor, bütün insanlar yiyor, yecüc mecüc kavmi gibi yiyor insanlar. Deccal onlara yediriyor boyuna. Ve hiç kimse yemesinden, içmesinden, zevkenden, sefasından fedakarlık etmiyor. Benim meşhur bir sözüm var: “Bugünün dervişine bi rahatına dokunmucan, parasına dokunmucan, yemesine içmesine sefahatına dokunmucan. Çok iyi derviş.” Eğer onun rahatına dokunmazsan, o akşamları gidip evde yan gelip ha bire yiyip televizyonun karşısına da geçip hatun doldur bana bir çay. La ilahe illallah, La ilahe illallah, bak yav gördün mü televizyonda vay namussuz. La ilahe illallah, La ilahe illallah, hatun bi çay daha getir La ilahe illallah, La ilahe illallah. Olmadı meyva getir, olmadı çerez getir, gece oldu saat bir. Bizimki mücahit, elinde tespih gene ha. La ilahe illallah. Bi de beni görüyor efendim gönlüm hep sizinle, seni çok seviyorum. Aaa maşallah, Allah razı olsun, ne kadar güzel diyom ya sevmişsin. Dün akşam ben dersteydim sen nerdeydin? O televizyonun karşındaydı. Bi de hanım görüyor musun şu mankenleri bak bak bak bak! Filanca filanca sevgilisini almış. Bazısı önceden, şimdi bunları dile getiriyorum ya söylemiyorlar, bazısı da bunu kalkıp bana söylüyor; efendim biliyor musun filanca manken, filanca mankenle, işte filanca adamın sevgilisi olmuş. Aaa bu ne diyom ben.

Deccal! İnsanları ekmeğe, suya boğdu. Dinlerini aldı ama! Şimdi pirincimiz çok, ekmeğimiz çok, suyumuz çok, rahatımız çok. Ama dinimiz yok! Dinimiz yok! Gözümüzün içine baka baka dinimize hakaret ediyor deccal. Kılını kıpırdatan yok. Gözümüzün içine baka baka, gözümüzün içine baka baka karnımızın üzerine oturmuş, böyle yüzümüze bakıp kansırarak, tükürerekten mukaddesatımıza hakaret ediyor. Tükürüyor her şeyimize. Ah şu ekmek yok mu! Ah şu ekmek parası yok mu! Hocam ben ekmek davasındayım. Haklısın kardeşim, aman dini dava tutma. Hocam din benim karnımı doyuracak mı? Doyurmucak kardeşim haklısın. Gitçemiz yerde bana mama var mı, ekmek var mı? Sizin tarikatta borçları ödüyorlar mı, para dağıtıyorlar mı? Yok kardeşim be. Ben gelemem ya, bana para dağıtacak yer lazım. Haklısın kardeşim.

Neden? Deccal onun gözünü boyadı. O hayata ekmek ve su olarak bakıyor. O hayata ekmek ve su olarak bakıyor. Biz şimdi kızlarımızı evlendirirken damatta ekmek ve su arıyoruz, oğlanlarımızı evlendirirken kız tarafında ekmek ve su arıyoruz, biz etrafımızda ekmek ve su arıyoruz. Biz çocuğumuzu yetiştirirken ekmek ve su arıyoruz, çocuğumuzun ahlakını, dinini aramıyoruz. İşte bu deccalın yanında, deccalın özendiği. Veriyor ekmeği, suyu, karşılığında senin dinini alıyor, ahlakını alıyor, örfünü alıyor, adetini alıyor, örtünmeni alıyor, Kuran'ını alıyor. Şimdi kızlarımız ekmek parası için çalışmak zorunda, şimdi tazecik gelinler ekmek parası için çalışmak zorunda. Dükkana bi tabela astık bayan eleman alınacak diye, gelinini almış gelmiş, tazecik gelini. Bana diyor ki, al bunu ne yapıyorsan yap, burda çalışsın. Ne!

Napıyorsan yap! Said indir tabelayı, çalışcak eleman melaman lazım değil abicim. Amanın millet çividen çıkmış. Karşılığında ne alacak? Ekmek ve su.

Devam ediyoz: “Deccalin sol gözü şaşıdır.” Deccalin sol gözü şaşı. “Sanki onun gözü emsalinden dışarı doğru fırlamış üzüm tanesi gibidir.” Deccalin bi gözü var şaşı, bi gözü de kör. Başka bir hadisi şerifte diyor ki: “Deccalin bi gözü kördür.” Bi gözü kör, bi gözü şaşı. Bütün Müslümanlar oturmuşlar tarih boyunca bi gözü kör, bi gözü şaşı adam aramışlar. Hala da bakıyolar, yok canım bunun bi gözü kör değil ki deccal olsun, bunun gözleri şaşı da değil, bu deccal olmaz. Kafanıza yazın şimdi bunu: “Deccalin bi gözü kör, bi gözü de şaşı.”

Devam ediyoz. “Ben sizleri kati olarak ondan korkutuyorum. Peygamberlerden her bir peygamber ümmetini muhakkak deccalden **inzal** ile korkutmuştur. Lakin ben sizlere onun hakkında hiçbir peygamberin bilsinler diye kendi kavmine söylemediği bir vasfını söyleyeceğim: deccal şaşıdır.” Deccal şaşı. Biz şaşıyı nerde kullanırız? Genel anlamda bir kimse doğruyu görmezse şaşırmış demez miyiz? Şaşı, bir kimsenin doğruyu görememesidir, biri iki görmesidir. Bir kimsenin istikamet bozukluğudur şaşılık. Bir kimsenin doğruyu eğri, eğriyi doğru görmesidir şaşılık. Başka bir hadisi şerifte Allah Resulü diyor ki: “Onun bir tarafında ateş vardır, bir tarafında da su vardır. O size ateşi su gibi gösterir, suyu da ateş gibi gösterir. Sakın siz onun suyuna dalmayın orası cehennemdir. Siz onun ateş gibi gösterdiği yere gidin orası cennettir.” Deccal şaşıdır yani düzgün kılavuz değildir. Deccal şaşıdır yani düzgün yol gösterici değildir. Deccal bu manada yanında ateş ve su vardır. “Ahir zamanda öyle bir zaman gelecek ki din insanların elinde bi ateşten bir kor gibi olacak, elinde tutanın eli yancak, atan dinden imandan olacak.” Deccal şaşı. Televizyonda namaz kılan genç kızlarımızı kötü olarak gösteriyor. Deccal şaşı. İnsanları şaşırtıyor, namaz kılmak kötülükmiş gibi algılanıyor. Deccal şaşı. İnananları da şaşırtıyor, Müslümanları terörist gibi gösteriyor. Deccal şaşı. Orucu, namazı, örtüyü, dinden olan şeyleri kötümüş gibi gösteriyor bize. Deccal şaşı. Evet Kuran’ı geçmişte kalmış, takip edilmeyecek bir kitap olarak gösteriyor bize. Deccal şaşı. Eğer ki onun dediği istikametten gidersen, suyuna gidersen, şurda barlar var, pavyonlar var, uyuşturucu var, fuhuş var, kumar var, burda yaşarsan dünyada ateş yok, her tarafta el üstünde tutulcaksın. Ama namaz kıalarsan, oruç tutarsan ateşin içindesin, deccalin ateşinin içinde yalnız Allah’ın ateşinin içinde değil. Deccal şaşı, kötülerini bize iyi gösteriyor. Bizim toplumumuzun en iyileri şimdi mankenler, en iyileri sinema artistleri, en iyileri onun bunun kucağında dolaşan kadınlar, en iyi kadınlar. En iyi adamlar onun bunun hakkına, ırzına geçen adamlar. Bunlar toplum önderi oldu önümüzde, kültür elçisi oldular, sanatkar oldular. Deccal şaşı bunları şaşırttı hepimize de. Bizim en çok sevdiğimiz sanatçı çok affedersiniz erkeklikten bayana dönme. Deccal şaşı sanatı çok güzel canım. Bi sürü türedi ondan sonra, herkes dönme olmaya başladı. Herkes te eğlendi onlarla. Onları bize deccal gösterdi.

Deccal şaşı ve başka bir hadisi şerifte diyor ki: “Deccal bir anda 40 ülkeyi dolaşır, fitnessini yayar çıktığında.” Bir anda 40 ülkeyi değil, 400 ülkeyi dolaşıyor şu anda. Neyle? Televizyonla. Neyle? Bilgisayarla, e-maile. Neyle? İletişim araçlarıyla. 40 değil, dünyayı dolaşılıyor deccal bi anda. Ve bi anda iyiyi kötü gösteriyor bize, bi anda kötüyü iyi gösteriyor bize. Deccal şaşı ve insanlar mümin sabahlıyorlar kafir **ölüyorlar**, kafir sabahlıyorlar mümin **ölüyorlar**. Deccal şaşı şimdi örtünmek kötü, açık dolaşmak iyi. Örtünmek gericilik, açık dolaşmak ilerici. İçki içmek ilerici, içki içmemek gericilik. Deccal şaşı namaz kılan gerici, namaz kılmayan ilerici. Deccal şaşı o zaman deccal nerde ki? Çıkmış deccal, dolaşılıyor içimizde. Oturmuş ümmet deccal bekliyor. Ne bekliyon kardeşim deccal dolaşılıyor ki. Deccal içimizde. Bakıyoz sakallı birisi, şunun sakalına bak ya, böyle sakalmı bırakılır? Deccal şaşı sakala düşmanınız, örtüye düşmanınız, namaza düşmanınız, oruca düşmanınız, müslümana düşmanınız. Deccal şaşı ve deccale uyanlar da şaşı. Irak’ta kadınların ırzına geçiliyor, onlara müstehaktı

canım. Irak'ta bomba yağıyor başlarına, eee onlara müstehak canım. Neden? Saddam'ı seçmeselerdi. Saddam'ı sanki onlar seçti. Deccal şaşı kendi memleketini korumak isteyenleri terörist gösteriyor. Deccal şaşı yarın öbür gün maazallah kafir devletlerden birisi bu memlekete kastetmeye çalışsa ve bu memleketi seven, bu memleketi için canını, malını, hayatını bir çırpıda feda edecek olan vatan evlatları, vatani korumaya, muhafaza etmeye, savunmaya kalkmış olsa, televizyonda dcekler ki bunlar terörist. Neden? Canım onlar demokrasi getirmeye geldiler, insan hakları getirmeye geldiler. Eee sen ona karşı savaşıyon kardeşim, teröristsin.

Yani eğer benim dedem yaşamış olsaydı, kurtuluş savaşına şunda katılmış olsalardı, her iki dedem de, her ikisi de teröristti, deccal şaşı çünkü. Birisi Yunanistan'da şimdiki adı MİT, eski dil ile Tahriri bilmem ne mebusu, yani görevlisi. Orda ikinci dünya savaşında fahri konsolosluk yapmış, 8-9 dil biliyordu. Yunanistan'da yunan zindanlarında zulme uğramış, işkenceye uğramış, sırtında işkence izleriyle öldü baba dedem. Anne dedem de yunanlı memlekete nasıl ayak bastı deyip, mavzerini, silahını kuşanıp dağa çıkmış insan. Hali vakti yerindeymiş, yanında üç-beş kızan besleyip Bayındır ve etrafında yunanla savaşmış kimse. Gerektiğinde karakol basmışlar, gerektiğinde yunan askerlerini öldürmüşler, rahat vermemişler yunana. Ayağında, bazen görüyorsunuz ya bende, körüklü çizme var, ayağında körüklü çizme, belinde tabancası ile öldü Allah rahmet eylesin. Belindeki tabancasını kimse alamadı, ayağındaki körüklü çizmeyi de kimse çıkaramadı. Gönlü hala da kafirle, düşmanla savaşmak için güm güm atan, haksızlığa, uğursuzluğa, ahlaksızlığa dayanamayan yaşına rağmen herhangi bir yanlışlık olduğunda torunu olan dayımı dövecek kadar ileri, sert olan bir kimse. Deccalin gözüyle bakarsak terörist. Neden? Memleketini kurtarmaya çalışmış, vatanını sevmiş, kitabını sevmiş, dinini sevmiş, insanını sevmiş. Mücadele etmiş vatanı için. Ama bakarsan deccal gözünden o terörist, vatan haini. Teslim olcaktı.

Deccal şaşı bizim ahlakımızı almış, içimizde dolaşmış, ahlaksızlığı başımıza payidar etmiş. Deccal şaşı bizi hırsız etmiş, çalmışız yanımızdakinden, annemizden, babamızdan, komşumuzdan, kardeşimizden, devletimizden, etrafımızdan çalmışız. Deccal şaşı kap kaççı etmiş çocuklarımızı bizim. Kapkaççı. Şu vatan memleketinin evladı kapkaççı olmuş. Elindeki ekmeği paylaşan, sofrasındaki yemeği paylaşan, etrafında aç, açık var mı diye kapı kapı dolaşan şu vatan evlatları şaşının, körün, dinsizin peşine takılmış, bu ahlakını kaybetmiş. Havalar soğuduğunda aç kalacak olan kuşları düşünen şu vatan evlatları, havadaki kuşları yemeye çalışmışlar şimdi. Deccal şaşı, bizi şaşırtmış. Ahlakımızdan, imanımızdan, inancımızdan, yaşantımızdan saptırmış. Deccal şaşı, çocuk annesini dinlemiyor, anne çocuğunu dinlemiyor, kadın kocasını dinlemiyor, koca karısını dinlemiyor. Deccal şaşı içimizde dolaşıyor.

Kardeşler! Kur'an ve Sünnetin emrinin karşısında kim konuşuyorsa o deccaldır. O deccalın askeridir, deccalın komutanıdır, deccalın yaveridir. Deccal beklemeyin deccal içimizde. Deccal her yanımızda, evimizde, gönlümüzde deccal. Dinin bir hükmünü görüyor, dinin bir hükmünü biliyor kendi kendine diyor ben bunu yapamam ki. İçinden ses diyor yapma ona, deccal onun kalbini zaptetmiş. Dışardaki deccalden önce içimizdeki deccal önemli. Çalışsak içimizdeki deccal önemli, çırpıyorsak, kadınların ırzına, namusuna, haysiyetine, şerefine dokunuyorsak, içimizdeki deccalı durduramamışık. Kadınlar ahlaksızlığa, uygunsuzluğa, yanlışlığa duçar oluyorsa, kapı açıyorsa kendilerine, içindeki deccalı önlüyememiş daha. Bi erkekle karşılaşmaz, gözleşmez, anlaşmaz diye ümid ediyorsa, erkekler de kadınlarda. Deccal içimizde bizi şaşırtmış. Onu bize tatlı gösteriyor, onu bize güzel gösteriyor. Ve örtülü anneler, örtülü anneler, sakallı babalar, kızlarım bir erkekle anlaşsın evlensin diye gözlerine bakıyorsa, deccal içlerine yerleşmiş, evlerine yerleşmiş. Ve örtülü

anne ve babaların oğlanları kız peşinde koşturuyorsa, anne baba da gençtir canım yapçak o kadar da diyorsa, deccal onu şaşırtmış, deccal içinde, sen ne deccal bekliyon daha.

Deccal içimizde. Bizi müslümanların aleyhinde konuşturuyorsa, müslüman cemaatlerin arkasından konuşturuyorsa, Müslüman kardeşlerin arkasından gıybet ettiriyorsa, dedikodu ettiriyorsa, iftira ettiriyorsa, deccal içimizde, deccal şaşı. Deccalı dışarda hiç arama. O zaman gelin kardeşler! Deccalın son tarifi, son tarifi; imanın, İslam'ın, ihsanın karşısında ne var ise o deccaldır. Görevini yerine getiriyor. Siz birisine gıybet etme diyorsunuz, o diyor ki; gıybet etmeden yaşanır mı ki? İşte o deccalın sesi. Birisine doğru, güzel, hayır bir şey söylüyorsunuz, o size şer kapısını açıyor, o deccalın sesi. O deccalın sesi. O zaman gelin, hep beraber, yeniden Kur'an ve Sünnete iman edip, yeniden dinimizi öğrenelim, yeniden dinimizi yaşamaya çalışalım. Sıfırdan! Sıfırdan, annenizin babanızın dini değil, Allah'ın dini, Resulullahın dini. Şeyhinizin, üstadınızın, aliminizin, cemaatin başındaki kimsenin dini değil, ya? Allah ve Resulünün dini. Üstad, Kur'an ve Sünnetten konuşuyorsa öper başımızın üstüne koyarız. Kur'an ve Sünnet. Üstad hevayı hevesten konuşuyorsa, hayır kardeşim. Cemaat heva ve hevase gidiyorsa hayır kardeşim. O deccaliyettir, Allah muhafaza eylesin. Ve kim derse ki; ben peygamberim, ben nebiyim, o deccaldır. O deccaldır ve kim yeni bir din kuruyorsa o deccaldır. Yeni bir din kurmak ne demek? Haramı helal, helalı haram etmek demektir. Bu yeni bir din. Bu yeni bir din, haramı helal, helalı haram ediyor. Bir kimse yaşayamayabilir, yanlışlık yapabilir, eksiklik yapabilir, ama yanlışlığını, eksikliğini helal görüyorsa o yeni bir din kuruyor. Allah bizi muhafaza eylesin inşallah.

Hakkınızı helal edin, süremiz doldu, o yüzden sohbeti kısa kesiyorum. Önümüzdeki hafta günümüzde ve önümüzdeki günlerde doğacak olan fitneler. Fitne, yani kötülükler, yanlışlıklar, kıyamet öncesi çıkçak olan savaşlar. Mesela bir örnek vereyim, işte Irak'ta savaş çıkçağını arkadaşlara daha önce söylediydim, 10 yıl önce. O savaş Irak'ta kalmayacak. Suriye'ye de sıçrayacak. Herkes İran'a sıçrayacak diye bekliyor, hayır savaş Suriye'ye sıçrıyacak, savaş bizim güneydoğumuza sıçrıyacak. Var ya, o daha devam etçek ağırlaşaraktan. Fitneler daha devam etçek. Neden? Zaman daraldı, zaman. Zaman kısaldı. Mehdi'nin çıkması, Mehdi'yle beraber vadedilen o son deccalın çıkması, İsa'nın inmesi, yecücün mecücün çıkması, dabbetül arzın çıkması yakınlaştı. Orda daha savaşlar devam etçek, ordaki karışıklıklar devam etçek. Yani Irak'taki savaşla alakalı mesela hadis var. Allah Resulü diyor ki: "Orda savaş çıkar, insanlar orda üçe bölünür, bir kısmı diyor çiftine çubuğuna gider helak olur, bir kısmı da diyor kafirlerle anlaşmaya, barış yapmaya çalışır onlar da helak olur. Bir kısmı diyor fisebilillah Allah rızası için savaşır onlar da şehit olurlar." diyor. Aaa baktım, Irak'taki konum aynı. Öyle değil mi? Ordaki şiiiler çiftine, çubuğuna gidiyorlar şimdi. Helak olacaklar. Oluyorlar da. Ordaki kürtler amerikayla anlaşmaya gidiyorlar, helak oluyorlar. Orda bitek Sünniler savaşıyorlar, onlar da şehit oluyorlar, ölüyorlar zaten. Aynı şey güneydoğu için olacak. Hadisi şerif. Bunu söyleyim sohbeti kapatıyorum "Süfyan askerleri, süfyan askerleri Şam bölgesinde zeytin ağaçlarının dibine atlarını bağlamadıkça, atlarını bağlayıp dinlendirmedikçe orda, kıyamet kopmaz." Ben Şam'a gittim. Bu hadisi şerifi okuduğumda Antakya'da, Hatay'da zeytin ağacının olduğunu bilmiyordum, gerçekten bilmiyordum. Oralara gidince aaa bi baktım, ben zeytini biz birttek ege bölgesinde var zannediyorduk. Aaa, ordada zeytin ağaçları var. Biz Şam'a kadar gittik aaa baktım taze taze o Şam yolundan, Dimeşk yolunda zeytin ağaçları dikmişler. Eyvah dedim ya, hadisi şerif nasıl tecelli ediyor. Süfyan orduları, yani süfyan kimdi? Kafirdi. Kafir orduları, Şam bir coğrafi bölge, o bölgeye gelip yerleşmedikçe, oturmadıkça, o ordular o zaman için at, ordunun silahı, ordunun bineği, o ordular oraya yerleşmedikçe kafir orduları, kıyamet kopmayacak. Başladılar. Haftaya inşallah. Hakkınızı helal edin. Allah rızası için el fatiha maa salavat. Amin. Hani arkası yarın derler ya, yandınız gari, 3-5 hafta toplancaz burda.

DERS-2: 09 HAZİRAN 2007

DECCALDEN ÖNCE ÇIKÇAK OLAN FİTNELER

Selamun Aleyküm.

Allah gecenizi hayır etsin inşaallah, Cenabı Hak gündüzünüzü hayır etsin, ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşaallah. Dışardan gelen arkadaşlarımızda hoş geldiniz. Bütün gelenlerin Allah attıkları her adıma sayısız sevap versin inşaallah. Bugün soru az gelmiş maşallah iyi.

Konu deccalden önce çıkçak olan fitneler. Geçen hafta deccalı anlattık. Şimdi fitneleri anlatçaz. Bu fitneler Hz. Ömer efendimizin zamanından itibaren İslam dünyasına girmiş, oturmuş. İlk fitne İslam dünyasında Hz. Ömer efendimizin şehit olmasıdır. Allah Resulu sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, Huzeyfetül Yemani'ye bütün münafıkları ve fitneleri söyler ve Huzeyfetül Yemani de Hz. Ömer efendimizin katledilmesiyle fitnelerin başlayacağını söyler. Bunları anlatmak istemiyorum size. Yani bu fitneler zinanın artması, insanların büyük şehirlerde toplanması, insanların Kur'an ve Sünnete tabi olmaması, işte haramların çoğalması, zinanın artması, faizin artması, kumarın artması, çocukların anne babalarına isyan etmesi gibi. Bunların hepsi de görülüyor. Bunlar kıyamet elametleri, bunların hepsi de görüldü. Küçük kıyamet elametlerinin görülmediği hiçbir şey kalmadı. Bunlar kıyametten önce, Mehdi'den önce olacak olan olaylardı. Allah izin verirse geçen hafta öyle demiştim; önümüzdeki 10 yılı konuşçaz. Önümüzdeki 10 yıl, yani geçen hafta da söylemiştim, ben on yıl önce Irak'ın işgal edilceğini söylemiştim. Bundan sonraki on yıl. Bundan sonraki on yıl, güneydoğu bizim o on yılın içersinde. Doğu Anadolu'nun bir kısmı, güneydoğu, Irak, Suriye, Lübnan, Ürdün, Mekke-Medine, Hicaz Bölgesi ve İran ve Horasan elleri ve Afganistan. Bu bölge önümüzdeki 10 yıl için çok önemli.

Diceksiniz ki, dini bir sohbetle bunların ne işi var? Bunlar hakkında hadis var. Allah Resulu sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, belki de gün tayin etmemiş ama olayları birbiri ardına eklemiş, bundan sonra şu olacak demiş. Bu bir resim tamamlama benim ki. Resim çizme değil, resim tamamlama. Ben var olan figürlerin, eksik kalan figürlerini yerleştiriyorum, başka bir şey yapmıyorum. Gaybtan konuşmuyorum ha! Gayb Allah'a ait. Ama Allah kendi gaybından peygamberlerine bildirmiş. Kendi gaybından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine de bildirmiş ve kendi gaybından velilerine de bildirir, evliyelerine, dostlarına bildirir. Gönlü, kalbi açık olan, Allah'ı zikreden, Allah'ı zikirle hem hal olan sofilere, dervişlere, iyi müminlere bildirir. Öyle olur ki, ertesi güne, bir kimse ertesi gün ne olacağını bilir. Öyle olur ki 1 yıl sonrasını bilir, 2 yıl sonrasını bilir, 5 yıl sonrasını bilir. Allah gösterir ona, bilmesi ona Allah'ın bildirmesidir. Veyahut ta o kimse hadis okur, işte Kur'an okur, Cenabı Hak bi şekilde onu bilgilendirir.

Enteresan hadisler okuyacam size. Ve o hadislerle inşaallah kendimize yol çizmeye çalışçaz. Mehdi'den önce atbaşı gibidir, bir süfyan çıkar, veya süfyan orduları çıkar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hadisi şerifte diyor ki: "Mehdi'yle süfyan atbaşı gibi gider." Yani süfyan çıkar, ardından Mehdi çıkar. Tesbih taneleri gibi başka bir hadisi şerifte: "Tesbih taneleri gibi birbirini takip eder bunlar." İşte Basra'da yangın çıkması, o ateşi herkesin görmesi, bunları size söylemiyom bunları gördünüz. Oranın, işte tarumar olması, yıkılması, bunları gördünüz hep, bunları yaşadınız. Allah affetsin ben bunları söyledim demek

istemiyorum, bunları bizim eski arkadaşlar hepsi de biliyorlar ama bundan sonra ne olacak, öyle değil mi?

Enteresan hadis: “Ben-i Abbas’ın değirmeni döndüğü zaman, bayrak sahipleri atlarını”, hadisleri yi dinleyin, bu hadisleri açıklıcaz tekrar yerli yerine koycaz, “bayrak sahipleri atlarını Şam’da zeytin ağaçlarının arasında bağladığı zaman ve bu ordu ile Allah’ın ezhep ve ailesini yok ettiği zaman, onlardan kaçacak, saklanacak kimsenin kalmadığı zaman, Caferiler ve Abbasiler düştüğünde ciğer yiyen oğulların, yani süfyanın Şam minberine oturduğunda berberi kavmi de Şam’a geldiği zaman işte bu Mehdi’nin çıkış alametidir”. Hadis Naim bin Kabban Hammad nakletmiş. Şimdi tekrar, tek tek, madde madde iyi dinleyin. Madde madde yorumlucuz.

Ben-i Abbas değirmeni döndüğü zaman: Hz. Abbas Mekke’den Medine’ye hicret etmedi. Mekke’deki işi faizle iştilal etmekte, yani para satardı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selem hazretleri, onun Mekke’de para satmasını, faizcilik yapmasını men etmedi. Ne zaman Mekke fetholdü, Mekke’de İslam tecelli etti, İslam hukuku tecelli etti, Allah Resulu hutbeye çıktı: “İlk kaldırdığım faiz, amcam Abbas’ın faizleridir” dedi ve “ Faizi bugün aldım ayağımın altına ezdim, çiğnedim.” dedi. Demek ki, gün gelecek Abbas’ın değirmeni döncek. Yani, faiz meşru hale gelecek. Faiz meşru hale gelecek, şimdi bütün dünya üzerinde faiz meşru hale geldi mi? Geldi. Elektriği ödemeyen faiz öder, telefonu geç yatır faiz öder, doğalgazı geç yatır faiz öder, doğru mu? Doğru. Vergi dairesine vergini geç yatırırsan faiz ödersin. Herhangi bir şeyi geç yatır, faiz ödersin. Şimdi büyük işletmeler, büyük firmalar herhangi bir ödemeyi veya herhangi bir parayı geç ödediğinde faiz alıyor mu? Alıyor. Meşru hale geldi mi? Geldi. Demek ki, Ben-i Abbas’ın değirmeni dönmeye başlamış. Bu göründü mü bütün ümmeti muhammedin içersinde? Görüldü. Bu zaten görünen bir şeydi, koyduk kenara.

“Şam’da zeytin ağaçlarına bağladığı zaman ve bu ordu ile” demek ki, Şam bölgesi şu; şimdiki Şam değil, Dimeşk değil. Onun adı Dimeşk’tir. Şam dendiğinde Irak, Suriye’nin büyük bir kısmı, Irak’ın büyük bir kısmı, İran’ın bir kısmı, Türkiye’nin de doğu ve güneydoğu komple, doğunun bir kısmı hatta Konya’ya kadar coğrafik olarak eski dilde Şam bölgesidir. Demek ki Şam’a, zeytin ağaçlarının dibine bayrak sahipleri atlarını bağlicak. O bildiğimiz beygir değil bunlar. Bayrak sahibi deyince devlet akla gelir. Eski dilde devletlerin bayrakları olur. Şuanda da devletlerin bayrakları var. Demek ki Şam bölgesine, zeytin ağaçlarının dibine herkes savaş araçlarını, askerlerini dolduracak, bağlicak. Şam bölgesine askerler gelecek, yığılcak askerler. Şimdi yığıntı yapılıyor mu askerler? Nereye gidiyor askerler? Şam bölgesine gidiyor. Ve Şam bölgesinde bir yığılma var mı? Var. Ondan önce Şam bölgesini bombaladılar, başkaları da geldi oraya oturdu mu? Amerika geldi oturdu mu? Geldi oturdu.

Hadisi şerife bak, diyor ki: “Şam bölgesine, ağaçların dibine bayrak sahipleri gelip oturduğu zaman.” Bayrak sahipleri gidiyor şimdi oraya ve ortadoğuya, ortadoğuya komple, bütün dünya devletleri asker yığıyor. Görüntülü veya görüntüsüz. Görüntülü veya görüntüsüz, yani noluyor? İşte Türkiye de o görüntüyü gördüğünden, bizinkiler de oraya asker yığıyor. Çünkü İsrail de oraya asker yığıyor, Amerika da asker yığıyor, İngiltere de asker yığıyor, Avrupa devletleri de asker yığıyor. Burdaki illaki asker resmi asker olması şart değil. Orda gizli ajanları var, gizli örgütleri var. Ordaki örgütlerle ortaklık kuruyorlar, ordaki örgütlere iş yaptırıyorlar, ordaki insanlara iş yaptırıyorlar. Hadisi şerifin sonunu dinleyin bakın: “Ordaki ordu ile ezhep ve ailesini yok ettiği zaman.” Irak’ta bir aile yok oldu mu? Yok oldu. Ve diyor ki: “Onlardan kaçacak, ve saklanacak kimsenin kalmadığı zaman.” Irak’taki devlet başkanının etrafında avanesi kaldı mı? Kalmadı. O avaneden kimse kalmadı. Ya bu o Irak’taki kimseye ait, Irak devlet başkanına ait, ya da Suriye devlet başkanına ait bu. Ya da Şam şuan ki

Dimeşk'in başında bulunan. Burda “ezhep ve ailesi” diyor, ezhep burda ne? Hafız Esad! Yakındır. Suriye’de de bir karışıklık olup, Suriye’de devleti idare edenlerin kaççak yer arayıp ve onların enselendiği, yakalanıp öldürüleceği zaman. Hedef Suriye’dir ve ordaki o insanlar. Irak’ta mesele bitti, ve orda hedefte Suriye var, ardından ne var? Ardından Caferiler var, yani İran var, farisiler var. Ve ordaki kim var? Abbasiler var, yani Abbasi dediği Sünniler, ordaki Abbasi imparatorluğundan kalan kalıntılar. Onlar da düştüğü zaman, yani orda o kadar hercü mercü olacak ki, orda kimin kimi öldürdüğü belli olmacak, orda kimin haklı kimin haksız olduğu belli olmucaak. İran, Suriye, Irak, Lübnan kangölü olacak. Türkiye’nin güneydoğusu da buna dahil. O hercü mercü yaşıcak orası. O hercü mercü tadçak. O oluk oluk kanları izlicecek insanlar. Hala da izlemiyor musunuz? Ölen yavrularımızın cenazeleri gelmiyor mu? Ve onları katledenler, onları katledenler neyi katlettiklerini biliyorlar mı ki?

Ve enteresan bir kavim çıkıyor ordan dikkat edin: “Ciğer yiyen oğulları Şam minberine oturduğu zaman.” Yani birisi ciğer yicek, insanların ciğerini yakçak, insanların ciğerini alcak ve o kimse o beldede, o bölgede bayrak sahibi olacak, devlet başkanı olacak yani. Şimdi bizim askerlerimizi katledenler, o bölgede savaş çıkaranlar ve o savaşta taraf olanlar ve o savaşta kafirlerin yanında rol alanlar, kafirlerle beraber olanlar kimler? Bakın kim olduğunu tarif ediyor. Bunun kim olduğunu yine hadisi şerifte tarif ediyor, iyi dinleyin: “Süfyanı Halid bin Zeyid bin Ebu Süfyanın evladındandı. Kafası oldukça büyüktür.” Kafası oldukça büyüktür. “yüzünde kaşıntılı bir hastalıktan çiçek bozuğu eser vardır, gözünde beyaz bir nokta bulunur ve Şam şehrinden çıkacaktır”. Yani o bölgeden çıkçak. Kim var şimdi Irak devlet başkanı kim? Kafası büyük mü? Büyük. Gözünde bozukluk var mı? Var. Yüzüne baktınız mı, dikkat ettiniz mi hiç sempatikliği var mı? Eyvah ki, eyvah! Resulullah resim çiziyor resim! Diyor ki: “kafası büyük olur, gözünde beyaz bir nokta bulunur”, yani gözünde bi sakatlık var, gözünde bi bozukluk var, herkesin normal gözü gibi değil. Ve “yüzünde kaşıntılı bir çiçek hastalığı gibi bir şey olur” eyvah! Bu kimmiş? Ciğer yiyenmiş.

Bunu bir hadisi şerif daha diyor ki, dikkat edin: “Ona tabi olanların çoğu keltendir.” Kelp köpek demek. Bi kelp kabilesi Mekke’de var ama onlar şuanda çok az, küçücük. O kelp kabilesi değil bu. Kelp değersiz demek. iman anlamaz, din anlamaz, ibadet anlamaz demek. Kelp düşük vasıflı, düşük ahlaklı demek. Ehli tasavvuf kelbi mana itibariyle, anlam itibariyle der ki ehli tasavvuf; bu kimsenin ahlaki olarak, din ahlaki olmayan kimse. Dini bir ahlakı yok. Ve devam ediyor: “Kadınların karınlarını deşip çocuklarını öldürür.” Bu topluluk kadınlara vahşet uygular, çoluk çocuk dinlemez, öldürürler, katlederler. Etrafında ne varsa yıkarlar, yakarlar. Bu resmi siz tamamlayın şimdi. Köye girip çoluk çocuk katleden kimler? Köylere girip hemşireleri, öğretmenleri katledenler kimler? Ve bunlar bir de kimlerle beraber olcakmış? Berberilerle. Berberinin kelime anlamı nedir biliyor musunuz? Berberilerin dini yoktur. Berberiler böyle değişik, şeytana tapar gibi insanlardır. Ve bunlar müslümanlarla beraber olmucaak, caferilerle beraber değil, abbasi kalıntılı, yani sünnilerle de beraber değil. Kimlerle beraber? Berberilerle. Yani yakan, yıkan, yaralayan, harab eden, din tanımaz, iman tanımazla beraberler. Ve onlarla beraber olup kimleri öldürüyorlar? Abbasileri öldürüyorlar, yani sünnileri. Onlarla beraber olup napıyorlar? Caferileri düşürüyorlar, yani bugünkü şiayla savaşıyorlar. Bugün ortadoğuda şiayla savaşan kim? Yahudiler var. Başka? Hıristiyanlar var. Başka. Başka? Barzani ve Talabani var. İran ordan Barzani ve Talabani ile savaşıyor. Türkiye burdan savaşıyor. Onlar hem İran’daki Farisileri katlediyorlar, hem Türkiye’deki askerleri, sünnileri katlediyorlar. Hem de Irak’ın içindeki aünnileri, ve de Irak’ın içindeki farisileri katlediyorlar. Dikkat edin! Dikkat edin ve bu katliam devam etçek. Ordaki sünniler ve ordaki caferilerin kökü kazınıncaya kadar, yani bitab düşünceye kadar devam etçek. Şuanda Şam minberine oturdu mu? Oturdu. Bu kimse aynı zamanda yarın Suriye’yle de savaşmaya başlıcaak. Aynı şekilde Suriye ile de savaşçak, Suriye’nin de altını üstüne getirecek. Suriye

devlet başkanı da yıkılacak. Suriye devleti de, Irak devleti gibi olacak. Aynı bu kimsenin Türkiye üzerinde de planı var. Orda yeniden bir devlet oluşturmaya çalışıyorlar. Bu devlete yer lazım, toprak lazım. O zaman toprakları nerden alacak? İran, Türkiye ve Suriye'den alacak. Irak'ı aldı zaten. Irak'ın başına da oturdu. Oturdu mu? Oturdu.

Bakın, dikkat edin, devam ediyom: “Kays kabilesini de iyice yok eder.” Yani orda bi kabileyi yok etçek. Bu kabile kim? Suriye. Orayı yok etçek, oraya da saldıracak, orayı da rahatsız etçek, orayı da incitçek, orayı da acıtçak, orayla da problem yaşıcak. Evet bişey okucam bunu bırakcam. Bunu inşallah önümüzdeki derse bi not olarak alın. Bunu, bunu çok iyi dikkatli dinleyin. Çok iyi dikkatli dinleyin bunu. Bunu daha önce söylediğim arkadaşlar bilirler, hatırlarlar, söylediğim şeyleri destekleyen bir hadisi şerif. Ebu Davud Bureyde'den benzerini rivayet etti Onda şöyle der: “Türkleri 3 kere süreceksiniz. Nihayet onlara arap yarımadasında yetişeceksiniz. Birinci sürüşte onlardan kaçanlar kurtulacak.” Birinci sürüşte Moğol istilasından sonra. Türkler istila ettiler, Moğollar istila ettiler mi arap yarım adasını? Etiler. Ve o istiladan geri çekildiler mi? Çekildiler. Diyor ki “birinci sürüşte onlardan kaçanlar kurtulacak”.yani kimlerden kaçan? Moğollardan ve Araplardan kaçanlar kurtulacak. Birinci seferde kaçtılar Araplar kurtuldu, Türkler de kaçarken kendilerini kurtardılar kaçanlar. İkincisi ne? Osmanlı. Dikkat edin: “İkinci sürüşte bir kısmı kurtulacak, bir kısmı helak olacak.” Ah Osmanlı ah! Yemen'de kaldı mı askerlerimiz? Bağdat'ta kaldı mı askerlerimiz? Şam'da kaldı mı askerlerimiz? Komple arap yarımadasında o Araplar, İngilizlerle, Fransızlarla, İtalyanlarla ortak olup Osmanlı askerini arkadan vurdular mı? Vurdular. Kalanlar helak oldu mu? Oldu. Hey gidi Allah'ın Resulü hey. Soddak! Nasıl söylemiş, 1400 yıl öncesinden diyor ki: “Onların bir kısmı helak olacak”. Dikkat edin: “Üçüncü sürüşte tamamen maf olup, kökleri kuruyacak”. Eyvah ki eyvah! Eyvah ki eyvah, arap yarımadasına dokunma, sakın oraya doğru ne yapma? Girme! Eğer ya bu böyle ya da Selçukluları da kastediyor, o zaman Osmanlı ile bitti işi. Eğer arada Selçukluları da alırsak. Kudüs'e kadar kim gitti? Selahaddin Eyyubi. Selçuklu değimliydi? Selçukluydu. O da geriye döndü mü? Döndü. O zaman Osmanlıyla Türklerin arap yarımadasında işleri bitti. Ona eğer Selçukluları koyarsak. Eğer Selçukluları koymazsak, girersek arap yarımadasına sonumuz olacak. Arap yarımadasına dokunursak, sonumuz olacak, sonumuz. Allah muhafaza eylesin. O zaman uzak dur! O zaman uzak dur, Allah muhafaza eylesin.

Bi tane daha okucam inşallah: “Bu Süfyan çıkmazdan önce rüya gördüm, rüya”. Enteresan bir şey. “Süfyan diyor rüyasında kalk ve ortaya çık denilir, kalkar ancak kimseyi bulamaz. İkinci bir rüyayla aynı şeyi görür, yine kimseyi bulamaz. Üçüncü bir rüyada ise kalk çık ve kapının önüne bak denilir, kalkıp kapıyı açtığıında ellerinde bayraklarla 7 ile 9 kişi görür. Bunlar süfyaniye biz senin ashabınız derler. Süfyani onlarla beraber çıkar ve vadinin muhtelif yerlerinden birçok insanlar kendisine tabi olur.” Süfyani demek ki çıktığında ne olacakmış? 7 tane bayrak sahibi olacakmış, yedi. Yedi bayrak sahibi demek, 7 tane küfür devleti demek. 7 tane devlet ordaki süfyaniyi desteklicecek. Ordaki süfyani çıktı mı? Çıktı. O süfyani devletini destekleyen devletler var mı? Var. Başta kim? Amerika. Say, ondan sonra ne? İngiltere. Say, ondan sonra ne? İsrail. Say, ondan sonra ne? Avrupa birliği. Bi bütün olarak alırsan, Avrupa birliği. Bir, iki, üç, ne etti? Dört. Rusya destekliyor mu? Beş. Çin destekliyor mu? Altı. Eyvah ki eyvah! Demek ki süfyan çıkmış. Demek ki süfyan çıkmış ve süfyan görevini yerine getiriyor şuanda. Süfyan işini yapıyor. Süfyan çıktığında devlet olarak ta, bayrak sahibi olarak ta onları destekleyen devletler var mı? Var. Var ve süfyan şuanda orda bi devletin başına geçti mi? Geçti. Savaş devam ediyor kardeşler.

Bundan sonra süfyan neler yapçak, süfyan nerelerde savaççak, kimlerle savaççak, hangi insanlarla, hangi devletlerle savaççak? Hareketi ne olacak ve nasıl batçak, nasıl katlolcak. Haftaya inşallah. Hani arkası yarın diyorlar ya, haftaya. Ama iyi dinleyin bunları. Bunları iyi dinleyin orda neler dönüyor, orda neler olup bitiyor. Ben sadece hadisi şerifleri okuyom size ve hadisi şerifleri birleştiriyorum. Bi hadis başka bir yerden, bi hadis başka bir yerden, bi hadis başka bir yerden, onları toparlıyorum ben sadece ve resmi çiziyorum. O hadislerle resim çiziyorum size. Kendi heva ve hevesimden değil. Allah bizi muhafaza eylesin. Burası bi tekke. Burası tasavvufun yaşandığı yer. Zannedilmesin ki ehli tasavvuf, ehli tasavvuf bunlardan uzak. Zannedilmesin ki ehli tasavvuf, dünya siyasetiyle ilgilenmiyor. Zannedilmesin ki ehli tasavvuf, ehli tasavvuf insanların nereye gideceğiyle ilgilenmiyor. Biz o ehli tasavvuflardan değiliz, biz o sufi cemaatlerinden değiliz. Biz burnumuzun ucunda ne olup bittiğini, bağrımızda ne yetişip bağrımızda nelerin kesildiğini, hangi filizlerin kırıldığını iyi biliriz elhamdülillah. İnşallah bu konu devam edecek. Hakkınızı helal edin, dışardan misafirler var, onlar programı bekliyorlar, erken kalkçaklar. O yüzden 10 dakika sohbeti kısa kesiyorum. Allah rızası için el fatiha ma salavat.amin. Haftaya bu konuyla alakalı soru da hazırlayabilirsiniz.

DERS-3: 16 HAZİRAN 2007

SÜFYANIN TANIMI ve ÖZELLİKLERİ

Selamun Aleyküm.

Allah gecenizi hayır etsin inşallah, Cenabı Hak gündüzünüzü, ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Cenabı Hak sizden gelecek olan zürriyetlerinizi de hayırlı eylesin. Cenabı Hak zürriyetlerinizi de namaz kılanlardan eylesin. Din-i Mübin-i İslam'a çalışanlardan eylesin inşallah. Rabbim öyle bir zürriyet ihsan etsin ki, sizden hayırlı olsun inşallah.

Allah bizi affetsin, vaktimiz geçiyor, şeyle alakalı, gelecekle alakalı 2 tane hadisi şerif vardı da önümüzdeki haftaya bırakayım birisini. Şu çok önemli: "Süfyani Küfe ve Bağdat'a girdikten sonra." Hani süfyaniye devam ediyoz ya, geçen haftadan sohbe devam edenler var, konuya devam ediyoz: "Süfyani Küfe ve Bağdata girdikten sonra ordularını etrafa gönderir." Süfyani şuanda Küfe ve Bağdat'a oturdu mu? Oturdu. Ve diyor ki ordularını gönderir. Nereye gönderecek? "Horasan toprağındaki Mevaraünnehirden başında emevi soyundan birisinin bulunduğu bir fırka Süfyanın ordusuna katılır." Demek ki Süfyani ordularını önce etrafa gönderecek. Süfyani geldi şimdi Küfeye Bağdat'a yerleşti, Küfeye ve Bağdat'a, yani Irak'a yerleşti. Şimdi ordan yayılacak. Yayılacak olduğu yer birincisi Suriye. Suriye'den önce Türkiye ve Suriye. İki beraber. Türkiye'nin güneydoğusu ve doğusu, Suriye ile bitişik olan kenar, öbür taraftan İran. O bölgeye ordularını gönderecek. Dikkat edin. O bölgenin etrafındaki devletlere, etrafındaki yerlere ordularını gönderecek. Şuanda göndermiş vaziyette. Açıkça ifade ediyorum bunu. Duyan duysun, ne diyorlarsa desinler, ne yapıyorlarsa yapsınlar. PKK bir kürt hareketi değildir. Bir Süfyani güçtür. Süfyani bi güç. Ve o Türkiye'yi daha rahatsız etcek, o bölgeyi rahatsız etcek, öbürkülerle beraber birleşecekler. Suriye, İran, Türkiye, Irak'ın öbür tarafındaki ülkeler. O bölge kan gölüne dönecek.

Çünkü Süfyan ciğeryiyen, Süfyan kan içen, Süfyan yakmaktan, yıkmaktan, bebe katili olmaktan zevk duyan. Süfyan Kur'an ve Sünnete, dine karşıdır. Süfyan masum insanları katleder, öldürür. Çünkü Süfyan dinsizlerle beraberdir, müşriktir, dinsizdir. Ve Berberilerle birleştiler. Yani? Rumlarla, Hıristiyanlarla birleştiler. Bütün Hıristiyan ülkelerle birleştiler. Yahudilerle birleştiler, İslama karşı. Bütün dünya güçleri İslama karşı birleştiler. Nerde birleştiler? Irak'ta birleştiler, Müslümanlara karşı. Herkes zannetti ki Irak'taki operasyon Irak'ta kalcak. O bi din savaşı, din! Ve öyle bir savaş kopçak ki o bölgede! Öyle bi savaş kopçak ki, bunun altını yazın, dersiniz ki bu adam söylemişti; öyle bombalar, öyle silahlar, öyle katliamlar uygulanacak ki, gökte uçan kuşlar dahi düşecek, pattanak, karadaki hayvanlar, yeşiller, ne varsa katliam etcekler, perişan etcekler ortalığı. Kandan görünmücek ortalık, cesetten görünmücek ortalık. Süfyan ordularını o bölgede her yere gönderecek. Katliam için gönderecek ve katliam etcekler. Şuanda katliam ediyorlar zaten. 84'ten beri katliam var, bi süfyani bir hareket var. Ben siyasetçi değilim, ben hasbel kader dinini yaşamaya çalışan bir insanım. Ben hadisi şerifleri alıyorum, mevcut resme oturturmaya çalışıyorum. Başka bir şey değilim. Gayptan haber veren bir kimse de değilim. Beni öyle tanımayın. Kendi kendime diyorum ki, bu hareket bu noktaya gitcek. Gidiyor. Gidiyor, adım adım gidiyor. Bunun ilersi var. Yani sadece süfyanla alakalı kalmıcak. Bunun ilersi ne? Fıratla alakalı hadisi şerif var,. Fıratla alakalı hadisi şerif var, orda altın madeni çıkçak diyor. Altın madeni çıkınca ordada savaş olacak. O zaman savaşta herkes birbirini götürcek, savaşlar ardı ardına. Durmucak. Sakın o bölgede savaşın duracağına, barışın olacağına inanmayın. Kısa bir barış olacak. Çok kısa olacak ama. Yine katliamlar devam etcek. Allah bizi affetsin. Sorulardan ancak bu kadar fırsat kaldı,

saat geti ünkü. Hakkınızı helal edin, Allah rızası için el fatiha ma salavat. Amin. Bir soru kaldı, önümüzdeki haftaya inşallah. Ya Allah.

DERS-4: 23 HAZİRAN 2007

SÜFYANIN İLK SAVAŞLARIYLA İLGİLİ HADİSİ ŞERİF

Selamun Aleyküm.

Allah gecenizi hayırlı eylesin inşallah, gündüzünüzü hayırlı eylesin, ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Cenabı Hak umduklarınıza nail eylesin, korktuklarınızdan hıfzu muhafaza eylesin inşallah.

Arkası yarın dediğimiz bi hadisi şerif var uzun. Süfyaniyetle alakalı. Tam bugünlerimizi anlatanla alakalı bir hadisi şerif var. Böyle kısa kısa geçtim, bu hadisi şerif uzun. İyi dinleyin bunun yorumunu haftaya yapçam. Yalnız hadisi şerifi iyi dinleyin, can kulağınla dinleyin. “Süfyani Küfe ve Bağdat’a girdikten sonra” demek ki Süfyani Küfe ve Bağdat’a gircek. Girdi şuanda “Ordularını etrafa gönderir. Horasan toprağındaki Maveraünnehirden başında emevi soyundan birisinin bulunduğu bir fırka Süfyaninin ordusuna katılır.” Dikkat edin: “Onlar için Tunus’ta bir vaka olur.” Dikkat edin: “Bir vakada Rey şehrinde olur.” Bunlara dikkat edin, haftaya bunları açıklıcam: “Bir başka vakada Şırnak’ta görüldükten sonra.” Bir vakada Şırnak’ta görülmüş. Şırnak’a dikkat edin. “Sağ ucunda bir ben bulunan haşimi bir gencin komuta ettiği siyah bayraklı bir ordu çıkar ve Allah bu ordunun işlerini ve yolunu kolaylaştırır. Sonra Horasan sınırında onların lehinde bir vaka olur. Bu haşimi karayolu ile ilerler Şuayb bin Salih **Tememinin** komutasındaki bir başka ordu ile birleşerek **Elsaid** kapısındaki savaştan sonra Mehdi ile buluşurlar. Bu savaşların atların ayaklarını kanlar içinde bırakacak şiddette olur. Yine Allahu Teala başında beni **Hadiden** bir adamın bulunduğu ve **Siccistan’dan** gelen bir orduyla yardım edecektir. Rey vakasından sonra **Meydayide**de büyük bir vaka olur” bunlar çok önemli buraya dikkat edin “Kerkük’te de kurtulabilenin onu anlatacağı bir vaka görülür.” Kerkük. “ve sonra büyük bir katliam meydana gelir, Nusaybin arzındada bir vaka olacak.**kendilerine husup denilende** Küfe ve Basra’da bir topluluk çıkıp Küfe’de esirleri kurtaracaktır”. Memleketimizi ilgilendiren Nusaybin var. Memleketimizi ilgilendiren Şırnak var. Haftaya.

Evet. Şırnak’a dikkat edin, Nusaybin’e dikkat edin, Küfe’ye dikkat edin, Bağdat’a, Kerkük’e dikkat edin. Hayırlı geceler hepinize. Haftaya bunları etraflı bir şekilde soru az olursa anlatçam. Allah rızası için el fatiha ma salavat. Amin.

DERS-5: 30 HAZİRAN 2007

SÜFYANIN ORDU GÖNDERECEĞİ BÖLGELER ve SÜFYANİYET

Selamun Aleyküm.

Allah gecenizi hayır etsin inşallah, Cenabı Hak gündüzünüzü hayır etsin, Cenab-ı Hak ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Korktuklarınızdan hıfzu muhafaza eylesin, umduklarınıza nail eylesin inşallah. Rabbim dünya ve ahiretini hayırlı geçirenlerden eylesin inşallah.

Evet. Geçen haftadan kalan derse devam edelim. Dedim ki, haftaya inşallah dedim bu derse devam etçez. Çünkü bu ders daha devam etçek. Bu konuya girdik, burdan çıkmak çok zor olacak heralde. Çünkü olaylar birbirini izliyor, hadiseler birbirini izliyor, bu olay gittikçe de artıyor zaten. Allah iyi etsin inşallah. Bi de tam gündem, yani tam gündemi böyle, tam zamanı, tam olayların caf caflı olduğu zaman.

Evet, geçen haftaki hadisi şerifi hatırlıyalım. **Ebu derhal** rivayet etmiş bunu demiş ki: “Süfyani Küfe ve Bağdat’a girdikten sonra ordularını etrafa gönderir.” Küfe ve Bağdat’a girdikten sonra. Bakın ondan önce bi tane daha hadisi şerif var: “Süfyani Küfe’ye girer ve 3 günlük bir işgalden sonra altmışbin kişiyi öldürür. Burada 18 gün kalır, Küfe mallarının hepsini paylaşır. Ancak” enterasan hadisi şerif iyi dinleyin. “Ancak Süfyaninin Küfe’ye girişi Türkler ve Rumlarla **karkışa** çarpışmasından sonradır. Sonra onların aralarına fitneler sokar ve onlardan bir grup Horasan’a döner. Süfyani öldürür, kaleleri yıkar, Küfe’ye girer. Horasan’ın **ehlini de ara.**” Şimdi birleştiriyoiz iki tane hadisi şerifi.

Süfyani Küfe ve Bağdat’a girdikten sonra ordularını etrafa göndercek. Ama ondan önce ne yapçak? Küfe’ye gircek ve Küfe’de katliam yapçak. Küfe’de mescitleri yıkçak. Küfe’deki insanları katletçek. Süfyaniyi tanımamız için, süfyani ne yapıyordu önceden? O medrese ve mescidleri yıkarı. Yalnız bu süfyaniyi anlatıyom, benim bu anlattığım süfyan, deccalden hemen önce çıkçak olan süfyan. Yani bundan önce küçük süfyanlar var. Bütün İslam ülkelerinde, islam devletlerinde içersinde küçük süfyanlar var. Bu küçük süfyanlar büyük süfyanın emrinde hepsi de. Bu küçük süfyanlar da büyük süfyanın, ahlakı hal ve hareketleri üzerine yaşıyorlar. Yani bu küçük süfyanlar, islam topraklarında, islami yaşayan yerlerde yok değil. O yüzden süfyaniyi iyi anlayalım. Bir, o medrese ve mescidleri yıkar. Bunları hadisi şeriflerden çıkardım hep. Medrese ve mescidi yıkması demek illa orayı bombalaması demek değil. İllaki oraya bi tane füze atması demek değil. Füze de atıyorlar mı şuanda? Atıyorlar. Bombalıyorlar mı mescidleri? Bombalıyorlar. Bu zahirisi. Manevisi ne? Mescidlerin ve medreselerin kapanması. Mescidlere insanların gitmemesi. Medrese tahsilinin yok olması, kesilmesi, inkitaya uğraması manevi yıkıntı mı? Manevi yıkıntı. O zaman islami edep, terbiye, ahlak, ilim öğretilmicek. Medreseden neyi anlıyoruz biz? İslami ilimler anlıyoruz. Mescidden ne anlıyoruz? İbadet. Demek ki süfyan, süfyan insanların hem dini ilim öğrenmesini engellicek, hem de aynı zamanda ibadet etmesini engellicek. O zaman buna dikkat edin ve bütün süfyani simgeleyen kimseler nasıl yüzlü oluyorlardı? Ablak yüzlü, sert, kalın suratlı, gözlerinde arıza var, problem var. Bunlar acımasız. Bunlar ne yapıyordu? Çocukları öldürüyorlardı. Şimdi çocukları öldürmek deyince işte biz zannediyoiz ki, süngünün ucuna çocuğu öldürcek veya kurşunla öldürcek. Bugün kürtajın serbest kalması çocuk öldürülmesi, çocuk katliamı değil mi? Herkes elini kolunu sallaya sallaya kürtaj yaptırıyor

şimdi. Yani çocukta bir arıza yok, bir sakatlık yok. Annede herhangi bi şey yok, ben istemiyom deyip çocuklarını aldırıyor insanlar. Bu normalde çocuk katliamı değil mi? Çocuk katliamı. Süfyan ne yapçaktı? Çocukları öldürcekti. Biz çocuklarımızı, içkiye, kumara, uyuşturucuya bulaştırmıyoz mu? Bulaştırmadılar mı dünya çocuklarını? Bulaştırdılar. O zaman dikkat edin. Süfyan aynı zamanda, çocukları manevi olarak ta katlediyor.

O zaman süfyanı sadece ortadoğuda aramayın. O büyük süfyan. Bakın o büyük süfyan. Nasıl deccalı anlattıydım her yerde deccal vardır, Kur'an ve Sünnetin dışındaki bi kimse deccaldır, deccalın çocuklarıdır onlar, nüveleridir. Süfyan da aynı, her yerde süfyanı güçler vardır. Bunlar Kur'an ve Sünnetle savaş ederler, Müslümanlarla savaş ederler, Müslümanların dinleriyle, ibadetleriyle, ilimleriyle savaş halindedirler. Çünkü niçin? O süfyanist bir güçtür. Evet süfyan zulüm çıkarır, süfyan fesat çıkarır, süfyan fitne çıkarır. Süfyan durmaz, insanları fesada boğar, insanları fitneye boğar, insanları zulme boğar. O çünkü ne? Süfyan. Evet zulüm nedir? Kur'an ve Sünnetin dışında bir baskıdır. İsyan nedir? Kur'an ve Sünnetin dışındadır. Fasıklık günahı kebairelerdir. Fitne nedir? Kur'an ve Sünnetin dışındaki hal ve hareketlerdir. O zaman süfyan her yerde vardır, her yerde, süfyan sadece bi yerde değildir. Biz süfyanı sadece, ortadoğudaki süfyanı anlatıyoruz kafanız karışmasın ve süfyanın ortadoğudaki ordusunu söylüyorum, süfyanın bi tane ordusu yok. Onu ileriki derslerde görceniz inşallah. O yüzden kafanıza yerleşsin diye söylüyorum. Ve süfyan alimleri sevmez, süfyan zahidleri sevmez, süfyan dervişleri sevmez, süfyan Allah'ı sevenleri sevmez, süfyan Resulullah sallallahu aleyhi ve selem Hazretlerini sevenleri sevmez. Birisi eğer Kur'an sünnete, Resulullah'a, Allah'a, din ve dinden olan şeylere laf söylüyorsa, zahiri veya batini savaş açtıysa, o süfyana hizmet ediyor demektir. O süfyanın askeridir, o süfyanın tarafındadır. O yüzden bunu kafanıza yerleştiriciniz. "Ve süfyan ali muhammede düşmandır." Muhammedi Mustafanın sülbüne, Muhammedi Mustafanın zürriyetine düşmandır. Sorarlar Resulullah'a: "Ya resulallah biz senin beytini, senin ehlini nasıl tanıcaz?" "Kim Kur'an ve Sünnetime sınıksı yapışırsa o benim ehlimdir" der. O zaman süfyan Kur'an ve Sünnete sınıksı yapışan insanları sevmez. Süfyanı iyi tanımlayalım ki, ve süfyanı böyle tanımlarken, süfyanın ordularına katılan kimseler de aynı görüşe sahip olurlar.

Devam ediyoruz süfyanı tanımaya. Süfyan birçok şehri işgal eder, birçok devleti işgal eder süfyan. Birçok bayrağı kendi bayrağının altında toplar süfyan. Şimdi bayrak denilince devlet akla gelecek. Veya sancak dediğimizde devlet akla gelecek. Şimdi düşünün süfyan birçok devleti veya birçok sancağı kendi bayrağının altında topluyor. Dikkat edin! Irak'a kaç devlet saldırdı? Saldırıya imza atan kırkın üzerinde devlet var mıydı? Vardı. Hala da orda birleşmiş milletler gücü adı altında devam ediyorlar mı katliamlara? Ediyorlar. Bakın ben süfyanın özelliğini söylüyorum, bi de resim çiziyorum. Aynı şekilde, aynı şekilde İslam dünyasında Somali'de var mı? Var. Sudan'da var mı? Var. Bakın süfyanın gücü sadece orta doğuda değil. O Somali'deki, Sudan'daki olayları da anlatçam size inşallah. Onlarla alakalı hadisler var. Onlarla hadis yok zannetmeyin. Mesela Habeşliler diyor. Habeşliler nereli? Sudan'lı. Habeşliler, Etiyopya, Sudan o bölge değil mi? Aynı cins onlar. Ha dfemek ki aynı bölgede. Aaa demek ki Habeşlilerle alakalı hadisi şerif var, Habeşlilerle alakalı. Bu ayrı bir konu.

"Süfyan büyük şehirler dün yokmuş gibi helak eder." Süfyan tarafından büyük şehirler dün yokmuş gibi helak olur, harab olur. Oluyor mu şuanda? Oluyor. Süfyan işine devam ediyor. Ve kenara çekilin islam dünyasında nerde şehirler yok oluyor seyredin, resmi tamamlıcaksınız, haberleri iyi izleyin, çekilin kenara. Nerde hangi İslam ülkesinde, kim neyi harab ediyor seyredin. Hangi islam toplumunda kim nereleri harab ediyor seyredin, süfyanı tanıcaksınız. "İnsanları öldürür" evet. Ve enteresan bi şey: "Süfyanı ve ordusu kalabalık beş kabileyi istila eder, emrine alır." Kalabalık beş kabile. Şimdi kalabalık beş tane kabile

söyleyin bana. Siz normal kabile arıyorsunuz öyle değil mi? Ben normal kabile aramıyorum. Ben dünya güçlerini, emperyalist güçleri anlıyorum bundan. Kalabalık beş tane kabile, kalabalık. Siz kendi kendinize bunu yerleştirin. Ve bunlar ne yapıyorlar? Süfyanın emrine giriyorlar. Birleşmiş milletlerde kaç tane ülke var canlarım kardeşlerim güvenlik konseyinde? Efendim. Kaç. Daimi statüde kaç tane var? Beş tane. Dünyayı istediği gibi yönetiyorlar mı? Yönetiyorlar. Saddak ya Rasulallah! Saddak ya Rasulallah! Bu hadisi şerifi bulduğumda gözlerim böyle açılmıştı benim. Diyor ki, “süfyanın emrinde beş tane, beş tane kuvvetli kabile diyor süfyanın emrine girer.” Süfyanın emrinde beş tane kuvvetli kabile. Kendimce düşündüm ben bunu, dedim ki beş tane kuvvetli kabile, Allah Allah yani arap yarımadasındaki en kuvvetli kabile ne olacak ki! Bu süfyanist bi güç olmaz. O zaman dünya üzerinde beş tane büyük devlet lazım. Beş tane büyük bayrak lazım, beş tane büyük sancak lazım, süfyanın emrine girsin ki, müslümanlara zulmetsinler, müslümanları katletsinler. Müslümanların çocuklarını, şehirlerini, kadınlarını yok etsinler, müslümanlara her gün kan içirsinler. Müslümanlara her gün kan içiriyorlar. Beş tane daimi güvenlik konseyi toplanıyor, herhangi bir konuda İsrail aleyhine bir karar alıncaksa reddediyorlar. Ediyorlar mı? Ediyorlar. Hiçbirisi de İsrail’in aleyhine bir karar alabiliyorlar mı? Alamıyorlar. Hiçbirisi de müslümanlar öldürülürken, katledilirken daimi konsey toplantıda müslümanların lehine bir karar alıyor mu? Almıyor. Saddak ya Rasulallah! Süfyanın emrinde. Süfyanın emrinde beş tane büyük kabile var mı? Var. Süfyanı iyi tanıyalım. Süfyanı iyi tanımlıyalım, şimdi bakın o beş tane daimi ülkeyi, kenara kendi kafanızda bi kenara iyi bi yazın, lazım olacak bu çünkü.

Devam ediyoruz: “Süfyanı ordusunu Horasan’dan Fars topraklarına ve doğuya savaş ilan eder”. Allah Allah! Horasan neresi? Horasan, Horasan! İran’ın neresi üst tarafı, Afganistan’a yakın. Biraz daha doğusu ne? Afganistan. Aaa demek ki onlara savaş ilan edermiş. Ondan sonra nereye savaş ilan edermiş? “fars topraklarına” yani İran’a ve doğuya savaş ilan edermiş. Doğu neresi olur, daha doğusu Afganistan, Pakistan. Aaa! Dikkat edin, dikkat edin! Ve bi hadisi şerifte diyor ki: “önce savaş doğuda başlar” ta uzak doğudan” hadisi şerifte: “yazık oldu diyor talikana” talikan neresi biliyomusunuz? Afganistan. Talikanımıza yazık oldu diyor. Şimdi burada o hadisi şerifte var onu aramayım şimdi vakit geçirmeyim. Ve ilk önce süfyan oraya saldırdı. süfyan oraya saldırdı, bakın ordaki saldırıdan bi şey çıktı. Sonra lazım orası bize. Önümüzdeki derslerde bu saldırı ve o saldırının neticesi lazım bize. Önce diyor o saldırıda, o saldırıda müslümanların başında diyor, müslümanların başında işte bi zat olur, Mehdi’nin yardımcısıdır, o önce galip gelir diyor, ondan sonra süfyan onu bozar, yani mağlup eder. O da diyor Mehdi çıkıncaya kadar saklanır. Allah Allah! Resmi siz tamamlayın. Resmi siz tamamlayın, o hadisi şerifi de, inşallah bu savaşları teker teker teker teker, savaşları teker teker işlicem size, hadisi şeriflerden. Ve süfyan bir de nereye savaş ilan edermiş? “Şam topraklarına savaş ilan eder.” Şam topraklarına. Şam topraklarında kim var? Türkiye de var canım kardeşlerim! Önümüzdeki on yılı konuşuyoruz. Bundan 2-3 hafta önce dedim ki önümüzdeki on yılı konuşçaz. Demek ki süfyan Şam topraklarına da savaş ilan edermiş.

Dikkat edin! Şimdi hadisi şerif geliyor: “Allah kendisine Şam sahibini çıkarır, ona karşı gelir.” Süfyanı yani. “Savaşır. Sancağına baktığı zaman süfyan onu hezimete uğratar.” Irak hezimete uğradı mı? Uğradı. Sıra Suriye’de, sıra İran’da, sıra nereye geliyor şimdi? Burda not düşmüşüm bakın altına; ilk olarak Şam toprakları yani Suriye veya Türkiye topraklarının devletleriyle karşı karşıya gelir demişim, not düşmüşüm. Bi de altına bi daha not düşmüşüm; anlaşılan, anlaşılan kurulu devletlere karşı savaşacaktır. Türkiye’de kurulu bir devlet var mı? Var. Savaşıyor mu bu kurulu devlet Şam topraklarında? Savaşıyor. Bundan iki hafta önce dedim ki; siz ordaki harekete, bir ırkın hareketi olarak görmeyin dedim. Ya ordaki hareket süfyanı bir hareket dedim, öyle demedim mi? Hadisi şerif, süfyan burlara saldırır diyor. Geçen haftaki hadisi şerifte, geçen haftaki hadisi şerifte ne diyorduk? Devam edelim o hadisi

şerife: “Mevaraünnehirden başında emevi soyundan birisinin bulunduğu bir fırka süfyaninin ordusuna katılır.” Mevaraünnehir neresi biliyor musunuz? Efendim, anlamadım. Yani Kırgızistan. Aaa Kırgızistan değil mi? Eski yerimiz bizim, eski memleketimiz öyle değil mi? Kırgızistan, bizim aynı Türklerden kurulu, öyle değil mi? Kırgızistan islamın yaşandığı yerdi daha önceden, öyle değil mi? Ama orda diyor birisi çıkar, süfyana ordu verir, süfyanın gücüne katılır Kırgızistan’da. Haydi, matematik sorusu değil bu, başka bir soru. Kırgızistan’a kim üst kuruyor şuanda? Efendim. Aaa güzel, olayları takip eden bi kardeş var. Amerika. Başka nereye kuruyor? Özbekistan’a. Başka? Irak’a kuruyor. Çok güzel. Başka? Irak’ın üstüne Azerbeycan’a kuruyor. Oov bakın bir hilal oluşuyor. Özbekistan, Kırgızistan, Azerbeycan, Irak, İncirlik, bide Afganistan var ilerde. Öyle mi? Afganistan’a da kurdu mu? Kurdu. O zaman bakın hilali tamamlayın. Napçaktı süfyan? Uzakdoğuya savaş yapçaktı ve orayı napçaktı? helak etçektı, zaptetçektı, şehirleri yıkıp yakçaktı, mescidleri, camileri helak etçektı, çocukları kadınları öldürçektı, Kur’an ve Sünnetle alakalı her şeyi yıkçaktı. Başladı ordan. Yaptımı? Yaptı. Bakın hilali tamamlıyor. Gitti onun üstündeki Özbekistan’a kuruyor mu askeri üssünü? Kuruyor. Ondan sonra öbür tarafa kuruyor mu? Kırgızistan’a kuruyor. Ordan Azerbeycan’a kuruyor mu? Kuruyor. Ordan şimdi Irak’a, Kuzey Irak’a en büyük üssünü kuruyor mu? Bitti gibi, kuruyor. İncirlikte de var mı? Var. Hilali oldu. Komple böyle hilal etti.

Ve hadisi şerifte diyor ki: “Horasan’a bir ordu gönderir” Aaa demek ki Horasan’a bi ordu gönderirlerse süfyanın bi tane ordusu yok. Bi ordu da diyor en doğuya gönderir. Yani, Afganistan’a. Bi ordu da diyor dikkat edin! Bi ordu da nereye gönderecekmiş? Geçen hafta dersimiz vardı. Nusaybin’de vaka olur, Şırnak’ta vaka olur. Bu vakalar ne? Savaş, çatışma. O zaman bi ordu nereye gönderecek? Nusaybin’e gönderecek ve Şırnak’a gönderecek. Önümüzdeki on yılı konuşuyoruz kardeşler. Ve orda diyordu ki, aynı bunlarla alakalı “Tunus’ta bir olay olur, Rey şehrinde bir olay olur.” Bu Tunus’u siz normal Tunus ülkesi zannediyonuz öyle değil mi? Eskiden Tunus İran’da bi şehir, Rey de İran’da bir şehir. Biliyonuz mu İran’da bir Rey şehri olduğunu? Biliyosunuz. Ozaman bi ordu da nereye gitçek? İran. Bi ordu? Şırnak Nusaybin. Etti iki ordu. Bi ordu nereye? Küfe’ye. Etti üç ordu. Bi ordu nereye? Dimeşk’e, Şam’a. Orası hakkında hadis var. Dimeşk’in katledilceğine dair. Etti kaç? Beş oldu. Normalde bi ordu da nereye gitçek? Afganistan’a. Altı oldu. Burada diyor beş tane kabile, beş tane kabile onun emrine girer. Bu kabileyi ordu olarak ta alabilir miyiz? Alabiliriz. Bakın bi tane kocaman süfyan var, o kocaman süfyanın her yerde küçük örnekleri var. Ya kocamanı küçük örneklerle, ya küçüğü kocaman örneklere adapte etçez. O zaman meseleyi, yani hani deriz ya makro alemde mikro aleme, mikro alemde makro aleme. Yani küçük, küçük büyüğün örneğidir, büyükte küçüğün örneğidir. O zaman süfyan da aynı, süfyanist güçler de aynı. Büyük bir süfyan gücü var, bi de onun küçük güçleri var. Aynısı, tıpkısı. Onları isimlediğimizde aynıyı, tıpkıyı görcez biz.

O zaman süfyanın beş tane de nesi olmuş olacak? Ordusu olmuş olacak. Ve beş tane orduyla ne yapçak? Her tarafa savaş ilan etçek. Her tarafa savaş ilan etçek , bu bölge olarak bakarsak Ortadoğu bi bölge. Doğru mu? Doğru. Uzakdoğu bi bölge mi? Evet etti iki. İran da bi bölge mi? Etti üç. Türkiye de bi bölge mi? Türkiye de bi bölgemi? Etti dört. Somali tarafı da bi bölge mi? Etti beş. Siz bunu teferruatlandırın bol bol. Arttırın, eksiltin. Ama sonuçta sonuç şu: süfyan orta doğuya yerleşti. Çıkçağı yere yerleşti. Ve süfyanın çıkış noktası neydi? Kuru bir vadi. Ben böyle ilk söylediğim sohbe atıfta bulundum sohbetleri iyi dinleyin, burda cd’ye çekiyorlar alın cd’lerden. Yani cd satılmıyor, cd parasına. Resmi tamamlayın. Bunlar size bu önümüzdeki on yıl içersinde lazım. Napıyordu süfyan? kuru bir vadiden çıkıyordu. kuru bir vadiden, kuru vadiden ne anlıyorsunuz? Ekonomisi zayıf anlaşılabilir mi? Evet. Yeşili olmayan bi yer anlaşılabilir mi? Evet. Çöl bi yer anlaşılabilir mi? Evet. Kuru vadiden. Ve

süfyan çıkmazdan önce bigün diyor rüyasında çıkar, bakın bunları hep geriye yönelerekten söylüyorum der ki; yarın çıkar etrafında hiç kimseyi göremez. Aaa! Ortadoğuyu düşünün. Ortadoğuda bi devlete karşı, devletin içersinden çıkan güçlere bakın. Irak'ta daha önce orda devlete karşı bi ayaklanma oldu mu? Oldu ve onlar sahipsiz kaldı. Adam onların hepsini katletti mi? Katletti. İkinci bi daha çıktı adamlar meydana. Bu seferde zehirli gazla öldürdü mü hepsini de? Öldürdü. Üçüncüsünde adamı devirdi, indirdi kendisi başa geçti mi? Geçti. Dikkat edin, üçüncüsünde diyor, üçüncü çıktığında, ona diyor 7 tane sancak sahibi, 7 sancak sahibi ona teslim olur, sancakları teslim eder. Eyvah! Yedi tane sancak düşünün siz. Dünya üzerinde 7 tane sancak. Yedi tane büyük güç söyleyin bana. Evet. Efendim? G8'ler. Allah razı olsun ya. Bakın olayları takip edenler nasıl belli oluyor. Dünya üzerinde yedi tane güç ya. Daha ilave edin. Birleşmiş milletler, İMF, Nato. Kaç etti? Üç. Dünya bankası ne etti? Dört. Avrupa Birliği. Ne etti? Beş. Rusya, altı. Çin, yedi.ilave edin etçenizi.

Ve son nokta. Bugünkü sohbet saat on. Son nokta. Bu önümüzdeki on yılla alakalı, şuan bi not olarak çizcem, sonra önümüzdeki derslerde buna da gelcez çünkü. Hani Türkiye, Avrupa Birliği şeyleri var ya? Görüşmeler falan. Hadisi şerifte diyor ki, hadisi şerifte “Türklerle diyor rumlar, çünkü normalde hani şurda “süfyaninin Küfe'ye girişi Türklerle Rumlarla **karkaşa** çarpışmalarından sonradır” demek ki Türklerle Rumların, yani Türkler ve Rumlar deyince ne gelir aklımıza? Avrupa birliği geliyor öyle değil mi? Bi bütün olarak. Demek ki o barış sona ercek. Önümüzdeki on yıl içersinde Türklerle Avrupa Birliği arasındaki barış sona ercek. Şuan bi barış var mı? Var mı? Var. Dikkat edin. Hakkınız helal edin. Devam etçek dersler, hoşunuza gidiyor mu bunlar? Evet. Etsin mi? Evet. İnşallah. Önümüzdeki haftaya o zaman inşallah, süfyani güçlerin savaşlarını anlatçam. Nereye savaşıyor, nerlere savaştık, kimlerle savaştık. Hakkınızı helal edin. Allah rızası için el fatiha ma salavat. Amin.

DERS-6: 07 TEMMUZ 2007

SÜFYANI GÜÇLERİN SAVAŞLARI

Selamun Aleyküm.

Allah gecenizi hayır etsin inşallah, Cenabı Hak gündüzünüzü hayır etsin, ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin, umduklarınıza nail eylesin, korktuklarınızdan hıfzu muhafaza eylesin inşallah. Cenabı Hak, Kur'an ve Sünneti hakkıyla yaşayanlardan, anlayanlardan eylesin cümlemizi.

Devam ediyoruz. Önümüzdeki on yıl. Allah bizi affetsin. Bu yaptığımız on yıl, önümüzdeki on yıl dediğimiz sohbetler, hadisi şeriflerden çıkarılan manalardır. Yoksa motamat böyle bir hadisi şerif var, önümüzdeki on yıl böyle olacak diye bi kaide değildir. Bu bi varsayımdır, öyle söyleyelim, bi ihtimaldir. O yüzden Cenabı Hak, böyle kesin konuşuyormuş gibi olmayalım, Allah bizi affetsin. En son Kerkük'te kalmıştık, öyle değil mi? Buraya Kerkük yazmışım çünkü. Kerkük. Hadisi şerifte diyor ki: "Kurtulabilenlerin onu anlatacağı bir vaka olur. Ondan sonra da büyük bir katliam olur." Demek ki Kerkük'e dikkat edin. Niçin Kerkük'e dikkat edin? Kerkük'teki katliamdan sonra, Kerkük'teki katliamdan sonra başka şeyler olacak çünkü. Kerkük katliamını bi tarafa yazın. Kerkük'te, Kerkük'te katliamdan önce bi vaka olur diyor. Şimdi baktığımızda Kerkük'te bekleyen şey ne? Nüfus sayımı. Yani orda ne kadar kürt var, ne kadar Türkmen var, ne kadar Sünni var onu sayacaklar. Ondan sonra katliam yapacaklar orda. Şuanda ordakinlerin evlerini filan tespit ettiler, yerlerini yurtlarını tespit ettiler. Katliam etçekler ama biraz Türkiye'den çekiniyorlar. Ama o katliamdan önce napmaları lazım? Türkiye'yi biraz daha zayıflatmaları lazım. O katliama, o katliama ses çıkartmaması lazım Türkiye'nin. Ses çıkaramaması için süfyan, Türkiye'yi zayıflatmaya çalışacak ve Kerkük'e katliamı yapacak. Kerkük'te öyle bir katliam bekliyor ki Kerkük'ü. Kan revan olacak, şehir adına bi şey kalmıyacak, yıkılacak. Kimler yıkılacak? Katliama uğrayanların evleri, mahalleleri, işleri, yurtları yıkılacak. Öyle katliam olacak ki, dünya seyretçek o katliamı. Zaten dünya seyrediyor katliamları. Dikkat edin! Bosna'da katliam oldu mu? Oldu. Seyrettiler mi? Seyrettiler. Irak'ta katliam devam ediyor mu şuanda? Devam ediyor. Filistin'de katliam devam ediyor mu? Devam ediyor. Afganistan'da devam ediyor mu? Devam ediyor. Kerkük'te de aynı katliam olacak. Başka nerde olacak? Küfe'de olacak. Küfe'de de katliam olacak. Küfe neresi? O da Irak'ta. Evet katliam olacak ve bu katliamlardan önce Şırnak'a dikkat edin. Şırnak'ta olaylar olacak. Daha da büyük olaylar olacak. Nusaybin'e dikkat edin. Nusaybin'de de olaylar olacak. Dikkat edin! Nusaybin'de Hıristiyanlar var. Şırnak'ta da var. Orda şuanda olaylar devam ediyor, belki de bu olayları Allah Resulu bize bildirdi. Ama ben biraz daha büyük olaylar bekliyorum, diyorum ki burada daha büyük olaylar olması lazım.

Önümüzdeki on yıla bakıyoruz, on yıldan sonraya değil bakın, önümüzdeki on yıla bakıyoruz. O zaman Kerkük, Şırnak, Nusaybin. Türkiye'yi ilgilendiriyor mu? İlgilendiriyor. Dikkat edin! Türkiye'yi ilgilendiren konular bunlar. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz: "Süfyan doğunun bütün insanlarıyla savaşıyor." Doğunun bütün insanlarıyla. "Horasan ve fars toprağında savaşıyor ama önce Şam'a yerleşir." Süfyan Horasan'la Fars deyince ne girdi? İran girdi. Horasan çünkü İran'ın içersinde, fars toprakları da içersinde. Ama ondan önce doğunun insanlarıyla savaşacak. Yani? Afganistan. Savaş devam ediyor mu? Ediyor. Ama Allah Resulunun orasıyla alakalı bi hadisi şerifi var, ne diyor: "Talikana yazık oldu. Talikana yazık oldu. Allah onlara altınla gümüş değil ama imandan hazineler verdi" ve Afganistan'a dikkat edin. Afganistan'dan Mehdi'nin en büyük yardımcısı çıkacak bu ileriki derslerde. Zaten bu böyle ağır, olacak olan

hani hep böyle kötülük anlatıyorum ya şunda. Bunlar bitçek birkaç hafta sonra. Size müjdeli şeyler söylemeye başlıcam. Hep içinizi karartıyom bir aydan beri hakkını helal edin. Müjdeler var. Kaç ders sonra? Birkaç ders sonra. Birkaç ders sonra, yani bu karanlık tablo inşallah dağılcak. Ama bu karanlığı yaşıcaz biz. Bu on yılın beklide ilk 5-6 yıllarında, ilk 5-6 yıllarında bu karanlığı yaşıcaz. Devam ediyom, hakkınızı helal edin, karanlık tellalı gibi görmeye başladım bu birkaç haftadır kendimi.

Önce Şam'a yerleşekmiş. Şam'a, yani Şam bölgesine. Yani buralarla savaşırken, savaşmazdan önce veya savaşırken Şam'a yerleşek. Şam neydi? Suriye, Irak, Türkiye, İran ve Lübnan'ı içine alan bi bölge. Şam şunda Dimeşk ili değil. Suriye'nin başkentinin adı Dimeşk'tir, Şam değildir. Şam, coğrafik bir bölgedir. Eski dilde Anadolu da Şam'ın içersindeydi, islam tarihi zamanında. Anadolunun bir kısmı ya Konstantiniye olarak bilinir di, ya Rumeliler olarak bilinir di, güneydoğu ve doğu Şam olarak bilinirdi. Güneydoğu Şam olarak bilinirdi. Demek ki Şam'a süfyan napçakmış? Önce yerleşekmiş. Yerleşti mi? Evet. İncirlik var. Öbür tarafta pkk var. Adı pkk o da süfyan. Bana diyolar ki böyle cesaretli söylüyon sen. He napayım diyom benim bi canım var. Yerleşti mi oraya şimdi? Yerleşti. Ve o hadisi şeriflerde mesela Küfe'de camiler yıkılıyor mu? Yıkılıyor. Irak'ta camiler, mescidler yıkılıyor mu? Yıkılıyor. Katliam devam ediyor mu? Ediyor. Günde 150 kişi ölüyor, 200 kişi ölüyor. Katliam var, katliam devam ediyor. Filistin'de de katliam devam ediyor. katliamlar devam ediyor, hadisi şerif tecelli ediyor. Devam etçek daha.

Enteresan hadisi şerifler: "Süfyaninin ordusu Irak ehlinden olup içinde 600 yabancı vardır" diyor. 600 yabancı var. Ordu Irak ehlinden ama 600 yabancı, yani Irak'ın dışından asker alacak. 600 yabancı, 600 tümen olabilir, 600 bölük olabilir. 600 bölük olabilir, 600 tümen olabilir. Ama 600 bölük olabilir, öyle değil mi? 600 bölük işte kaç tümen yapıyorsa. Şunda yabancı askerler orda var mı? Var. Veya 6 tane ülke olabilir, onların her birinin altında yüzer tane alt birim koyarız, 600 asker yapmış olur. Ha demek ki burda önemli olan ne? Orda yabancı askerler olcakmış. Var mı şunda? Var devam ediyor. Demek ki daha yabancı askerler gelecek oraya ve ordan çıkmıcaklar, daha askeri yığınak olcak oraya. Niçin askeri yığınak olcak diyorum? Çünkü süfyan Medine'ye de saldıracak. Süfyanın beş tane ordusu olcak mıdı, beş tane devleti, veya beş tane askeri olcak mıydı? Olcaktı. Süfyanın beş tane ordusu olcak; birisi doğuya savaş aççak, Afganistan, birisi İran Horasan, birisi Türkiye Anadolu, birisi Irak'ın içersinde o bölgede, birisi de nereye? Birisi de Medine'ye. Süfyan Medine'ye de saldıracak. Ama son saldıracığı şehir Medine. Son saldıracığı şehir Medine, Medine'yi yıkçak, yakçak. Bu on yılın sonuna doğru olcak olan şey. Ve Medine'ye giderken kendince dıcek ki, terörist var orda. Teröristler Medine'de dıcek, terörizmi bahane ederekten Medine'ye saldıracak. Muhammedi Mustafanın şehrine! Deceniz ki ya sen bunu atıyosun. İyi dinleyin, seyredin! O son saldıracığı yer orası. Önce Medine'yi korucak olan, muhafaza etçek olan islam ülkelerini çökertmeye çalışıyor. Medine'ye saldırsa İran arkadan vurur. İran'ı çökertçek önce. Suriye vurur. Suriye'yi çökertçek önce. Türkiye durur mu? Durmaz. Türkiye'yi çökertmeye çalışçak önce. Sırayla. Sıraya katmış onları o.

Bi rahatlatayım sizi ben: "Süfyani Türklerle savaştıktan sonra, onun yok edilmesi görevi Mehdi'nin elinde olur, Mehdi ilk kurduğı orduyla Türkiye ile savaşan süfyani ordusunu katleder." Yani onun karşısındaki düşmanlarını yener. Enteresan bu hadisi şerif. Demek ki süfyan Türkiye ile savaşçak, süfyan Türkiye ile savaştığında demek biraz galip gelecek ki, Mehdi çıktığında ilk ordusuyla Türkiye'deki süfyani devircek. Buna bi çizik atayım, burayı kapatayım. Olur mu? Bi çizik atayım, bunu kapatayım. Burası dura dursun şimdi, burası bi derslik bir mesele çünkü. Allah bizi affetsin. Bunu yazdım buraya, aldım bunu, dedim ki bunu önümüzdeki haftalarda bi ders konusu yapçam dedim. Evet "bu sırada," yalnız bu olay olurken "Kureyş soyundan bir grup insan Konstantineye kaçır." Yani bi grup Kur'an ve

Sünnete tabi olan insanlar, bir grup ehli sünnet olan insanlar Avrupa'ya kaçarlar. Konstantine den kasıt burda Avrupa. Ya da Konstantineden kasıt İstanbul. Ama ben İstanbul olarak görmüyom. Burdaki Konstantine den kasıt, o gün için Rumları, o gün için Rumları, o gün için Hıristiyanları tarif eden şey Konstantineydi. Şimdi Konstantine neresi biliyomusunuz? Brüksel. O gün için Hıristiyanlığın merkezi veya devlet olarak, devlet olarak İstanbul'du. Şimdi Avrupa'nın merkezi neresi? Brüksel. Bir kısım Müslüman Avrupa ülkelerine süfyanın elinden kaçacaklar.

Devam ediyoz "süfyana karşı olanlar, Avrupa'ya kaçarlar" burada Avrupa sözü benim kendime ait "ancak süfyan rum büyüğüne haber göndererekten" hadisi şerifte ilk önce Konstantineye kaçar diyor, ikinci bölümde diyor ki rum büyüğüne yani demek ki bu hıristiyanlık alemini, ordaki bölgeyi kastediyor. Ben öyle yorumluyorum. Brüksel veyahutta işte avrupanın başkentlerinden birisi. Bu rum büyüğü Almanya başbakanı, Almanya devleti olabilir, veyahutta İtalya devleti olabilir, veya İngiltere olabilir. Avrupa birliğinin içersinde. Veya Amerika olabilir, Amerika da aynı Hıristiyan çünkü. O da olabilir. Ve süfyan diyor ona haber gönderir der ki, şu benim elimden sana sığınan, kaçan, şu Müslümanları bana gönder, şu Müslümanları bana iade et, bana teslim et. "ve bunları geri ister, bu kişiler ona iade edilir". Yani ordaki o müslümanlar da, o kaçanlar süfyanın zulmünden, süfyanın esaretinden, süfyanın mezaliminden, süfyanın bu noktadaki hunharlığından, süfyanın bu noktadaki katliamından kaçan müslümanlar avrupaya sığındılar. İşte mesela avrupa insan haklarına müracat edebilirler. Derler ki, süfyan bize haksızlık yapıyor, bizim hakkımızı ver. Derler ki, biz işte böyle süfyanist bir harekete duçar kaldık, bizi eziyorlar. Ama diyor süfyan, Avrupa veyahut işte bu noktadaki rum lider onları alır diyor. "Onları alır süfyana teslim eder. Süfyan da onları diyor Şam kapısında asar, katleder." Şam kapısı ne demek? İşte kendi başkentinde, kendinin kuvvetli olduğu bi yerde. Mesela Türkiye'nin kapısı neresidir? Ankara'dır. Öyle değil mi? Adam İstanbul'da inmiş olsa ne olur, Türkiye kapısı olur, uçakla inmiş olsa. Veyahutta adam diyelim ki örneğin karayolu ile gelse, nerden geliyor? Avrupa'dan. Edirne Türkiye'nin kapısı olmaz mı? Olur. İşte süfyan da kaçan müslümanları ne yapçakmış? Kendisine teslim edildiğinde onları katletçekmiş, aşçakmış. O zaman bir şey çıkıyor orta yere. Avrupayla müslümanların arasında böyle pamuk ipliğine bağlı bi barış var şuanda, demek ki bu barış bitçek yakında. İslam, islamla, müslümanlarla avrupanın arasındaki barış önümüzdeki on yıl bitebilir ve bitçek.

Allah bizi affetsin. Hakkınızı helal edin. Size karanlık günler, karanlık yıllar anlatıyorum, ama hiç olmazsa kafanızın ucunda, beyninizin ucunda bişeyler kalsın, önümüzü görelim biraz. Yani, zannetmeyin ki peygamber sadece bize namazı, abdesti, orucu öğretti. Zannetmeyin ki peygamberin siyaseti yoktu. Zannetmeyin ki peygamberin gelecekle alakalı hadisi şerifleri yoktu. Nasıl Hendek'te balyozu bir vurdu, bir kıvılcım çıktı, dedi ki kisanın yıkılışını görüyorum. Bi balyoz daha vurdu Hendek'te dedi ki, Konstantiniyenin feth edildiğini görüyorum. Bi daha vurdu, Yemen ellerinin feth edildiğini görüyorum dedi. Evet Allah Resulu sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin geleceğe yönelik hadisi şerifleri vardır, işte bizde bu hadis kaynaklarından, geleceğe yönelik hadislerden çıkardığımız sonuçları anlatıyoz. Allah bizi de, sizi de affetsin. Bunlar sadece, tekrar söylüyorum hadislerden benim çıkardığım yorumlar, benim anladıklarım. Bir başkası bir başka türlü anlayabilir, bir başka türlü anlatabilir. O da onun yorumudur, o da onun hakkıdır. Hakkınızı helal edin. Allah rızası için el fatiha ma salavat. Amin.

DERS-7: 21 TEMMUZ 2007

SÜFYANIN ARAP YARIMADASINA ORDU GÖNDERMESİ ve FIRATIN DURDURULMASI

Selamun Aleyküm.

Allah gecenizi hayır etsin inşallah, Cenabı Hak, ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin, nefesinizi hayırlı eylesin inşallah. Şu mübarek üç ayların yüzü suyu hürmetine cümlemizin günahlarını affetsin, kusurlarını affetsin, mübarek Recep ayını hakkıyla güzellikler içersinde geçiren kullarından eylesin inşallah.

Geldik gündeme. Süfyan! Ah şu süfyan ah! Ah şu süfyan, süfyancılar, süfyanistler, süfyanist düşünceye sahip olanlar ah, ah! Başımızın derdi süfyan. Süfyanın son dersi bu. Süfyanla alakalı dersi bitiriyoruz. Bilmiyorum kaç hafta oldu? Kaç hafta oldu? 4 hafta oldu mu? Evet. Süfyanın son dersi ondan sonra, süfyandan sonra olacak olanlara devam etçez. Konu bitmedi yani öyle bitti diye zannetmeyin. Süfyandan sonra, süfyanla beraber bir iki ders daha yapçaz bırakçaz, ilk on yılı bitiriyoruz çünki.

“Kafirler arap yarımadasına inerler, ordular düzenlenir, halife öldürölür, dertler de büyür. Şam surlarının üstünde bir münadi yaklaşan şerden dolayı vay arabın haline der.” Demek ki kafirler, sadece Şam bölgesinde durmucaklar. Ya? Arap yarımadasına da inceker. Arap yarımadasında da napçaklar? Savaşçaklar. Ve Arap yarımadasında bir halifeyi, yani bir devlet başkanını, bir devlet başkanını katletçek süfyan. Ve bu süfyan ordusunda, bi önceki ders ne dedim? 600 tane yabancı olcak. Yani demek ki süfyan ordusunda çok uluslu bir ordu olcak süfyan ordusu. Ve bu çokuluslu ordu, yabancı ordu Şam bölgesini, Şam bölgesinde oturmakla kalmıcak, başka napçak? Arap yarım adasına doğru inceker. Yani komple arap yarım adasında savaş çıkarcak. Komple arap yarım adasında yangın büyücek, dertler büyücek, sıkıntılar büyücek. Süfyanın girdiği yerde sıkıntılar büyür. Süfyan ne yapıyordu? Camileri yıkıyordu, medreseleri yıkıyordu, kadınları katlediyordu, çocukları katlediyordu. Demek ki süfyan, girdiği yerde bunları yapçak. Süfyan insanların ırzlarını, namuslarını paçavraya çevircek. Bugün haberlerde dinliyorum, Suriye’de, Suriye’de elli bin tane Irak’lı kadın tespit etmişler fuhuşa düşmüş. Irak’a girdi, elli bin tane kadın, Suriye’de fuhuş sektörüne düşmüş. Irak’lı mülteci bunlar! Demek ki süfyan girdiği yerde ırz namus bırakmıyor, girdiği yerde haysiyet şeref bırakmıyor, girdiği yerde kan göl halini alıyor, göl! Tespit edilen günde 200 kişi ölüyor Irak’ta, tespit edilen! Demek ki bu daha yayılacak. Bu önümüzdeki bu on yıl içersinde bu yayılacak Önümüzdeki on yıl içersinde süfyan arap yarımadasına da asker göndercek, Şam’a da asker göndercek, Farisilere de asker göndercek, doğuya zaten gönderdi: Afganistan. Ve nereye göndercekti bi de? Türkiye’ye göndercekti.

“Ve surların üstünde bir münadi yaklaşan şerden dolayı vay arabın haline der.” Demek ki süfyandan haber vercek, süfyanı anlatan haberciler olcak, duyurucular olcak. Decekler ki onlar: “süfyan geliyor, süfyan şunu yapıyor, süfyan bunu yapıyor” dicekler. Kimmiş bunlar? Münadi. Tebliğci, anlatanlar. Diceklermiş ki onlar: “vay arabın haline.” Ne yapıyoz şimdi biz? Münadilik yapıyoz. Vay arabın haline! Anlatıyoz bunlar olcak diyoz. Diyomuyum? Bazıları telefon açıyor bana, geçen hafta, bi önceki hafta. Bu hafta şunu dedin, hemen şurda şu oldu. Kendi kendime suçluluk hissetmeye başladım. Dedim ki ya cumartesi günü anlatıyon, pazartesi günü önüne geçiyor. Yani dedim ki işte Kerkük’te katliam olcak, iki gün geçmedi

Kerkük'te katliam oldu. Katliam olmasını hiç kimse istemez ama önümüzdeki on yılı konuşuyoruz. Kerkük'te ağır katliamlar olacak, tekrar söylüyorum. Kerkük'te ağır katliamlar olacak.

Devam ediyoruz. “Şam kalelerinden **halesta** denilen köy batır.” Demek ki Şam bölgesinde bi köy batır, önümüzdeki on yıl içersinde. Bi köy, bi mahalle, bi belde. Bunun batması hem coğrafi olabilir, deprem olabilir, ahlaki olabilir, çökebilir, siyasi olabilir, siyaseten batabilir, askeri olabilir, katledilebilir. Bi köy, bi belde. Demek ki o belde de, Şam bölgesinde bi batır izlicez bu önümüzdeki on yıl içersinde. “Pek çok insanı yok eden bi batır olması.” Demek ki o beldede, o bölgede veya dünyanın herhangi bir yerinde çok insanı içine alacak, batırcaz bi batır olabilir. Bu coğrafi olarak, işte bi tsunami oldu, belki de bu olay. Veyahutta Şam bölgesinin içine giriyor, bizim bi deprem oldu mu? Oldu. Battı mı yerler? Battı. Orası olabilir. “Küfe Mescidinin”, burasını çok önemsiyorum ve arkadaşlardan rica ediyorum, bu konuyla ilgilenenler, bu konuyla alakalı olanlar, Irak'ta Küfe'de akrabası olanlar, bunu Allah rızası için söylüyorum, kamera da kaydetsin istiyorum, internetten de izleniyor çünkü, bu bilgiyi istiyorum inşallah ben ulaşamadım, siz ulaşabilenler bana bu bilgiyi ulaştırınlar. “Küfe mescidinin Abdullah ibni Mes'ud evinin duvarının yıkılması.” Küfe mescidinin, Küfe mescidinin Abdullah ibni Mes'ud tarafındaki duvarının yıkılması. Araştırdım bununla alakalı bi bilgiye ulaşamadım. Yıkıldı mı, yıkılmadı mı? Küfe mescidi bombalandı mı, bombalanmadı mı bilmiyorum. Bombalandı mı hacı abi? Bombalandı. Efendim? Son bi ay içinde bombalandı, yıkıldı. Küfe mescidi bombalandı mı, yıkıldı mı? Evet Küfe mescidi yıkılmış, bombalanmış, demek ki görülmüş bu hadise. Benim haberim yoktu bombalandığından. Yakınlarda mı oldu? Oov, kaçırmışız. Bu konu çok önemli çünkü. Bu Küfe mescidinin Abdullah ibni Mes'ud evi tarafından yıkılması, orda bu duvarın yıkılması çok önemli, bu konuyla bağlantılı başka hadisler var çünkü. Eğer o yıkıldıysa bu çok önemli işaret. Bu Hz. Ali efendimizin rivayeti çünkü. Bu çok önemli işaret, evet bununla alakalı inşallah. Hacı abi bana bu bilgiyi bi kesinleştirirsen? Olur. İnşallah.

“Fırat suyunun durdurulup, onun suyunun Küfe'ye girip şehri harab etmesi.” Diyeceksiniz ki ya nerden de ne buluyorsun? İşim bu benim. İşim bu. Bi de not alıyorum, bunları bulduğum hadislerden, görüyorsunuz mu? Ders çalışıyorum. Küfe mescidinin, Küfe'nin olduğu yere sel baskını, su baskını. Nerden? Fırat nehrinden akacak. Fırat nehri şuanda durduruldu mu? Durduruldu. Fırat nehri şuanda barajlarla, durduruldu mu? Durduruldu. Ya coğrafi bir olay olacak, barajdan su bırakacaklar, ya askeri bir olay olacak barajı bombalacak birisi gelecek. Su önünde ne varsa akıp götürcek, Irak'ta, ya da o suyun üstünde bi bomba patlatacaklar, nehrin yatağını değiştirecekler, Küfe'nin içine gircek. Neden? Küfe'de çünkü ehli sünnet vel cemaat var, yani Kur'an ve sünnete tabi olanlar var. Küfe'de de katliam olacak çünkü. Küfe'de de katliam olacağını söyledim daha önce. “Küfe ve Hira arasında pek çok fitneler, korkulu zulümler ve cinayetler olacak.” Oluyor zaten bunlar şuanda. O bölgeler zaten kan revan halinde, fitneler almış götürmüş. Allah muhafaza eylesin.

Son nokta. Burayı iyi dinleyin: “Süfyani bir ordu göndererek Medine'de Ben-i Haşimden kim varsa öldürülmesini ister.” Demek ki süfyani bir ordu göndercekti ya Medine'ye. Bi ordu nereye göndercekti? Şam'a, Suriye'ye. Bi ordu nereye gitcekti? İran üzerine, Horasan üzerine. Bi ordu nereye gitcekti? Doğu tarafına, yani Afganistan, Pakistan tarafına. Bi ordu nereye gitcekti? Türkiye'ye, güneydoğu ve doğuya gitcekti. Demek ki bi ordusu da Medine'ye gitcekti ya. Evet, Medine'de Ben-i Haşimden, yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin sulbünden, hem maddi hem manevi, illaki zahiri sulbünden değil, kim Kur'an ve Sünnete sınıksız yapışıyorsa onların üzerine ne yapacak? Ordu göndercek ve onların öldürülmesini isticek. “Ben-i Haşim'den ele geçirilenler öldürülür ve geride kalanlar dağlara

kaçarak, Mehdi Mekke’de çıkana kadar saklanırlar.” Demek ki, eline geçirdiklerini öldürcek Süfyan. Ve eline geçemeyen, kaçanlar da ne yapacaklar? Dağlarda saklanacaklar Mehdi çıkıncaya kadar. “Mehdi zuhur ettiği zaman Medine’den kaçan bu insanlar, Mekke’de onun etrafında toplanırlar. Süfyan ve ordusu Medinelileri katleder ve katliam yaşanır.” Medine’de de ne olacakmış? Katliam yaşancakmış.

Bi not düşeyim size. Şuanda Irak’ta direnişçiler var ya, o direnişçilerin büyük bir kısmı Sudan’lı, büyük bir kısmı Suudlu, büyük bir kısmı Mısırlı. Yani ehli sünnet vel cemaat. Onlar Kur’an ve Sünnete sımsıkı yapışanlardan. Süfyan napıyo şimdi onları? Katlediyor. Ne diye katlediyor? Terörist diye katlediyor. Adam dünyanın bilmem neresinden gelmiş, o memleketin göbeğine oturmuş, hançerini basmış, etrafı kan revan götürüyor, memleketini korumaya, kollamaya çalışanlar terörist oluyor. Bu anlayış doğru ise, bu anlayış doğru ise benim iki dedemin ikisi de terörist. Benim bi dedem ayağına körüklü çizmeyi çekmiş, vurmuş dağlara kendini. Efe kendisi, Yunanla savaşmış. Bi dedem de 9 dil biliyordu, baba tarafı. Yunanistan’da Rum zindanlarında işkence görmüş, yaptığı mücadeleden dolayı. Eğer şuanda bu anlayış doğruysa, ikisi de terörist. Bir kimsenin vatanını savunması kadar kutsal bişeyi olmaz, dinini savunması kadar kutsal bişeyi olmaz, namusunu koruması, savunması kadar kutsal bişey olmaz, ahlakını, hanımını, çocuğunu, çocuğunu koruması, malını koruması kadar kutsal bişeyi olmaz. Bunları korumak bunları muhafaza etmek, bunların uğruna mücadele etmek, savaşmak cihaddır ve cihad-ı ekberdir. Bu anlayış ta, asla ve asla terör ve terörizm değildir. Anlaşıldı mı? Hakkınızı helal edin. Süfyanla alakalı dersimiz burada son buldu. Önümüzdeki hafta bu konuyla alakalı, son on yılın içerisinde olan, birkaç tane mesele var. Onları da anlatçaz bu konuyu kapatçaz. Cenabı Hak cümlemizi muhafaza eylesin. Hakkınızı helal edin. Allah rızası için el fatiha ma salavat. Amin.

DERS-8: 28 TEMMUZ 2007

SÜFYANIN MEDİNE'YE ORDU GÖNDERMESİ ve MEHDİYETİN DÖNEMLERİ

Selamun Aleyküm.

Allah gecenizi hayır etsin inşallah, Cenabı Hak, gündüzünüzü hayırlı eylesin, ayınızı, yılınızı, ömrünüzü, nefesinizi hayırlı eylesin inşallah. Umduklarımıza nail eylesin, korktuklarımızdan hıfzu muhafaza eylesin. Cenabı Hak son nefesimizde iman nasip eylesin inşallah.

Bu süfyaniyle olan dersi bitirecektik. Yani ilk on yılı konuştuğumuz aslında biz, yani bu önümüzdeki on yılı konuşmaya gayret ettim ben. Yoksa Allah affetsin, öyle bir komple bununla alakalı sohbet değildi ama baktım süfyaniyle alakalı bi ders daha yapmış olsak süfyan konusunu bitirmiş olcaz. Hiç olmazsa bitireyim de dedim bi sefer daha, bi gece daha beni dinlesinler dedim inşallah. Allah bizi affetsin.

Evet “Süfyani bir ordu göndererek, Medine’de Ben-i Haşim’den kim varsa öldürülmesini ister, ben-i haşimden ele geçirilenler öldürülür ve geride kalanlar dağlara kaçarak Mehdi Mekke’de çıkana kadar saklanırlar. Mehdi zuhur ettiği zaman Medine’den kaçan bu insanlar, Mekke’de onun etrafında toplanırlar.” Hemen bunun hakkında bi hadis daha söylücem, ondan sonra toparlıcam ikisini. Hz. Ali’den nakletmişler: “Medine’ye gönderilen bir ordu Ben-i Haşim’den kadın ve erkekleri öldürür, Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve selem hazretlerinin ehlinde bir kısmını da esir alır. O zaman Mehdi ve arkadaşları Medine’den Mekke’ye kaçarlar. Süfyani ise onları yakalamak için bir ordu gönderir. Ancak onlar Mescidil Harama varmış olurlar.” Şimdi burda iki tane, daha bunun gibi birkaç tane daha hadisi şerif var, almadım onları buraya ben. Buna benzer.

Demek ki, süfyan Medine’de Peygamber sallallahu aleyhi ve selem hazretlerinin soyundan olan insanları katletmek için ordu göndercek. Peygamber sallallahu aleyhi ve selem hazretlerine soruyorlar: Ya Rasulallah! Biz senden sonra senin ehli beytini nasıl tanırsın ki? Başka bir hadisi şerifte Allah Rasulü diyor ki: “Kim Kur’an’a ve Sünnete sımsıkı yapışırsa o benim ehli beytimdir.” Yani ehli beyt olmak sadece Peygamber sallallahu aleyhi ve selem hazretlerinin sülalesinden gelmekle hallolmaz. Muhakkak Kur’an ve Sünnete uyması gerekir o kimsenin. Ve kim Kur’an ve Sünnete sımsıkı yapıştıysa, o ehli beyttir. Bu noktada bazı ehli tasavvuf, bu sımsıkı ve dosdoğru yapışanları, Allah’ın veli kulları olduğunu ve veli kullarının hepsinin de ehli beyt olduğuna dair idda koymuşlar orta yere. Bu iddaları tartışmak istemiyorum şimdi. Asıl burada başka bir konuya gelmek istiyorum. Bu bizim anlattığımız büyük süfyan, yani gelecek olan son süfyan. Bunu şöyle yorumlamamız mümkün. Medine eski dilde aynı zamanda yerleşme birimi, yerleşme, yerleşmiş olan şehir. İnsanların toplu oturduğu bir şehir manasına geliyor. Ve bu büyük manada Medineyi Münevvere de gerçekleştirecek ama yerli süfyanlar her müslüman topluluğunun içerisinde bulunan, Kur’an ve Sünnete sımsıkı bağlanan liderlerle, önderlerle, imamlarla mücadele edecekler ve savaşacaklar. Bu büyük süfyandan önce olan hadiseler. Ve oluyor da zaten.

Bi süfyan var, bi de yerli süfyanlar var. Kim Kur'an ve Sünnete savaş açtıysa o yerli süfyanıdır. Kim o savaşı destekliyorsa o da onun askeridir. Şimdi o zaman yerli süfyanlar da, bunu böyle anlamamız da mümkün, ben biraz da bunu böyle anlıyom zaten, yerli süfyanlar da o zaman Kur'an ve Sünnete kim iman edip, Kur'an ve Sünnetin anlaşılması, yaşanılması ve yaşatılması için mücadele ediyorsa, yerli süfyanlar da onlarla mücadele etçekler. Ve bu mücadele devam ediyor zaten. Kaç yıldan beri devam ediyor? 80 yıldan beri devam ediyor. Yani ikinci 80, yani ikinci kırk, 1917, 40 yıl koyarsan üzerine ne yapar? 1957. Kırk yıl daha koyarsanız ne yapar? 1997. iki kırk yıl bitmiş. Ben Mehdiyeti üç kırk yıl olarak görürüm. Mehdiyet birinci ve ikinci kırk yılını bitirdi, üçüncü kırk yılına gidiyor. 1997'miydi? 97. Kırk daha koyun üzerine. 37. 1930'dan sonra dikkatli olun. Ben ikinci on yılı anlatıyorum. 1997-2007. ikinci on yıl ne yapar? 2007-2017 yapar. Üçüncü on yıl ne yapar? 2027 yapar. 2027'den sonrası Allah kerim. Yirmi yıl. Benim hesabım tutar tutmaz, yanlışdır doğrudur. 1917, 57, 97, 37. öyle değil mi? Tutar tutmaz ayrı mesele. Birinci dünya savaşı 1913'mü? 14'mü? 14. ha ordan itibaren alın. 40 daha 54. kırk daha 94. kırk daha otuzdört. 2034. evet ben Mehdiyeti üç tane kırk bölüme ayırıyom, kırk yıllığa ayırıyom, üç tane kırk, 120 yıl olarak ayırıyom. Hayırlısı inşallah. Şimdi bu yerli süfyanlar bunlarla zaten mücadele ediyorlar. Geriye baktığımızda bunları görürsünüz her İslam ülkesinde. Bunları görürsünüz her İslam ülkesinde. Osmanlının yıkılışı kaç? 1913 zaten öyle değil mi? 1913'te birinci dünya savaşı. Osmanlının yıkılışıdır o 1914'tür. Ondan sonra ileri doğru gelin.

Demek ki, meseleyi toparlıyım. Demek ki o süfyan, yani o son gelecek olan süfyan, Medine'ye girip, Medine'de Müslümanları katletçek ve Medine'de Müslümanların içersinden Mehdi ve yedi tane arkadaşı Mekke'ye kaççak. Mekke'ye kaççak ve Medinedekinler Mekke emirinden onları isticek. Devam ediyoruz: “Şam'da bir halife olur, Medinelilerle savaşır, Medine'ye doğru kendilerine karşı bir ordunun gelmekte olduğunu haberini alınca, içlerinden yedi kişi Mekke'ye giderler ve saklanırlar. Medine reisi Mekke reisine bu yedi kişinin kendisine ulaştığında öldürülmesini ister. Bu durum Mekke reisinin ağına gider ve bir gece kendisine sığınan bu yedi kişiye önce serbestsiniz, emniyetle gidiniz der, onlar çıkarlar, ancak sonra ikisini geri çağırarak birini öldürür, diğeri kaçarak arkadaşlarına yetişir ve hep beraber Taif'e giderek dağlarda barınırlar, insanlar onlarla irtibat kurar. Mekkelilerle savaşır, fakat esir düşerek Mekke'ye geri getirilirler. Bu yedi kişinin başkanı öldürülür ve geride kalanlar **Beyda da** ordunun batma olayına kadar Mekke'de kalırlar.” Bu artık dediğim on yılın sonlarında, aslında ikinci on yılda bu. Üçüncü on yılda olacak olan mesele bu. Ama meseleyi toparlamak için söyledim. Devam etçem buna, çünkü süfyan meselesi bitçek. Süfyanın bu ordusu, hani böyle bi kocaman ordusu var ya. İçinde yabancıların da bulunduğu, çok güçlü, kuvvetli, önüne geçeni, yıktığı, yaktığı ordu, kadınları, erkekleri katlettiği ordu. Medine'yi katlettikten sonra, Medine'yi katlettikten sonra Mekke'yi de, Beytullahı, Mekke'yi işgal etmek için, orayı yakıp yıkmak için yola çıkar. İlk yola çıktığında, burası ikicikli bi savaş olur yenilir, ikinci orduyu toplar ve ikinci orduyu toplayınca, Mekke'ye doğru ordu yürürken yolda batar. İlahi el yordamıyla. Allah o orduyu batırır. Hadisi şerifte Allah Resulü diyor ki, ümmü seleme'den rivayet etmişler: “Birgün Peygamber Ümmü Seleme'nin evinde uyurken birden uyanarak biz Allah içiniz ve Allah'a döneceğiz dedi. Ümmü Seleme niçin böyle dediniz ya Resulallah dediğinde, peygamber sallallahu aleyhi ve selem hazretleri buyurdu ki, “Medineli bir şahsı aramak için Irak tarafından gelen bir ordu sebebiyle ki, Allahu Teala o ordudan o şahsı korur ve onlar **mülhinekten beydaya** geldiklerinde yere batırılırlar. Onların önde olanları, arkadakilere yetişemedikleri gibi arkadakilere öndekilere kıyamet gününe kadar yetişemezler.”

Yani bu ordu Kabe'yi işgal etmek için yola çıktığında, yolda batırılan ordu, süfyanın ordusu. Bakın Deccalin ordusu değil daha. Daha deccal yok meydanda, bu süfyanın ordusu. Daha

süfyanla uğraşıyoruz, bu önümüzdeki on yıl, süfyanla uğraşacağımız yıl. Süfyanın ordularının, süfyanın askerlerinin katliamları, yıkmaları, şehirleri yok etmeleri, insanların dinlerini, imanlarından uzaklaştırmaları, dindarları katletmeleri, dindarlara karşı kan kusturmaları, dindarları bu noktada silindir gibi ezme çabalarının olacağı yıllar. Bu önümüzdeki on yıl. Bu önümüzdeki on yıl İran'ın, Suriye'nin, Türkiye'nin ve arap yarımadasının ve doğunun ya da Afganistan, Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, burlarda devamlı savaşın olacağı yerler. Devamlı buralarda savaş olacak önümüzdeki on yıl. Yani birisi biterken öbürkü başlıcak, öbürkü biterken öbürkü başlıcak. Yıldırım gibi, durmucak hiç. Duruyor mu? Afganistan'da oldu, durmadı Irak başladı. Irak'tan şimdi başlıcak Suriye, İran. Türkiye zaten 20 yıldan beri savaşıyor. 25 yıldan beri Türkiye savaşıyor zaten. Bu savaşlar, Lübnan'da öyle, Filistin'de öyle. Şimdi Yemen'de başlıcak. Sudan'da öyle. Bu savaşlar bitmicek. Önümüzdeki bu on yıl bu bölgede komple süfyan ordularıyla ne yapacak? Hem yerli hem yabancı ordularıyla komple Ümmeti Muhammedi bu noktada katletmek için, şehirlerini yerle bir etmek için savaşacak. Irak'ta şehir kalmadı, taş taş üstüne kalmadı. Afganistan'da şehir kalmadı, taş taş üstüne kalmadı. Şehirler yok oluyor, yani bugün şehir var, akşamına pike yapıyor bütün uçaklar şehir yok ertesi gün. Bugün şehir var, İsrail uçakları pike yapıyor ertesi gün şehir yok. Hatta derme çatma çadırları dahi vuruyorlar. Şehirler yok oluyor komple. İçme suları, kanalizasyon suları, elektrikler, her türlü üst ve altyapı katlediliyor, insanların namusları katlediliyor, namusları. Suriye'de Irak'lı elli bin kadın fuhuş tuzağına düşmüş, elli bin kadın Suriye'de fuhuş yapıyor, Irak'lı kadın, yokluktan bitap düşmüş, namusları gidiyor insanların! namusları gidiyor, Allah muhafaza eylesin.

Evet, o ordu işte süfyanın ordusu, ordunun birisi nolcak? Şeyde, **Beyda** denilen yerde batırılacak. Mekke'yle Medine arasında. Süfyan bi ordusunu nereye göndercekti? Türkiye'ye. Evet o orduyla da savaşanlar çıkacak. Bi ordusunu nereye göndercekti? Doğuya. Doğudan siyah bayraklılar savaşacak onunla. Bunlar önümüzdeki on yıldan sonraki olacak olan şeyler ama onları da anlatçam inşallah bu konuyu bitireyim artık. Baştan sona. Bitirmeyecektim de bitireyim. Bu yaz bitsin bu mesele. Bi da bi da sormasınlar bana hem.

Ha o bütün süfyanın ordularıyla savaşacak olan, karşı güçler olacak, karşı ordular olacak, onlara da gelmez önümüzdeki derslerde. İnşallah. Şu batmayı bi daha başka bi noktadan, inşallah. İbni Abdullah nakletmiş bunu, aynı şeyleri söylüyor: "Ve birisi dicesek ki, vay ki Mekkelilerin haline." Bi kimse bağırca, yani o orduyu görecek, decek ki vay ki Mekkelilerin haline, ne kötü bir şey, ne acı bir şey, bu ordunun önünde hiçbir şey durması mümkün değil. Ve o ordunun batışını da bi çoban seyretcek. Hadisi şerifte diyor. Bi çoban diyor o orduya bi bakar ki, aydınlık bi gecede, ay ışığında bakar ki, koca bi ordu gidiyor, çoban diyor o orduyu görür, gözlerini açıp kapatıncaya kadar kısa bir müddette bi bakar ki diyor ordu batmış, yok olmuş ve koşar diyor ordunun bulunduğu yere. Bi bakar ki diyor yorganın yarısı dışarıda, yarısı içerde. Onu çekmeye çalışır diyor asla içinden çıkamaz, onu çekemez. Ve o batmadan iki kişi kurtulcak, iki kişi. Koca ordudan iki kişi kurtaracak. Ha bu iki kişi derken bu şahıs olabilir, bu bi haber kaynağı olabilir. Bunlar televizyoncu olabilir, bunlar ne bileyim işte canlı yayınlıyorlar ya savaşları canlı şimdi. O canlı yayınlıyanlardan olabilir. Birisi diyor süfyana haber götürür, kötü amaçlıdır. Birisi de diyor Mehdi'ye haber götürür, iyi amaçlıdır. Süfyana haber götüren diyor süfyan üzülür, ona gider der ki diyor ordun battı. Bi tanesi de diyor koş koş Mekke'ye gider der ki diyor size gelecek olan ordu battı. O zaman Mekke emiri der ki diyor, işte bize vaat edilen zaman gelmiştir. Bize vaat edilen olay da buydu, yani bir işaretti. Biz işareti aldık der. Allah muhafaza eylesin inşallah. Ebu Hureyre de bu noktada bir şey nakletmiş "Şu beyte bir ordu gelir ancak, **Beydada** yere batar." Demek ki o **Beyda** denilen yerde o ordu da nolcak? Yere batırılmış olacak.

Evet kardeşler, süfyana alakalı mesele hemen hemen bitti sayılır. Bundan sonra önümüzdeki hafta inşallah Allah'tan bişey gelmezse süfyana karşı savaşılan orduların özelliklerini anlatçam size. Bunların özellikleri ne? Bunların durdukları nokta ne? Şimdi siz zannediyorsunuz ki, her savaşılan süfyana karşı savaşıyor. Öyle değil mi? Öyle değil gerçekten. Kimisi parası için, kimisi ırkı için, kimisi normalde orda başka derin güçlerin görevlerini yerine getiriyorlar. Süfyana karşı savaşılan insan kendi dindaşını öldürür mü? La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen kimseyi öldürür mü? Kendisini öldürür mü? İslamda sivili vurmamak yoktur. İslamda kadınları, çocukları, ihtiyarları, eli silah tutmayanları ve elinde silah olmayan bir kimseyi öldüremezsiniz. İslam dini katliamcı değildir. Yani birisi gelecek burada şimdi bi canlı bomba yapçak katliam yapçak din adına. Bizim dinimizde böyle bişey yoktur. Karşınızdaki bizim dinimizden olmasa dahi kadınsa, çocuksa, silahsızsa ve bizimle mücadele etmiyorsa biz onu öldüremeyiz. Bizim onu öldürmemiz haram, yasak. Bu din değil, silahsız insanları öldürmek din değildir. Silahsız insanlara kalkıp ta otobüste bomba patlatmak, otobüste bomba patlatmak veyahutta işte bi kafeye gidip bomba patlatmak, veyahutta insanların alışveriş ettiği yerlerde bomba patlatmak din değildir. İslamın böyle bi mücadele sistemi yoktur. Onlar bizi öyle katletmiş olsalar dahi, biz öyle katledeemeyiz. Haram bize. Peygamber sallallahu aleyhi ve selem hazretleri gönderdiği bütün ordulara, Halife Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz Osman, Hz. Ali ve ondan sonra gelen halifeler ve Osmanlı, Abbasiler, Emeviler, Selçuklular, Osmanlılar hiçbir zaman kadınları katletmemişler, çocukları katletmemişlerdir, ihtiyarları katletmemişlerdir, elinde, elinde silahı olmayan insanları katletmemişlerdir, ağaçları, yeşillikleri, tarım alanlarını, insanların yiyip içeceği malzemeleri, malları katletmemişlerdir. Bu din değil. Bu din değil, sen kalkçaksın, işte sivil insanları bombalıcaksın, bu din değil. Varsa karşında asker, askerle savaşırsın. Askerle savaşırsın, buna söylenecek bi laf yok. Ama ya bizim karşımızda asker değil, kardeşim öyle savaşılamazsın. Hanefiye göre caiz değildir. Bir müslümanın kendisini katletmesi Hanefiye göre caiz değildir. Bombayı sarıp ta, müslümanın kendi üzerinde füyneyi çekip orda sivil insanları öldürmesi Hanefiye göre caiz değildir. Şafiye, Malikiye, Hanbeliye göre de caiz değildir. Dört mezhebin dördüne göre de caiz değildir. Ne arıyon çocuklardan? Savaş değil bu. Git seni katletmeye çalışan askeri öldür. Savaş çünkü. Gelmiş senin vatanının bağına hançerini basmış. Sen o hançeri kır, o hançeri basanın ayağını da kır, elini de kır, gözünü çıkar.

Ne yaptı Anadolunun insanı? Kendi memleketini işgale gelenlerin hepsini de memleketinden kovdu mu? Kovdu. Kurtuluş savaşında hiçbir rum evi yakılmamıştır, hiçbir ermeni evi yakılmamıştır. Osmanlıda ve kurtuluş savaşında, rumların hiçbirisi de öldürülmemiştir. Rumlar korkmuştur kendi kendilerine bizi de öldürcekler, katletcekler diye, kendileri askerlerle beraber kaçmıştır. Kalanlara hiçbir şey yapılmamıştır, çünkü dini eğitimimiz odur bizim. Bize silah çekenle biz savaşıyoruz, bize silah çekmeyenle biz savaşımayız. Hatta belinde silaha elini atan adam iki katildir. Adam belindeki silaha elini attı, öbürki de ondan önce onu vurdu, belindeki silaha elini atan iki katildir. Vuranın suçu yoktur. Neden? Sen elini atma kardeşim silahına. Biz sen elini silahına atmadığın sürece seninle savaşımayız, ama sen elini beline atarsan, silaha elini atarsan, senden önce gözünü oyarım senin, bu ayrı bir şeydir. Ama sen bize silah çekmezsen biz sana yediririz, içiririz, besleriz, başımıza taç ederiz, misafir ederiz seni. Var mı Osmanlı'da, 700 yıl, 600 yıl Osmanlı'nın içerisinde kalan hangi ırka, hangi dindaşlara zulmedilmiş? Yok. Şuanda dahi birinci sınıf vatandaşlar. Azınlıklar Türkiye'de birinci sınıf vatandaş şuanda. Okulları özel, ibadethaneleri özel, vakıfları özel, kiliseleri de özel. Evet. Ha o zaman sivilleri katletmek, kim katlederse katletsin mel'undur o. Sivil katledeilmez. Ve şuanda süfyana katleliyor. Evet katleliyor. Kafirler, Filistin'de Yahudiler katleliyor. Evet katleliyor. Afganistan'da, Irak'ta katleliyor. Evet katleliyor. Allah, onun intikamını aldırcaak merak etmeyin. Zulmedenin başına Allah bi zalim tayin eder, o zalimle zulmedenden intikamını alır. O zalimin başına da bi kılıç tayin eder, kılıçla da zalimden

intikamını alır. Ondan sonra döner, zalimden kendisi intikam alır. Zulmedenin zulumü hiçbir zaman havada kalmaz. Hiçbir zaman hem. O zaman müslümanlar, ne kendilerine zulmetçeler ne başkalarına zulmetçeler. Biz zulme uğrucaz, o zulümle mücadele etçez. o zulümle mücadele etçez, o zulümle savaşçaz. Ama biz belden aşı vuranlardan olmucaz. biz belden aşı vurmucuz, biz çoluk çocuğu katletmicez, biz kadınları ihtiyarları katletmicez, biz pastanede oturmuş pasta yiyen insanları katletmicez. Bunlar kim olursa olsun. Biz alışveriş merkezinde kendilerince alışveriş edenleri katletmicez, kendimiz katlolsak dahi, çocuklarımız katlolsa dahi, kanımız aksa, ciğerimiz yansa dahi biz onların yaptığını yapmıcaz, biz onları seviyesine inemeyiz. Biz zalimlerden olamayız, biz zulmedenlerden olamayız. Biz gayri müslim, kafirlerin veyahutta o zalimlerin yaptığı seviyeye düşemeyiz. Birisi size küfrederse, siz de küfrederseniz ona, aynı seviyedesiniz. Seviyenizde bi fark olmalı. Birisi size hakaret etti, siz de hakaret ettiniz, bi farkınız yok ki. Ya birisi geldi sizi ısırıldı, sizde gittiniz ısırıldınız, bi fark yok. Bi fark var mı? Yok. O zaman müminin farkı olcak. Birisi ısırıcak, dicesek ki bu it. Çok aferdesiniz Ben de ısırırsam bu it seviyesine inirim dicesek, ite kemik yakışır dicesek geçcek. Biz kemik yalamayız, bizim kemiğe ihtiyacımız yok. Bizim dostlara ve insanlığa ihtiyacımız var. Bizim sevgiye, kardeşliğe, muhabbete ihtiyacımız var. Biz ısırılmayız. Hayır. Hakaret etçek, bizde hakaret etçez. Ne farkımız kaldı? Adam ona sövüyor, o da adama sövüyor. Neden sövdün diyom? O bana sövdü ya diyor. Be kardeşim onun seviyesine indin sende. Sövdü, sende sövdün, onun seviyesine indin, ne farkın kaldı aranda? Ha sen dervişsin diye senin sövmen daha mı cilalı olcak! Allah bizi affetsin. O yüzden unutmayın. Hz. Mevlana ne kadar güzel söylemiş. Demişler ki ya pir edebi nerden öğrendin? “edepsizlere baktım, yapmayarak öğrendim” demiş. Biz yapmayarak öğrenez. Evet bizi katlediyorlar şimdi, zulmediyorlar. Biz mücadele etçez ama helal dairede, doğru dairede mücadele etçez. Allah bizi onlardan eylesin inşallah. Haklarınızı helal edin. Bizden yana da helal olsun. Allah rızası için el fatiha ma salavat. Amin.

DERS-9: 04 AĞUSTOS 2007

SÜFYANIYE KARŞI SAVAŞANLAR

Selamun Aleyküm.

Allah gecenizi hayır eylesin inşallah, Cenabı Hak, gündüzünüzü hayır etsin, ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Cenabı Hak, umduklarımıza nail eylesin, korktuklarımızdan hıfzu muhafaza eylesin inşallah. Hakkı hak, batılı batıl bilenlerden eylesin inşallah cümlemizi.

Süfyaniye karşı savaşlar, yani, süfyani anlatıyorduk kaç derstir, yani süfyani savaşıyor. Beş tane ordusu var, beş ayrı bölgeye ordu gönderiyor. Bu Süfyaniye da karşı savaşçak insanlar var. Öyle değil mi? Yani süfyani elini kolunu sallaya sallaya gitçek değil ve elini kolunu sallaya sallaya yok olacak değil. Süfyaniye karşı da savaşçak askerler çıkçak, süfyaniye karşı mücadele etçek mücahidler çıkçak. Bu süfyaniye bu zulmüne, bu zalimlerin, bu hainlerin, bu kafirlerin, bu münafıklar topluluğunun, bu böyle kadınların ırzına geçip öldüren, çocukların ırzına geçip öldüren, insanları yok eden, bombalıyan, şehirleri yıkan, Kur'an ve Sünnete savaş açan. Süfyaniye özellikleri bunlardı. Mescidleri camileri yıkan, kapatan, köküne kibrit suyu dökmeye çalışan, bu cebbar oğlu cebbarlara karşı, bu süfyaniye düşünce, süfyaniye düzen, süfyaniye oluşuma karşı, muhakkak bi tepki çıkçak, bu insanlığın içersinde var olması gereken bişey. İşte bunlara karşı böyle bişey olacak mı, olmucak mı? Nasıl olacak? Bu aslında önümüzdeki on yıl derken, bu süfyaniye karşı mücadele eden, savaşanlar, bu normalde başladılar. Ama bu önümüzdeki on yıl bu süfyaniye karşı mücadele edenler kimler olacak? Nasıl olacak? Gerçeğini nasıl ayırt edçez? Bi de bunun gerçeğini ayırt etmek var. Yani herkes süfyaniye karşı mücadele ettiğini, savaştığını söylüyor, ama o savaşanların gerçeği var. Kimisi makam için savaşıyor, kimisi kadın için savaşıyor, kimisi para için savaşıyor, kimisi orda yönetimi ele geçirmek için savaşıyor, yönetimin üzerine oturmak için savaşıyor. Veya kimisi süfyaniye güçlere yönelik savaşıyor. Bi de bu var. Yani öyle her savaşanı doğru savaşıyor zannetmicez.

Devam ediyoruz. Süfyaniye karşı savaşanlar! Ben bunu böyle hadisleri topladım. Başlığını da böyle attım kendimce. Süfyaniye karşı savaşanlar! Ahmed ve Tirmizi'den. Ebu Hureyre'den nakletmişler. Resulullah sallallahu aleyhi ve selem hazretleri şöyle buyurdu: "Horasan'dan siyah bayraklılar çıkar ve Kudüs'e bayraklarını dikene kadar onları kimse durduramaz." Demek ki Horasan neresiydi? Doğu bölgesi. İran'ın doğusu, içine Afganistan'ı da alıyor, Pakistan'ın bir bölümünü de alıyor, Horasan bölgesi. Demek ki o Horasan bölgesinden siyah bayraklılar çıkçak. Ve bu siyah bayraklılar Kudüs'ü fethedinceye kadar durmucaklar. Ve Kudüs nerde? Şuanda İsrail'de. Ve Kudüs'ün fethedilmesi için arada Şam bölgesinin de fethedilmesi lazım. Yani süfyaniye odaklandığı yer. Süfyaniye geçen derslerde anlatırken nereye ordu göndercekti? Horasan'a. Bi ordusu Horasan'a gitçekti, bi ordusu Afganistan bölgesine gitçekti. Bunları tekrar tekrar söylüyorum ki, beyninize kazınsın. Bi ordusu Anadolu topraklarına. Şimdi geçen derslerde diyom ki, süfyaniye ordusu çocukları katleder, kadınların ırzına geçer, katleder, insanları katleder. Bugün akşam haberlerinde dinliyorum. **Başkayada** işte bilmem kaç tane çocuk, kaç tane kadın kaçırılmış, bilmem kaç tane erkek kaçırılmış. Çocuk, çocuk! Çocuk kaçırılmış, çocuk! Düşünebiliyor musunuz, dünya savaş

tarhinde, dünya savař tarihinde çocukları, kadınları, ihtiyarları, silahsız insanları, askeri elbisesi olmayan insanları katledenlerin hepsi de süfyandır. Bakın dünya savař tarihinde diyorum, Adem'den bugüne kadar, kim sivil insanları katlediyorsa, süfyanın çocuklarıdır. Bu ne adına olursa olsun. Bakın çok net bir mesaj veriyorum; kim sivilleri katlediyorsa, çocukları, kadınları katlediyorsa maddi manevi, maddi manevi, zahiri ve batini, ekonomik, ahlaki, sosyal, savař olarak. Her ne noktadan bakarsanız bakın. Kim bunları katlediyorsa, süfyan çocuklarıdır, süfyan. Yani kadınların katledilmesi sadece savařta katledilmesi demek deęil. Kadınların fuhuřa düşürülmesi, fuhuřta pazarlanması süfyanın işidir, süfyanist düşüncenin işidir, süfyanlıların işidir. Genç kızların bu noktada fuhuřa düşürülmesi, fuhuř yaptırılması, alınıp satılması köle gibi, süfyanist düşüncedir, süfyan hareketidir. Ahlaki çöküntünün, ahlaki çöküntünün sebebi ve çalışanları, bunu isteyenler süfyandır ve süfyanın düşüncesine sahiptir, süfyan çocukları. Yani bu sadece savařta katledilmez kadınlar, sadece savařta katledilmez çocuklar. O zaman karşınızda bi tabloyu siz genelleřtirin, tabloyu bi büyütün. Demek ki süfyanist hareket ve süfyanist düşünce dünyayı elinin altına almıř. Kadınları çocukları katlediyor, insanları katlediyor.

İřte Horasan'dan siyah bayraklılar çıkçakmıř. Bunlar Kudüs'ü almadıktan sonra durmucaklar durdukları yerde. Hedefleri ne? Kudüs. Kudüs řuanda İsrail işgali altında. Mescidi Aksa. Demek ki orayı alıncaya kadar bunlar savařçaklar. Devam ediyor. İbni Mace de ve Taberani de hadis var, başka bi kanaldan. Resulullah sallallahu aleyhi ve selem hazretleri buyurdu ki, "Şarktan bi cemaat çıkar ve Mehdi'nin saltanatına yardım eder." Demek ki şarktan, yani doğudan bi cemaat çıkçak ve bu cemaat Mehdi gelmezden önce Mehdi'ye zemin hazırlıcak, yer hazırlıcak. Onun saltanatına, onun saltanatına zemin hazırlıcak, onun saltanatına düşünce olarak ta, fikir olarak ta, aktivite olarak ta, sosyal olarak, kültür olarak, inancı yařama noktasında zemin hazırlıncak ve Mehdi'nin gideceęi her yerde bu zemin oluřçak. Mehdi Anadoluya gelecek. Yani o Mehdi'yle alakalı hadislere geçmedim daha. Mehdi'nin bi seyahati İstanbul olcak. Şimdi Mehdi'nin bi seyahati İstanbul olcaksa, bakın İstanbul'la savařmıçak, İstanbul'la savařı yoktur Mehdi'nin. Bunu en güzel açıklayan kimdir biliyor musunuz? Akřemsettin'dir. Siz tabi tarihi de okumazsınız. Sizi ařaęılamak için söylemiyorum. Yani bizim tarihimizi bize kötilediklerinden dolayı, biz açпта tarihi okumayız. Mesela Fatih Sultan Mehmet Han Hz.lerine Akřemsettin'in mektupları vardır. Hiç kimse bilmez bunları. Akřemsettin oturur, Fatih'e mektuplar yazar ve der ki; İstanbul'un fethi size müyesser kılıncak. Fatih bu mektupları etrafındaki alimlere gösterir, alimler buna karşı çıkar derler ki, hařmetlüm İstanbul tevhid ile, tespih ile, tenzih ile, tekbir ile fetholcak, savařaraktan deęil. Fatih Akřemsettin'e yine haber gönderir, ulema böyle diyor der ve yine Akřemsettin naęme yazar, mektup yazar ve der ki; İstanbul iki sefer fetholuncak, birinci fetih size gerçekteřcek, ikinci fetih ise Muhammedi Mustafa'nın sulbünden olan Hz. Mehdi'ye gerçekteřcek der.

O zaman İstanbul'da iki fetih vardır. Birinci fetih gerçekteřmiřtir, yani İstanbul fethedilmiř, Fatih İstanbul'un surlarına bayraęını dikmiřtir. İstanbul'un ikinci fethi gerçekteřcek bu on yılın sonuna doęru veya ikinci on yıl diliminde bu, 2010'dan sonra. İkinci fethin gerçekteřme noktasında size bir işaret. Size bir işaret, ikinci fethin gerçekteřmesinin başlangıcı veya ortası. Ayasofya'nın yeniden Fatih Sultan Mehmet Han Hz.lerinin çevirdięi hale çevrilmesi. Ne zaman ki Ayasofya'da Cuma kılındı, Aysofya'da beř vakit namaz kılındı, Ayasofya'da yeniden hafızlar gece gündüz, hafızlar gece gündüz Kur'an-ı Kerim okumaya başladı, o zaman bilin ki, Mehdi Ala Resulün geliři yakın veyahutta Mehdi Ala Resul gelmiřtir. Bunun bu defteri kapatın, bu ilerde ki, sonraki sohbeti bu, arada koyduk bunu. Aa demek ki, Anadolu da Mehdi ve mehdiyetle alakalı bi hazırlık olcak. Çünkü süfyan Anadoluyla da savařçak. Anadoluyla řuanda savařıyo zaten. Anadoluyla savařıyorsa süfyana karşı da

Anadoluda bi hareketlenme olacak. Var zaten. Şuanda bu sohbet burda oluyorsa, ve insanlar bundan bilgileniyorlarsa ve hazırlığını yapçaklar demek ki, süfyan ve süfyanistlere karşı.

Devam ediyoruz. Ebu Davut'tan bir hadis daha: "Mevaraünnehir'den bir adam çıkar." Neresidir Mevaraünnehir? Horasan'da bi bölge, Horasan'da coğrafi bir alan. İran'da. Bunları coğrafyadan gidip bakın. Evet açık konuşuyorum. Gidin eski tarih kitaplarından bakın, Mevaraünnehir neresiymiş, nerdeymiş? Ordan diyor bi adam çıkar. "Adına Haris denir. O çok savaşçıdır. Onun önünde ise ismine Mansur denilen birisi bulunur ve Kureyşliler Resulullah'a nasıl yardım etmişlerse, o da Ali Muhammede öyle yardım eder, her mümine ona yardım etmek vacip olur, yahut ona icabet vacip olur dedi." Hz. Ali Efendimiz söylemiş bunu. Resulullah sallallahu aleyhi ve selem hazretlerinden nakleden Aliyel Murtaza radiyallahu anh hazretleri. Demek ki o bölgeden iki kişi çıkçak. İki kişi çıkçak, birisi Kureyş'ten, yani onun soyu arap Kureyş'ten deyince. Öbürki Kureyşli değil. Ve insanların onlara yardım etmeleri ne olmuş oluyor? Vacip olmuş oluyor. Peki bu vacip hükmündeki bir ibadeti bir kimsenin yapabilmesi için karşısındaki o kimsenin o olup olmadığını bilmesi lazım. Öyle değil mi? İşaret lazım. Yani körü körüne mi gitçez? Hayır! Onun inşallah nasıl birisi olduğuna dair önümüzde diğer hadislerden okucam size.

Yine devam ediyoruz, yine Hz. Ali radiyallahu anh hazretlerinden nakledilmiş: "Mehdi'den önce onun ehli beytinden doğuda bi zat çıkar." Yani Mehdi'nin sülalesinden, Mehdi'nin akrabalarından, Mehdi'nin yakınlarından, Mehdi'ye hizmet etçek olan, Mehdi'nin etrafında durcak olanlardan birisi çıkarmış. Nerden? Doğudan. "Hedefi Beytül Makdis yani Kudüs olarak 18 ay omzunda kılıç taşır, öldürür, yaralar, ancak oraya varamadan ölür." Demek ki, doğudan Mehdi'nin bi komutanı çıkçak, Mehdi'ye yardım etçek olan bi zat çıkçak o omzunda kılıç yani savaşma aracı, şimdi kılıçla savaşçak değil ya! Omzunda ne olur şimdi insanın tüfek olur, omzunda silah olur, omzunda roketatar olur, omzunda neyse işte silahı o olur. Ve o silahla 18 ay ne yapçakmış? Savaşçakmış. Hedefi neresi olacak? Kudüs olacak ama Kudüs'e varamadan öldürülecek, şehit olacak. Geriye doğru düşünün bakalım. Filmi sarın biraz geriye doğru. Geriye doğru doğudan birisi, doğu neresi? Afganistan, Pakistan. Ordan birisi çıkıp, hedefi Kudüs olup yarı yolda öldürülen kim? Eğer oysa!

Devam ediyorum ben. Benim bunlarla fazla işim yok. Benim asıl işim, hakkınızı helal edin, benim asıl işim bu önümüzdeki on yılı yaymak. Süfyanı anlatarak, süfyanı anlatarak bu önümüzdeki on yıl için arkadaşlara hadislerden bi işaret vermek. Yoksa benim ki gaybı konuşmak değil hakkınızı helal edin. Ben oturuyom bak Ahmed'den, Tirmiz'den, İbni Mace'den, Taberani'den diyorum, hadis çıkarıyorum buraya. Yani bu böyle hakkınızı helal edin işkembeyi kübradan değil yani. Hadis. Arzu edenlerin bunların hadislerinin numaralarını, sayfalarını, şeylerini veririm size. Allah muhafaza eylesin bizi. Sakın ha, aklınızdan öyle bişey geçmesin.

Fevaid isimli eserden; Allah Resulü buyurmuş ki: "Hasan'ın evladından birisi doğu tarafından çıkacak eğer ona dağlar bile karşı gelse onları ezecek ve kendisine o dağlarda yollar edinecektir." Ya hadisi şerifler öyle açık anlatıyor ki ya! Yani Afganistan'da dağları kendisine yol eden insanlar var mı şuanda? Var. Allah Allah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selem hazretleri, Afganistan'a çok dua etmiş. "Talikana yazık oldu, Talikana yazık oldu, Talikana yazık oldu" diyor hadisi şerifte. Talikan, Afganistan bölgesi. Ondan sonra diyor ki: "Orda nice cevherler vardır Allah'ın." Allah'ın nice cevherleri vardır, demek ki o cevherler çıkçak yavaş yavaş.

Evet devam ediyoruz: “Süfyani ordusunu, Horasan ve Fars toprağından doğunun bütün insanlarına karşı gönderir.” Bunu okudum da daha öncesinde, sonu önemli burasının. “Süfyani ordusunu, Horasan ve Fars toprağından doğunun bütün insanlarına karşı gönderir, doğu halkı ile defalarca savaşır. Bu savaşlar devam ederken doğunun en uç noktasından Ben-i Haşim’den birisine biat edilir. Ben-i Haşim’den olan bu genç Horasan ehliyle beraber çıkar ve başlarında Şuayb bin Salih **Tememi** olur. Bu genç sarışın olup, hafif sakallıdır, beş bin kişilik ordusu vardır, bu ikisi birleşirler, Şuayb bin Salih **Tememi** komutan olur, bunların karşısına dağlar çıksa ezilir, süfyanın ordusu ile savaşır ancak süfyani galip gelir. Haşimi genç kaçar, Şuayb bin Salih de saklanarak Kudüs’e gelir ve Hz. Mehdi Şam’a ulaştığında onun için Kudüs’te bir ev hazırlar.” Demek ki, süfyanla, süfyana karşı bazı ordular, belirli ordular toplanacak. Ve bu belirli ordular toplandığında ilk önce süfyan ne olacak? Galip gelecek. Galip geldi mi? Nerde galip geldi? Afganistan’da galip geldi. Ve galip gelince Afganistan’daki, ordaki islami yönetim kaçmak zorunda kaldı mı? Kaldı? Nerde olduğu belli mi? Değil. Dağıldı ortalık.

Devam ediyoruz. “Horasan tarafından siyah bayraklılar çıktığını gördüğünüzde, kar üzerinde sürünerek te olsa onlara katılın çünkü içlerinde Allah’ın halifesi Mehdi vardır.” Demek ki, Horasan’dan o hareket başladığında, biz kar üzerinde de olsak, biz ona ne yapçaz? Biat etçez, onların peşine gitçez. Devam ediyoruz. “Doğudan siyah bayraklılar çıkar, onların yürekleri demir gibidir, kim onları iştirse kar üzerinde sürünerek te olsa gitsin ve onlara biat etsin.” Bakın Horasan’dan çıkanların bir özelliğini söyledi; yürekleri demir gibi olacak, korku nedir bilmicekler. Onların özellikleri; onlar gündüz salim, gece mücahid olacaklar. Allah’ım onlardan eylesin cümlemizi. “Kim bu orduya destek olursa, Allah ona yardım eder.”

Değerli misafirler, bütün telefon açıyolar, çocukların gürültüsünden ve dışarıdaki uğultudan insanlar sohbeti anlıyamıyorlarmış. Bunu söylemek istemiyorum. Telefon açıyolar diyorlar ki; çocukların gürültüsü bir, dışarıda konuşanları uğultusu iki, biz sohbetten hiç bişey anlıyamıyoruz diyorlar. Lütfen, lütfen yanımızdaki insanlara saygılı olalım. Çocuklarımızı tutalım, çocuklarımızın gürültüsünü engelleyelim. Çocuk sonuçta bunlar, ama çocuklarımızı yanımızda oturtalım, gürültüsünü engelleyelim. İki, kendi aramızda sohbet etmeyelim. Yorumlarınızı, bilhassa dışarıdaki kardeşlerimiz, yorumlarınızı evde yapın, birbirinizle sohbet etçekseniz, evinizde, dışarıda sohbet edin veya burdaki sohbet bitince edin, yapın. Hakkınızı helal edin. Yani insanlar sohbet dinlemeye geliyorlar, dışarıda muhakkak ki bahçe serin, güzel ama cumartesi günleri lütfen bu dışarıdaki yerimizi parkmış gibi kullanmıyalım. Lütfen, Allah rızası için, rica ediyorum. Bunu kendim için istemiyorum. Beni dinleseniz nolcak, dinlemeseniz nolcak? Ama hasbel kader hepinizde buraya samimiyetle inanıyorum ki sohbeti dinlemeye geldiniz. O yüzden şeytan sizi gıdıklamasın, yanımızdakine sizi konuşturmasın, yanımızdakine sohbete tutturmasın. Hatta dışarıdaki kardeşler veya içerdekinler yanımızdaki sohbet esnasında size bir şey sorarsa, bir kelimeyle insanlık namına cevap verin. Onunla konuşmaya devam ederseniz, sohbeti kaçırsınız ve buranın havası da kaçar. Lütfen. Camide gitseniz konuşabiliyor musunuz? Ha konuşanlar var tabi ama cami edep ve erkanına aykırı. Burası da bir tekke, buranın da kendine ait edebi, adabı olmalı, burda sohbet edilirken insanlar birbirleriyle sohbet etmemeli. İşte çekirdekti, fıstıktı, kabukluydu, kabuksuzdu bişey yenip içilmemeli. Sohbetin adabı; birbirine bişey konuşmamalı, telefonla konuşmamalı, ne bileyim birbiriyle şakalaşmamalı. Ben üzülüyorum bunları görünce. Telefon cayır cayır çalıyo, işte adam burdan telefona cevap veriyor, ben sohbetteyim şimdi. Bunlar bizim kültürümüzde yok. Dinimiz sohbetir. Dini bir sohbeti, dini bir perspektifte, derinlikte, anlayışta dinlememiz gerekir. Allah bizi affetsin. Uğultu olmucağ. Çocukların sesi yükseldikçe, kendi kendime ben duyuramıyom en ilerdekine diye psikolojik olarak bağırarak sohbet ediyom bu sefer. Zaten konu ağır, bi tarafa dokundurmamak için hususiyetle gayret göstermeye çalışıyorum. Bu

konuları sohbet etçek bi kimseyi de tanımiyorum, bu konuları anlatçak bi hoca tanımiyorum, bi imam tanımiyorum, bu meselelerin içinden çıkçak birisini tanımiyorum. Açık konuşuyorum bakın. Yani bunu ben Allah affetsin, burda oyuncak olsun diye de sohbet etmiyorum veya kendimi bi noktaya getirmek için de sohbet etmiyom. Bizi bilen biliyo. Bildiği kadar biliyo. Bilse de bilmese de hiç önemli değil. Biz elimizdeki var olan şeyleri kardeşlere, arkadaşlara aktarmaya, paylaşmaya çalışıyoruz. Bak şimdi ne kadar sessizlik hakim oldu. Öyle değil mi? Ne hoş oldu. İnşallah öyle olsun. Lütfen, Allah rızası için. Burda insanlar hizmet ediyolar, burda yaklaşık 100 kişilik bi kadro var. Şu tekkede 100 kişilik kadro var. Semazeniyle, mütribaniyla, çay dağıtanıyla, teknik ekibiyle, burada çalışanıyla, temizleyeniyle. Buradaki insanların emeğine saygı duyalım. Allah rızası için çalışıyo hepsi de. Bir kuruş para talep ettikleri yok. Maksat Allah rızası için. Şuraya kapıya bi tane masa koysak, içeriye giriş 1 lira desek, 1 lira. Herkes verir mi? Verir. Herkes verir, 1 lira vercek. Burada şimdi 600-700 kişi var mı? Var. Her cumartesi burası 1 milyar lira gelir getir. Bizim bir kuruşa ihtiyacımız yok. Biz Allah rızası için, burdaki ekip, Allah rızası için burada hizmet ediyor. Lütfen, ben kendime istemiyorum, burdaki ekibin emeğine saygı duyalım, çocuklarımızı bi şekilde tutalım, gürültüyü keselim, lütfen Allah rızası için ve bunu bana tekrar söyletmeyin. Birbirlerinizi bu konuda ikaz edin, kavga etmeden. Konuşçak, konuşmayın efendim, lütfen. Yanınızdaki bir şey soruyor, görevliler var. Görevli kardeşler, bayanlar için bayan görevli var, onlardan bilgi alabilirler. Erkekler için erkek görevliler var, bakın kapıda duruyor kardeşimiz. Görevlilerin boynunda görevli kartı var, onlardan gerekli bilgiyi alabilirsiniz. Allah rızası için. Teşekkür ediyorum, kusura bakmayın. Kendimizi sohbeta veremiyoruz gürültüden dolayı.

“Mehdi'nin çıkış alametlerinden bir tanesi de batıdan, başlarında Kinde kabilesinden, ayağı sakat bir adamın bulunduğu bayraklıların çıkmasıdır.” Asıl en önemli meseleye geldik. Bu çıkan şahıs hakkında, yani bu siyah bayraklıların başındaki şahıs hakkında, değişik hadislerde değişik özellikler var. Yani bi hadiste bi özelliğini almış, bi hadiste bi özelliğini almış, başka bi hadiste bi özelliğini almış. Allah affetsin bu fakirde oturdu o özelliklerini topladı. Beş tane, beş tane çok önemli, bu şahsın özelliği olacak. Bu aldanmamamız için bizim için geçerli. Hani nasıl Mehdi'de aldanıyor ya insanlar. Bir sürü Mehdi çıkıyor. Ama Mehdi'nin en önemli özelliği neydi? Anne ve babasının ismi Peygamber sallallahu aleyhi ve selem hazretlerinin anne ve babasının isminden olacak. Mehdi'nin ismi Muhammedi Mustafa'nın isminden olacak, Peygamberimizin. Bunlar bizim aldanmamamız için bir işaret. Evet Mehdi'den önce de Mehdi'ye yardım etçek olan bir zat çıkçak. Siyah bayraklıların başında. Bunlar savaşçaklar. O orduya katılmak herkese vacip, onu desteklemek herkese vacip. Hem düşünce olarak, hem fikriyat olarak, hem de fiiliyat olarak, onu desteklemek bütün müslümanlara vacip. Vacip ise, nasıl ki her Mehdi'yim diyenin peşine gidilmicekse, her Mehdi'nin yardımcısıyım diyenin de peşine gidilmez. O zaman onun özellikleri ve onu tanımamıza yardımcı olacak, farklılıkları olması lazım. İşte değişik hadislerden beş tane özellik. Burayı önemle, sohbetin sonuna doğru koydum ki, asıl vurgulayacağım nokta bu, asıl önemli nokta bu. Bu beş özelliği aklımızda tutçaz.

- 1-) Bu kimse batıda doğçak
- 2-) Kinde kabilesinden olacak
- 3-) Ayağı sakat olacak
- 4-) Bayraklıların başına geççek
- 5-) Hz. Mehdi'nin doğduğunun elameti olacak

O zaman bu beş tane elamet olacak. En önemlisi bayraklıların başına geççek. Bayrak orduyu simgeler, silahlı gücü simgeler, devleti simgeler, kuvveti simgeler. O zaman bu kimsenin

arkasında bi güç olacak, bi kuvvet olacak ve bu kuvvetleri tek bayrak altında toplucak. O zaman Mehdi'den önce, süfyana karşı değişik savaşan gruplar olacak, değişik savaşan devletler olacak, veyahutta bayraklar olacak ve bu kimselerin hepsi de tek bayrak altında toplanacak. Bu kim Mehdi'nin amcasının oğlu. Bu Mehdi'nin amcasının oğlu bu zat. Başka bi hadisi şerifte diyor ki "O Mehdi'nin amcasının oğlu olması gerekir." Bu tam sahih, sağlam bir kaynak değil, amma velakin böyle bi ibare var. O zaman böyle bi ibare varsa bu zat Mehdi'nin yakınlarından birisi. Akrabası olabilir, yanında etrafında tanıdığı birisi olabilir ama İmamı Suyuti bununla alakalı demiş ki, onun amcasının oğlu olabilir. Ve bu kimse batıda doğacak. Batıda doğması demek, yani Afganistan'da doğmucak. Batıda doğması demek, yani Pakistan'dan da olucak. Doğu kastedildiğinde oraları kastediliyor. O zaman batıda olunca Türkiye olabilir, batıda olunca Suriye olabilir, batıda olunca Medine olabilir. Olabilir, Medine Mekke'nin batısı çünkü. Ha demek ki bu kimse batıda doğacak. Batıda doğacaksa Hindistan, Pakistan, Afganistan, Bangladeş, Endonezya bunlar doğuda. Demek ki buralarda islam ülkesi, burlardan olucak, doğduğu yer batı olacak. Doğduğu yer batı olunca Şam akla geliyor. Şam akla gelince, Anadolu da işin içine giriyor. Şam akla gelince, Anadolu da işin içersine giriyor. Demek ki o zaman Mehdi veya Mehdiyette Anadolu'da da yer ve zemin bulacak. Mehdiyette Anadolu'da da zemin bulacak. Mehdiyette aynı zamanda Şam bölgesinde zemin bulacağına göre, Suriye'yi de içine katıyo, İran'ın bi bölgesini de içine katıyo, Türkiye'yi de içine katıyor. O zaman Mehdiyette alakalı en önemli unsurlardan birisi Türkiye. Yani Anadolu. Çünkü bu zat Mehdi'den önce çıkacak, süfyana savaşacak, bu zat çok önemli. Çünkü o Mehdi'ye zemin hazırlıyacak. Ve her Mehdi'ye zemin hazırlayan, grup, cemaat, oluşum, oluşum bu zatla birleşecek sonra. Mehdi çıkmazdan önce Mehdi'ye yardım edecek olanlar çıkacak mı? çıkacak ve onlar süfyana savaşıp mücadele edecek mi? Etcek.

Süfyana savaş sadece öldürmek, kıtal değil ki! Süfyanın ekonomik gücü var, ekonomisiyle savaş, süfyanın kültürü var, kültürüyle savaş, süfyanın fikri var, düşüncesi var, düşüncesiyle savaş, süfyanın banka sistemi var, banka sistemiyle savaş, süfyanın eğitim sistemi var, eğitim sistemiyle savaş. Süfyan ne yapçaktı? Kur'an ve Sünneti ortadan kaldıracaktı. Kur'an ve Sünneti yaymaya çalışan süfyana mücadele ediyor. O zaman bu noktada Mehdi ve Mehdiyete yardımcı olan cemaatler, gruplar, oluşumlar olacak. Ama kimisi silahla savaşacak, kimisi düşünceyle savaşacak, kimisi ahlakla savaşacak, kimisi fikirle savaşacak, kimisi ekonomiyle savaşacak. Diyoruz ki biz işte endüstriyel gıdalar yemeyin, bu da bir savaştır, bu da bir savaştır, ha o zaman süfyana olan mücadele hayatın her alanında olacak. Çünkü süfyan hayatımızın her alanını etkiliyor. Büyük bir fitne, büyük bir fırtına. Büyük bir fitne fırtınası süfyan. Çünkü süfyana ilgili olan hadislerde Allah Resulü diyor ki: "Daha birisi bitmeden birisi başlar." Öyle büyük bir fitne fırtınası. Kadınları öldürür helak eder, çocukları öldürür helak eder, insanları öldürür helak eder, şehirler gündüz vardır gece yoktur, helak eder diyor. Enteresan bir nokta. Bu maddi manevi bu helak. maddi manevi, yani ben birleşmiş milletler açıklamış, birleşmiş milletler, sevgili kardeşlerim dünya nüfusu yedi milyar, yedi milyarın bir milyarı fuhuştan geçiniyor. Bir milyarı fuhuş yapıyor, bu ne büyük bir fırtınadır! Gözünüzün gördüğü yedi kişiden bi kişisi fuhuşla iştil ediyor. Bunu sakın müslüman topluluklar bunun dışında zannetmeyin. Sakın müslüman topluluklar bunun dışında zannetmeyin, İstanbul'da gördüğünüz her yedi kişiden, hatta her on kişiden iki kişi de fuhuşla iştil ediyor! İçişleri Bakanlığının açıklaması. Sakın bu süfyan fırtınasını sadece işgal olarak algılamayın. O işgal en sonuncusu. İlk önce orayı kültürle işgal ediyor, ahlaksızlıkla işgal ediyor, eğitimle işgal ediyor. Eğitimle, ahlaksızlıkla, kültürle işgal ediyor. Çocuklarımız şimdi rakın dinliyor, çocuklarımız şimdi pop dinliyor, çocuklarımız şimdi hay metalci oldu, çocuklarımız şimdi metal dinliyorlar. Dinliyorlar! Şuanda Paris'te ne moda varsa Türkiye'de de var. Şuanda amerikanın harleminde ne giyiyorsa pantolon olarak, bizim kızlarımız erkeklerimiz de giyiyor. Bi düşük bel çıkarıyorlar, donları düşecek. Ha şimdi düşecek, ha şimdi düşecek diye

bekliyo herkes. Bu süfyan bu. Yani donsuz gez deseler, donsuz gezcek herkes. Onun süfyanist bir düşünce olduğunu, süfyanist bir hareket olduğunu tespit edemiyoruz biz. Yani bize gayet normal ve doğal geliyor. Ya ne dinliyo? Hev metal dinliyo çocuk, olsun. Gürültülü bi müzik, olsun. Unuttu, beni candan usandırdı cefadan yar utanmazmıyı. Onu unuttu. Yani edebiyat öğretmenine, edebiyat öğretmenine diyorum ki, edebiyat öğretmeni ya edebiyat öğretmeni, diyorum ki biliyomusun sen işte Nesimi'nin divanını? O neki hocam diyo bana! Diyom Yunus'un divanını oku, Nesimi'nin divanını oku, Kuddusi'nin divanını oku, işte Mısri'nin divanını oku, Itri'nin divanını oku, işte Sadi'nin divanını oku. Nerden okucak ya! Kültür erezyonuna uğramış.

Fransa'da Osmanlı kürsüsü var, İngiltere'de Osmanlı kürsüsü var, Almanya'daki üniversitelerde Osmanlı kürsüsü var, Amerikan üniversitelerinde Osmanlı kürsüsü var. 600 yıl bunlar imparatorluk kurmuşlar, bu imparatorluğu nasıl idare etmişler deyip üniversite kürsi kurmuş. Türkiye'de yok. Türkiye'nin hiçbir üniversitesinde yok, Türkiye'de yok. Nolcak ki, Osmanlının arşivlerini Bulgaristan'a satmışlar, kağıt fabrikasına. Kağıt fabrikasına satmışlar. Süfyan her şeyiyle aramıza giriyor, yani sadece savaşmakla değil. Gıdayla giriyor, endüstriyel gıdayla, hormonlarımızı bozuyor bizim, DNA'larımızı bozuyor. endüstriyel gıdalarla. O gıdaların içine katkı maddeleriyle fikrimizi bozuyorlar, kalbimizi bozuyorlar vücudumuzu bozuyorlar. Ahlaksızlıkları normal görmeye başlıyoruz ondan sonra. Yani bu toplum, bu topluluk, hayal edebiliyor musunuz? Benim hala da hayalim almıyor değil ki düşüncem alsın! Adamın yanında hanımı, yani bikiniyle dolaşiyor! Adamın hanımı, karısı veya kızı. Beni gerici deyin, ilerici deyin, yobaz deyin, köhnemiş deyin. Benim beynim almıyor hala da. Benim kızım benim yanımda bikiniyle dolaşacak. Hormon bozukluğu var, DNA bozukluğu var. Evet neyle bu bozuldu? Endüstriyel gıdalarla bozuldu. Hususi bizi bozamadılar, gıdalarla bozuyorlar, DNA'larımızı bozuyorlar bizim. O var ya, mc donalds kültüründen, onlarla bozuyorlar bizi. Evet. Kolayla fantayla bozuyorlar bizi. DNA'larımızı bozuyorlar. Bozuyorlar! Kola kültürü oluyor herkeze, kola kültürü iç at! Ne o? Mc donalds, yi at! Kullan at, neyi kullanırsan kullan, hiç önemli değil. Kadınmış kullan at, erkemiş kullan at, anne baba kullan at. Her şeyi kullan at kültürü. Süfyan kültürü. Yani süfyanı sadece siz bizimle savaşan, topuyla tüfeğiyle bam güm savaşan olarak algılamayın. Önce kültürüyle giriyor, önce normalde eğitimiyle giriyor, önce önümüze böyle idollar getiriyor. Kim? Michael Jackson, kim Elvis Preslay. Allah Allah. Adam bütün Elvis Preslay'ın şarkılarını ezberinde biliyor. Daha ne isterseniz. Ben o kültürden geldim. Ben medresede yetişme birisi değilim. Derler ya sokaktan gelme diye evet ben sokaktan gelmeyim. Ben o kültürü çok iyi biliyorum, ben o kültürü çok iyi bildiğimden süfyanı çok iyi biliyorum. Ben o kültürü bildiğimden süfyanı çok iyi biliyorum, Allah bizi affetsin.

Bu kimsenin bir ayağı sakat olacak. Yani bi ayağı kısa olabilir, bi ayağı bişey olabilir. Ama bi ayağı sakat olacak bu kimsenin. Bütün bu bayraklıları toplucak, ayağı sakat olacak. Ayağı kısa olabilir, ayağı topal olabilir. Hani böyle topal demek istemiyorum, ayağında bir özürlü olabilir, bir sıkıntı olabilir, doğuştan olabilir, sonradan olabilir, bişey olabilir. Bu beş işaretin kişide olması gerekiyor. Bi tanesi olmazsa o kimse sahih değil, o kimse değil. Allah bizi muhafaza eylesin inşallah. Bu, yalancılardan korunmak için bu beş tane unsuru sıraladım, aldanmayalım diye bu beş unsuru sıraladım. Bu kimse, son nokta, arap değil, yani bu yardımcılar arap değil. Bunu ırkçılık olarak söylemiyorum sakın ha! Bu benim kendi tespit ettiğim, hadislerden çıkardığım şeyler. Diğer milletlerden olan bu yardımcılar, her zalime ve cabbarlara karşı galip gelecekler. Süfyan sadece, zaten bütün islam coğrafyasında hüküm sürüyor. O zaman islam coğrafyasında süfyan ve süfyanistliğe karşı bi mücadele olacak. Ve bu mücadeleden ara sıra, ara sıra bu mücadele edenler yanılgıya ve yenilgiye düşse dahi galibiyet onlar için. Bunlar demir gibi kalplere sahip. Bu insanların diğer en önemli bir özellikleri de, geceleri abit olacaklar, yani geceleri ibadet eden olacak, geceleri zikretçek, namaz kılacak, geceleri tövbe

etcek, ağlıcak. Bu kimseler geceleri boş yatmak yok! Eğer süfyanla mücadele ediyorsan, geceleri ağlıcağsın, tövbe etceksin, zikretceksin. Gece abit olcan. Gündüz ise aslan kesilcek. Gündüz aslan kesilmek demek eline silah alıp savaşmak değil. Gündüz aslan kesilmek demek, kadın gelecek sana musallat olacak, sen kadına bakmıcan, para gelecek sana musallat olacak, sen paraya bakmıcan. Makam gelip sana musallat olacak, sen makama bakmıcan. Arkadaşların gelip sana musallat olacak, sen o musallatlara karşı aslan gibi dikilcen. Harama, hileye, hurdaya, yanlışlığa, eksikliğe, noksanlığa meydan vermicen. Hainliğe, gammazlığa, satılmışlığa, üç kuruşluğa müsaade etmicen. Eğer süfyanla, eğer süfyanla mücadele etceksen. Kadın erkek, bütün herkes için geçerli bu. Süfyanla mücadele edecek olan insanlar, geceleri abit, gündüzleri aslan oğlu aslan kesilcek. Geceyi uykuyla geçirip, gündüz hımbıllıkla geçiren, asla süfyanla karşı mücadele edemez. Gündüz aslan olmak demek, haramdan uzak durmak demek. Gündüz aslan olmak demek, hileden, hurdadan, korkaklıktan, çok afedersiniz yalpalıktan uzak olmak demektir. Gece abitliğine uygun bi gündüz hayatı olacak o kimsenin. O zaman süfyanla mücadele edecek. Bunların en önemli özelliklerinden birisi bu. Süfyanla mücadele etceksen. Gece uykucu, gündüz de uykucu. Orucu uykuya tuttucak, namazı uykuya kıldırıcak, ibadeti uykuya yaptıracak. İbadet olsa da olur, olmasa da olur. Harama girmesi önemli değil. Hayır bu öyle değil işte. Süfyanla mücadele edeceklerin böyle bi şansları yok. Allah bizi muhafaza eylesin.

Bu ordu çünkü, süfyanla mücadele eden ordu, aslında Mehdi'nin ordusu. Çünkü bunlar mücadelelerine başladıklarında, bayrağı Mehdi'ye teslim edecekler. Bayrağı Mehdi'ye teslim edecekler. Yani dıcekler ki, ey Mehdi Ala Resul! Biz buraya kadar getirebildik, biz buraya kadar yapabildik, biz bu kadar mücadele edebildik, gücümüz buna yetti, kuvvetimiz buna yetti, gözyaşımız buna yetti, yüreğimiz buna yetti, cebimiz buna yetti, kanımız, canımız, her şeyimiz buna yetti. Buraya kadar götürürebildik. Bizim daha fazla aşkımız olmadı, dağları yerinden kaldıramadık. Bizim daha fazla bi kerametimiz olmadı, güneşi durduramadık. Bizim daha fazla kerametimiz olmadı, birisi Kur'an ve Sünnete söverken ağzını yaramadık! Olmadı. Allah bize bahşetmedi. Ey Mehdi Ala Resul! Biz bu kadar anlatabildik, biz bu kadar ağlayabildik, biz bu kadar mücadele edebildik, biz bu kadar yürüyebildik. Neredesin! Biz bu kadar yapabildik. Bayrak onun, bayrak hiç kimsenin değil. Bayrak benim de değil, hiçbirinin değil, hiçbirimizin değil, bayrak onun bayrağı. Biz bayrağı ona teslim etmekle mükellefiz! Biz bayrağı ona götürmekle mükellefiz! Biz sancağı ona götürmekle mükellefiz! Bizim başka bi mükellefiyetimiz yok. Eğer Mehdi'ye gidecekse yol, Mehdi'ye gidecekse, o bayrak Mehdi'ye ulaşacaksa, bu unsurlar çok önemli. Bunlara biz dikkat etcez inşallah.

Evet, Mehdi'nin ordusu zaman zaman darbeler yicek. Mehdi'nin ordusu darbelere de maruz kalcak. Mehdi'nin ordusu içerden darbelere, dışardan darbelere de maruz kalcak. Evet zaman zaman o çetin görevi üstlenmemek, o çetin görevden kaçmak, rahatlığa meyletmek, o görevden kaçıp evine oturmak isteyenler, o görevden kaçıp ö görevin peşinde koşanlara ihanet edenler, o görevden ayrılanlar, o göreve karşı düşmanca tavır takınanlar, Mehdi yolunda giden süfyanla mücadele eden o grupların içersinden çıkıp evinde rahatı karılarıyla evinde hoş sohbeti çocuklarıyla oynaşmayı mallarını çoğaltmayı mallarının üzerine mal katmayı paralarının üzerine para katmayı seçen, nefesine uyan, şeytana uyan muhakkak ki çıkçak. Ama o Mehdi'nin yolunda gidenler, hatta ve hatta bunlardan zarar görmücekler. Onlar gitçekler bu yol sakat dıcekler, bu adamlar sakat dıcekler, bunların bunlarla bi işi, alakası yok dıcekler. Ama süfyanla mücadele edenler, gecelerini ve gündüzlerini katıp, o mücadeleye devam etçekler, o mücadele uğruna her şeylerini feda etçekler. Evet belki de kadınlar çok iyi yemek yapmasını bilemicekler, kapı kapı dolaşıp süfyanla mücadele etmekten. Evet o erkekler belki de mallarına mal katamıcaklar, geceleri ve gündüzleri süfyanla mücadele etmekten. Evet onların belki de makamları olmucaz zahiri, ama manevi makamları olacak. Evet onların belki

de, belki de anbean gelecek nefislerine uydukları zaman da olacak ama yıkılmıcağlar, mücadelelerine devam edecekler. Çünkü süfyanla mücadele cihad-ı ekberdir. Süfyanla mücadele cihad-ı ekberdir, şurada oturanlar süfyanla mücadele ediyorlar şuanda. Dışarıda parklar dolu, meyhaneler dolu, barlar dolu, sazlar dolu, deniz kenarları dolu, diskolar dolu, her taraf dolu. Hepsini bırakıp buraya gelmişler, kapıdan içeri girmişler. Açığı kapalı, namaz kılanı kılmayanı, orucu tutanı tutmayan, buraya gelmişler. Süfyana karşı bir sıfır galipler. Bir sıfır galipsiniz süfyana karşı ve buraya gelirken kocalarınız istemedi belki de, babalarınız istemedi, anneleriniz istemedi, akrabalarınız istemedi. Ben bunlarla çok yaşadım, çok gördüm. Ama hepsini ezip, en fazla, en önemli de nefsiniz istemedi, şeytan istemedi, önünüze engeller koydu; siz buraya geldiniz.

Süfyanla mücadele! Evet. “Can, mal, mevki korkusu, çeşitli sebeplerle kendisinden ayrılanlar olacak ama onlar buna aldırmayacak. Ayrılanlar da, muhalifler de onlara zarar veremeyecek. Onlar kendisinden ayrılanlara rağmen, muzaffer olarak yoluna devam edecektir. Böylece Allah mücadele edenlerle, sabredenler ortaya çıkarılmış olacaktır.” Allah bizleri sabredenler ve mücadele edenlerden eylesin. Allah bizleri süfyana karşı mücadele eden, o mübarek ordudan eylesin. Allah bizi inşallahu rahman, süfyanla mücadele edip bayrağı o Mehdi Ala Resula teslim eden kullarından eylesin inşallah. Hakkınızı helal edin. Bu sohbet biraz daha, ben her hafta kesçem diyorum ama bizi de içine aldı götürdü, nerde bitçeğini bilmiyorum. Allah bizi muhafaza eylesin. Hakkınızı helal edin, sorulara önümüzdeki hafta cevap veririm inşallah. Haklarınızı helal edin. Bizden yana da helal olsun. Allah rızası için el fatiha ma salavat. Amin.

DERS-10: 11 AĞUSTOS 2007

SÜFYANININ HELAKI, MEHDİ ve MEHDİ'NİN YARDIMCILARI

Selamun Aleyküm.

Allah gecenizi hayır etsin inşallah, Cenabı Hak, ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Umduklarımıza nail eylesin, korktuklarımızdan hıfzu muhafaza eylesin. Cenabı Hak Kur'an ve Sünnet yolunda gitmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin inşallah.

Bu geçen haftadan kalan derse devam edelim inşallah. Süfyanla savaşılan olanlara devam ediyorduk ya, onunla alakalı iki madde, ondan sonra diğer bi konuya geçelim inşallah.

“Süfyaninin helakı”, yani bi süfyan vardı ya, dersi takip edenler inşallah biliyorlar zaten. “bir cemaati iki defa hüsrana uğrattıktan sonra olacak.” Demek ki bu süfyanla savaşanlar, iki sefer mağlup olacaklar. O iki sefer mağlup olduktan sonra, süfyan napçak? Mağlup olacak, yenilcek. Ama süfyan, iki tane galibiyet sağlıcak, iki tane cemaati helaka uğratçak. Birisini uğrattı. Neresi? Afganistan. Orda süfyan cemaatin birisini helaka uğrattı, orayı yerle bir ettiler. Şimdi onlar yeniden orda toparlanmaya çalışıyorlar. İkincisi ne? Irak. Şimdi orayı yerle bir ediyorlar, orayı da perişan ediyorlar. Demek ki iki tane cemaati napçak? İki tane cemaati helak ettikten sonra, bu cemaati devlet alabilirsiniz, veyahut karşısına çıkan küçük bir güç olarak algılayabilirsiniz, bölgesel veya noktasal bi güç olarak ta alabilirsiniz. Bunu sadece global manada bütün islam dünyasının üzerinde algıladığımız gibi, islam memleketlerinde küçük küçük, o islam ülkeleri var ya, onların üzerinde de algılayabilirsiniz. İşte mesela bunu Mısır'ın üzerinde algılasak, ordaki Müslüman kardeşler helak olur. Veyahut Suriye'nin üzerine alırsak İhvan-ı Müslimin helak oldu. Eğer küçük küçük devletçiklerin üzerinde bunu yorumlamaya çalışırsak, o küçük devletçiklerin üzerinde de süfyanın helaka uğrattığı cemaatlere rastlamamız mümkün. Mesela Pakistan'da işte ordaki camiye müdahale edildi, camide bir sürü insan şehit oldu. Şimdi orda Pakistan'da yine küçük küçük hareketler var, ordaki müslüman cemaatlerin üzerine ölüm kusuyorlar. Aaa o zaman süfyan meselesini hem küçük manada, hem büyük manada da algıladığımızda, demek ki süfyan cemaatlerin üzerinde, yani iki savaşın içersinde, iki tane helaka uğratçak cemaat olacak. Bunu genel dairede, büyük planda, büyük bir resimde algılasak, o zaman büyük resimde bunu algılasak, büyük süfyan, iki tane merkezden galibiyetle ayrılacak. Bunun birisinden ayrıldı. Bu önümüzdeki on yıl, on yılı konuşuyoruz ya, bu önümüzdeki on yıl içersinde de Irak'ta galibiyeti sağlıcak, iyice sağlıcak. Neden sağlıcak? Hergün 100 kişi, her gün 150 kişi, her gün 200 kişi öldürüyor çünkü. Bi şekilde ölüyor 200 kişi ve bi şekilde biz sadece o 200 kişiden haberdarız, daha fazlasından haberdar olduğumuz yok. Duyulan, bilinen, öğrenilen bu. Günde kaç kişi öldüğü belli değil, nerde bomba patlatıldığı tam olarak belli değil. İşte bu süfyan, iki tane galibiyetten sonra mağlubiyeti tatçak.

Devam ediyoruz. “Süfyani Türklerle savaştıktan sonra, onun yok edilmesi görevi, Mehdi'nin elinde olur. Mehdi ilk kurduğu orduyu da, Türk tarafındaki düşmanlara gönderir.” Bunu daha önceki derslerde küçük bi şekilde aldıldım zaten. Ondan sonra dedim ki, yav bunu küçük bi şekilde almayayım, bugünkü derse bunu da alayım. Çünkü anlaşılması lazım. Önümüzdeki on yıl içersinde demek ki, Türkiye’de süfyani bi güç olacak, odaklanacak, Türkiye’nin başına dert olacak. Bu nerde dert olacak Türkiye’nin başına? Güneydoğuda dert olacak. Şuanda Türkiye zaten güneydoğuda süfyani bi güçle savaşıyor. Demek ki bu süfyani güç bu on yıl içersinde, orda daha etkili olabilir, veyahutta Türkiye’nin başına çok sıkıntı getirebilir bu. Türkiye’nin başına çok sıkıntı getirdiğinden, Türkiye’nin içersinden bi Mehdi hareketi, Türkiye’nin içersinden süfyaniye karşı bi güç, süfyanla savaşır. Bunu ileriki derslerde, bu konuyu bi daha aldım, çünkü Mehdi’yle alakalı konuya tekrar döncem önümüzdeki günlerde. Bu lazım olacak. Niçin? Çünkü Mehdiyette ve Mehdilik, Türkiye’den geçecek, anadoludan geçecek ve anadoluyla, Türkiye’yle direk bağlantısı olan bişey. Yani zannetmeyin bağlantısı yok. Her şey gömüldüğü yerden çıkar. Yani siz işte arpa tohumunu, alırsınız tarlaya ekersiniz, başkasının tarlasından arpa çıkmaz, sizin tarlanızdan çıkar arpa ve buğday olarak ta çıkmaz, yine arpa olarak çıkar. O zaman Mehdiyette, veyahutta islamın son ayakta kalan bayrağı Türkiye’de daha. Yani nasıl Türkiye’de? Hilafet, halifelik Türkiye’de yerinden kaldırılmamıştır. Halifelik Meclise ilga edilmiştir, Meclise dönmüştür. Önceden tek başına bi şahısta halife, şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi aslında halifedir. Meclis var ya bizim, halifedir aslında. Bi tek şeye bakar, çıkar Meclis Başkanı der ki, “Meclis bu saatten sonra İslam dünyasının halifesidir der, veyahutta birisini seçer, filancaı halife tayin ettik der, o halife olur. Ve bütün İslam dünyası o halifeye biat etmek zorundadır, farz olur. Türkiye’nin elinde bu güç var. O zaman halifelik bayrağı hala da Türkiye’deyse, Mehdiyette Türkiye’den geçecek. Mehdilik Türkiye’den geçecek, Türkiye’den geçmek zorunda. Ve Mehdi’nin ilk savaşı da, ilk savaşı dikkat edin, Türkiye’ye saldıran süfyani güçlerle olacak. Devam etçez, bu konuyu kenarda tutun inşallah. Bu son on yılın son anlarında olacak. Yani bu 2010’da, 2012’de, 2015’te olur mu? Olur? Evet bilemeyiz. Ama bu on yılın içersinde bu savaş, Mehdi’nin o savaşı olacak inşallah.

Yeni konu; Mehdi’nin Yardımcıları. Şimdi zanneder ki, herkes, Mehdi tek başına çıkacak her şeyi halletçek. Hayır. Nasıl Muhammedi Mustafa’nın yanında, Cihar-i Yari Güzin, Aşere-i Mübeşere, büyük sahabeler var idiye, aynı şekilde Mehdi’nin yanında da Mehdi’nin yardımcıları olacak. Mehdi’nin düşünce sistemine, fikri sistemine, Mehdi’nin stratejik sistemine uygun, onunla beraber, manevi, batini, zahir, aynı dairede, aynı noktada, aynı hedefte olan yardımcıları olacak. İşte o yardımcıları hadislerden bize naklediyor. Kim nakletmiş? Hz. Ali radiyallahu anh hazretlerine sormuşlar, Mehdi’den sual etmişler, o da Hz. Ali Efendimiz cevap vermiş: “Hey hat dedi, sonra eliyle bir dokuz işareti yaptı, sonra o ahir zamanda kişiye Allah’tan kork, Allah’tan kork denildiği zamanda çıkar.” dedi ve şöyle devam etti, “Bulutların semada toplandığı gibi, Allah onun etrafına bir kavim toplar, onların kalplerini uzlaştırır , onlar içlerinden şehit düşene üzülmez, kendilerine katılana da sevinmezler, sayıları Bedir ashabi kadardır, evvelkiler onları geçmediği gibi, sonrakiler de onlara yetişemezler ve onların sayıları Talut ile nehri geçenler kadardır.” Demek ki Mehdi’nin yardımcıları olacak, bu Mehdi’nin yardımcıları da Bedir ashabi kadar olacak, yani üçyüz altmış küsur. Bu 360 cemaat olabilir, 360 tane bi topluluk olabilir, 360 kişi aralarındaki cemaatlerle beraber kaç kişi olursa o kadar insan olabilir. Ayrıyetten yedi tane de bayrak sahibi var, sahibi. Daha önceki derslerde söylediydim, bi yedi tane bayrak sahibi, askeri güç olabilir, devlet gücü olabilir, bölgesel güçler olabilir. Bu bölgesel güçlerin içersinde 360 tane makro dairede. Mikro dairedeki güçler olabilir. 360 kişi var. Bu kişiler, 360 kişi napar? Hiç bişey yapmaz. 360 kişinin arkasında, örneğin işte onar bin kişi olmuş olsa, büyük adet yapar, ellışer bin kişi olursa daha büyük adet yapar. O zaman bu Mehdi’nin arkasında, Mehdi’ye yardımcı olan, Mehdi’yle beraber hareket eden, hareket eden Mehdi’nin hizmetinde çalışan cemaatler

ve cemiyetler olacak. Biz bunu burda konuşuyorsak, hamdolsun bizde onun yanında sayılırız. Ve bunlar kendilerine katılan birisi olursa, vay biz çoğaldık deye sevinmicekler, içlerinden birisi de şehit olursa ona da üzölmücekler. Neden? Çünkü o şehit oldu, sevinilcek bi iş yaptı. Birileri ona katılmazsa da, ona üzölmücekler, katılmazsa katılmasın bizim yolumuz hak dıcek çünkü.

Devam ediyoruz. “Muhammed ümmetinin en hayırlısı ve sizin zorlukları gideren, veliniz olan kimseye katılın.” Bu kim? Mehdi. “O Mekke’dedir, o Mehdi’dir ve ismi Muhammed bin Abdullah’tır.” Burasına dikkat edin “Şam ebdalları ve doğunun ileri gelenleri ona katılır ki, onların kalpleri demir gibidir ve onlar gündüz aslan, gecede abittirler.” Şam ebdalları, ebdal demek, kalbi fitne fikirli olmayan, Allah’ın evliyası, Allah’ın velileri demek. Hani derler ya, abdal derler ya, o abdal Allah’ın evliyası demek. Demek ki, Şam ebdalları, yani Şam’ın velileri, evliyalrı Mehdi’nin peşine takılacak, onunla beraber hareket etcek. Şam bu noktada, Türkiye de var mıydı içersinde? Vardı, geçmiş derslerde anlatmıştık. O zaman Şam ebdalları da buna katılacaksa, demek ki Türkiye’den de cemaatler, cemiyetler, Türkiye’nin ileri gelen şahısları, manevi önderleri de bu Mehdi’ye yardım noktasında ona katılacaklar, onunla beraber hareket etcekler, Mehdi’ye yardımcı olacaklar. O zaman hepimiz bi de Mehdi’ye yardımcı olmamız farz. Resulullah sallallahu aleyhi ve selem hazretleri diyor ki: “Siz kar üzerinde emekleyerek, sürünerek te olsa, ona katılın.” Ona katılmanız ne kadar zor olursa olsun, siz ona biat edin, ona biat etmeniz farzdır diyor. Ve o Mehdi’ye, Mehdiyete yardım etmek te farz. Mehdi ve Mehdiyete de yardım etmek te farz. Allah muhafaza eylesin cümlemizi.

Devam ediyoruz. “Mehdi zamanındaki insanların en hayırlısıdır. Onun yardımcıları ve ona biat edenler” dikkat edin buraya “Küfe, Yemen ve Şam ebdallarından olacaktır.” Demek ki, Küfe, Yemen ve Şam ebdalları olacak. Yani üç tane bölge var. Bir Küfe. Küfe nerde? Irak’ta. İkincisi Yemen, üçüncüsü Şam ebdallarından olacak. Demek ki islam dünyasındaki veliler, mürşidi kamiller, evliyalrı, has dervişler, has müminler ne yapacaklar? Ona katılacaklar, onun yardımcıları olacaklar. Devam edelim burası çok enteresan “Cebrail onların önünde”, yani bu yardımcılarının önünde ne olcaktı? Cebrail. “Mikail de arkalarında bulunur.” Mikail de o cemaatin arkasında olacak. Cebrail önünde, Mikail de arkalarında. Kimin? Şam ebdallarının, Mehdi’ye biat eden, Mehdiyete yardım eden, Mehdiyete hizmet eden, Mehdiyete biatlaşmış olanların, önlerinde Cebrail, arkalarında Mikail aleyhisselam olacak. “O mahlukat arasında sevilir.” Mehdi ve Mehdiyete tabi olanlar, Mehdiyete beraber hareket edenler de, hareket edenler de bi özellik olacak. Nolacak? Mahlukat onları sevecek, insanlar onları sevecek, hayvanlar onları sevecek, böcekler kuşlar onları sevecek. O Mehdi’nin yardımcıları kuşlara dıcek ki, buraya konun, oraya konacak kuş. Böceklerle dıcek ki, şuraya saldırın, böcekler saldıracaklar. Allah onların üzerine kerametleri açacak. O Mehdi’nin yardımcıları zannetmeyin normal insanlar gibi olmucağı. Cenabı Hak onların kerametlerini açacak, yırtıcı hayvanlar onları dinliceğı, müminler onları dinliceğı, kurtlar, kuşlar, böcekler, meyvalar dinliceğı. Savaş esnasında veyayutta o debdebeli zamanında aç kalcaklar, çam ağacına seslenecek decek bize muz ver karnımız acıktı, çam ağacı muz vercek. Bakçaklar ki şeftali, kış günü, yicek bişey yok, şeftaliye dıcek ki bizim karnımız aç, bize şeftali ver, pat şeftali vercek. Toprağına dıcek ki, karnımız aç, buğday lazım bize, topraktan buğday çıkacak. O ebdallara Allah keramet vercek, yardım etcek. Onlar çünkü Allah için yola çıkmışlar, Allah rızası için yola çıkmışlar, süfyanla mücadele ediyorlar, süfyanla savaşıyorlar.

Mehdi’nin görevi asıl deccalle savaşmak. Deccalle savaşa hazırlık yapılcağı. Asıl deccali öldürcek olan İsa aleyhisselam. Amma velakin o süfyanla olan mücadeleye devam etcek. Süfyanla olan o mücadele esnasında Mehdi ve Mehdi’nin yardımcılarna Allah yardım etcek. Ne demek Cebrail aleyhisselam önünde, Mikail aleyhisselamda arkasında. Manevi kuvvet.

Nasıl Bedir ashabına Allah gökteki meleklerini gönderdiyse, ve melekler hepsi de can hıraç, birbirlerini ezercesine Muhammed ordusuna yardım ettiyse, Allah da Mehdi ve Mehдинin ordusuna böyle yardımcıları göndercek. O yardımcıların kerametleri açık olacak, basiretleri açık olacak, manevi gözleri açık olacak, manevi elleri açık olacak, manevi ayakları açık olacak. Varsın kimin ne füzesi olursa varsın, o füzeyi atçak, öbürkide elinlen füzenin yönünü çevirecek öbürkinin kafasına atçak. Decekler ki, biz bu füzeyi, bu gemiden attıydık, tekrar gemiye geri nasıl geldi? Kendi kendilerini batıracaklar, ordan koordinatları hesaplarken, kendi koordinatlarını gircek salak ve aptallar. Kendi koordinatlarını girip, kendi gemilerini batıracaklar. Nasıl? Keramet ile. Keramet ile! Allah ilahi el yordamıyla süfyan ve süfyanistleri batıracak. Deccal ve deccalist düşünceye sahip olanları yok etcek. Yeryüzünde yeniden nur peyda olacak. Yeryüzü yeniden bereketlenecek eskisi gibi inşallah.

Evet. “Allah kör fitneleri onun vasıtasıyla söndürür, her yer emin bir hale gelir. Yanında bir adam olmadan bir kadın, beş kadın arkadaşıyla birlikte Allah’tan başka kimseye güvenmeden rahatlıkla hacca gidebilecek, onun zamanında yer ve gök bereket yağdıracak.” Bu ne zaman? Mehdi çıktıktan sonra, savaşlar olduktan sonra. O savaşlar olacak, Mehdi çıkınca her yer emin olacak. Her yer. İnşallah.

Devam ediyoruz. “Afrika’da da ona bir yardımcı çıkçak” diyor ki “Afrika’da bir emir 12 yıl hüküm sürer.” Sudan’a dikkat edin. Sudan nerde? Afrika’da. Peki Sudan’a şimdi dünyanın en büyük ordusu gidiyor. Ne ordusu gidiyor? Barış gücü adı altında bi ordu gidiyor, Sudan’a. Sudan’da ne var? Hıristiyan kabilelelerle Müslüman Sudan devleti arasında savaş var. Hıristiyan kabileleri silahlandırılan İsrail ve Amerika ve onları silahlandırarak Sudan devletine başkaldırtıyorlar. Ve şimdi onları korumak amacıyla dünya üzerindeki en büyük birleşmiş milletler ordusu, tam tehzizat bütün mühimmatıyla, bütün mühimmatıyla, bütün silahlarıyla, ordularıyla Sudan’a yerleşiyor. Ve diyor ki, devam ediyor: “12 yıl hüküm sürdükten sonra bir fitne görülür orda ve orasını adaletle dolduran esmer bir adam başa geçer ve sonra Mehdi çıktığında ona biat ederekten, onun lehinde savaşır.” Demek ki, Sudan’da bu önümüzdeki on yıl içersinde karışıklıkları bekleyin. O Afrika’da Müslüman cemaatlerin üzerinde kitlesel ölümleri bekleyin, kitlesel açlıkları bekleyin. Ordaki kabile savaşlarını bekleyin Afrika’da. Nasıl Irak’ta kim kimi öldürüyor belli değil, Afganistan’da kim kimi öldürüyor belli değil, şimdi Afrika’da da başlıcak. Süfyan durmuyor durduğu yerde.

Ama o hercü mercin bi faydası var. O faydası ne? Ordan bi cemaat çıkçak. Ordan öyle bir cemaat çıkçak ki, o cemaat Mehdi’ye yardımcı olacak, Mehdi’nin yanında savaşçak, Mehdi’ye biat etcek, Mehdi’yle beraber hareket etcek. İnşallah. “Mehdi çıktığı zaman en önemli yardımcıları” dikkat edin bu söylüyeceğim şey Anadoluyu ilgilendiren bişey “Ehli Kef’e gidip selam verip onları diriltecek ve Mehdi’nin yanında yerlerini alacaklardır. Daha sonra yattıkları yere dönüp, kıyamete kadar kalkmıcaklar.” Kim? Ashabı Kef, yedi uyuyanlar. Hala da uyuyorlar mı orada? Evet. Yedi uyuyanlar ordan kalkçaklar, Mehdi’yle beraber mücadele etcekler. Burada bunu tefsir eden kimse, onların yeniden oraya yatçağını söylüyor, fakat Allah rahmet eylesin üstadımızın üstadı Çorumlu Hacı Mustafa efendi hazretleri, dedi ki; evladım onlar Mehdi’nin yanında savaşıp şehit düşçekler dedi. Artık bu mu doğrudur, o mu doğrudur, şehit mi düşerler, yoksa onun yanında savaşırılar mı? Ayrı bir mesele. Ama onlar kalkçaklar ve Mehdi kaldıracak onları. İçeri gircek, mağaraya, esselamu aleyküm dicesek, onlar kalkçak ayağa ve eski elbiseleriyle kalkçak. Eski elbiseleriyle kalkçak. Ama ondan önce Mehdi ne yapçaktı? Ne yapçaktı? Ondan önce gelip Mehdi Konstantiniyyeyi yeniden fethetçektir. Konstantine neresi? İstanbul. Konstantiniyye İstanbul. O zaman İstanbul’un iki fethi vardı. Bir zahiri fethi ki, Fatih Sultan Mehmet Han yaptı onu. İkinci fetih ne? Manevi. Onu Mehdi gerçekleştirecek.

Son söz. “Mehdi çıktığında insanları bir şeye davet edecek.” İlk konuşması ve bu hadisin arkasında da Mehdi'nin yardımcılılarıyla alakalı bir şey var, bunu bu konuşmayı sonra tekrardan inşaallah size tekrar bunu okucam ama bölmek için bunu tekrar buraya aldım inşaallahu rahman Cenabı Hak bizi muhafaza eylesin. “Mehdi yatsı vaktinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selem hazretlerinin bayrağı, gömleği, kılıcı ve onun nuruyla ayan beyan ve birçok alametlerde yanında olduğu halde Mekke'de zuhur eder. Yatsı namazını kıldıktan sonra en yüksek sesiyle şöyle hitap eder.” Hitabımı iyi dinleyin, bu hitabı bütün dünya, radyo, televizyon, haber ajansları, gökteki melekler, cinni taifesi, yeryüzünde hayvan, haşat, böcek, aklınıza gelebilen ne kadar mahlukat varsa, herkes kendi lisanından bunu anlacak, kendi dilinden bunu duyacak. İnşallah. “Ey insanlar! Ben size Allah'ı hatırlatıyorum, yarın mahşer gününde, Allah'ın huzurunda yerinizin ne olacağını haber veriyorum. Allah size pek çok deliller ve peygamberler göndermiş, Kur'an'ı indirmiş ve size şöyle emretmiştir: Allah'ı hiçbir şeye ortak koşmayın, Allah ve Resulüne itaati koruyun, Kur'an'ın ihya ettiğini diriltin, yasakladığımı da yasaklayın ve siz Mehdi'ye yardımcılar ve destek olun. Zira dünyanın fena bulması ve zevale ermesi yaklaşmıştır ve bu kesindir. Ben sizi Allah'a ve Resulüne, onun kitabıyla amel etmeye, batılı yok edip, sünneti ihya etmeye davet ediyorum. Bu hitaptan sonra yanında **sonbahar bulutları gibi** birbirinden habersiz toplanan Bedir ehli sayısınca, 313 kadar insanla birlikte zuhur eder. Onun ashabı gece abid, gündüz ise aslanlar gibidir. Allah Mehdi için Hicaz toprağını fethederekten hapisteki Haşimilerin hepsini de kurtarır. Siyah bayraklılar ise Küfe'ye gidip, biat için Mehdi'ye adam gönderirler. Hz. Mehdi ordusunu her tarafa gönderir, zulmü ve zalimlerin hepsini yok eder, beldeler onun emrine girer. Allahu Teala onun elindeki Konstantiniyenin fethini müesser kılar.” Allah rızası için el fatiha ma salavat. Amin. Hakkınızı helal edin. Sesimiz iflas etti. İflas edince sohbet bu kadarmış nasip demek ki. Hakkınızı helal edin.

NOT: Yukarıda 10 ders halinde yazılan “DECCAL ve SÜFYAN ile MEHDİ ve MEHDİYET DERSLERİ'nin, MEHDİYETİN 3. DÖNEM, 2. ON YIL BÖLÜMÜ (2007-2017): ÖNÜMÜZDEKİ ON YIL” konulu yazı;

Üstadımız Bayındırlı Hacı Mustafa ÖZBAĞ (ks) Hazretlerinin, 02 Haziran 2007 ile 11 Ağustos 2007 tarihleri arasında Karabaş-i Veli Tekkesinde cumartesi akşamları yapmış olduğu sohbetlerden, bu konuyla ilgili bölümlerin alınmasıyla hazırlanmıştır.