

DERS-7: 21 TEMMUZ 2007

SÜFYANIN ARAP YARIMADASINA ORDU GÖNDERMESİ ve FIRATIN DURDURULMASI

Selamun Aleyküm.

Allah gecenizi hayır etsin inşaallah, Cenabı Hak, ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin, nefesinizi hayırlı eylesin inşaallah. Şu mübarek üç ayların yüzü suyu hürmetine cümlemizin günahlarını affetsin, kusurlarını affetsin, mübarek Recep ayını hakkıyla güzellikler içerisinde geçiren kullarından eylesin inşaallah.

Geldik gündeme. Süfyan! Ah şu süfyan ah! Ah şu süfyan, süfyancılar, süfyanistler, süfyanist düşünceye sahip olanlar ah, ah! Başımızın derdi süfyan. Süfyanın son dersi bu. Süfyanla alakalı dersi bitiriyoruz. Bilmiyorum kaç hafta oldu? Kaç hafta oldu? 4 hafta oldu mu? Evet. Süfyanın son dersi ondan sonra, süfyandan sonra olacak olanlara devam etçez. Konu bitmedi yani öyle bitti diye zannetmeyin. Süfyandan sonra, süfyanla beraber bir iki ders daha yapçaz bırakçaz, ilk on yılı bitiriyoruz çünkü.

“Kafirler arap yarımadasına inerler, ordular düzenlenir, halife öldürülür, dertler de büyür. Şam surlarının üstünde bir münadi yaklaşan şerden dolayı vay arabın haline der.” Demek ki kafirler, sadece Şam bölgesinde durmucaklar. Ya? Arap yarımadasına da inceker. Arap yarımadasında da napçaklar? Savaşçaklar. Ve Arap yarımadasında bir halifeyi, yani bir devlet başkanını, bir devlet başkanını katletçek süfyan. Ve bu süfyan ordusunda, bi önceki ders ne dedim? 600 tane yabancı olcak. Yani demek ki süfyan ordusunda çok uluslu bir ordu olcak süfyan ordusu. Ve bu çokuluslu ordu, yabancı ordu Şam bölgesini, Şam bölgesinde oturmakla kalmıcak, başka napçak? Arap yarım adasına doğru inceker. Yani komple arap yarım adasında savaş çıkarcak. Komple arap yarım adasında yangın büyücek, dertler büyücek, sıkıntılar büyücek. Süfyanın girdiği yerde sıkıntılar büyür. Süfyan ne yapıyordu? Camileri yıkıyordu, medreseleri yıkıyordu, kadınları katlediyordu, çocukları katlediyordu. Demek ki süfyan, girdiği yerde bunları yapçak. Süfyan insanların ırzlarını, namuslarını paçavraya çevirecek. Bugün haberlerde dinliyorum, Suriye’de, Suriye’de elli bin tane Irak’lı kadın tespit etmişler fuhuşa düşmüş. Irak’a girdi, elli bin tane kadın, Suriye’de fuhuş sektörüne düşmüş. Irak’lı mülteci bunlar! Demek ki süfyan girdiği yerde ırz namus bırakmıyor, girdiği yerde haysiyet şeref bırakmıyor, girdiği yerde kan göl halini alıyor, göl! Tespit edilen günde 200 kişi ölüyor Irak’ta, tespit edilen! Demek ki bu daha yayılacak. Bu önümüzdeki bu on yıl içerisinde bu yayılacak Önümüzdeki on yıl içerisinde süfyan arap yarımadasına da asker göndercek, Şam’a da asker göndercek, Farisilere de asker göndercek, doğuya zaten gönderdi: Afganistan. Ve nereye göndercekti bi de? Türkiye’ye göndercekti.

“Ve surların üstünde bir münadi yaklaşan şerden dolayı vay arabın haline der.” Demek ki süfyandan haber vercek, süfyanı anlatan haberciler olcak, duyurucular olcak. Decekler ki onlar: “süfyan geliyor, süfyan şunu yapıyor, süfyan bunu yapıyor” dicekler. Kimmiş bunlar? Münadi. Tebliğci, anlatanlar. Diceklermiş ki onlar: “vay arabın haline.” Ne yapıyoç şimdi biz? Münadilik yapıyoç. Vay arabın haline! Anlatıyoç bunlar olcak diyoç. Diyomuyum? Bazıları telefon açıyor bana, geçen hafta, bi önceki hafta. Bu hafta şunu dedin, hemen şurda şu oldu. Kendi kendime suçluluk hissetmeye başladım. Dedim ki ya cumartesi günü anlatıyon, pazartesi günü önüne geçiyor. Yani dedim ki işte Kerkük’te katliam olcak, iki gün geçmedi Kerkük’te katliam oldu. Katliam olmasını hiç kimse istemez ama önümüzdeki on yılı

konuşuyoruz. Kerkük'te ağır katliamlar olacak, tekrar söylüyorum. Kerkük'te ağır katliamlar olacak.

Devam ediyoruz. “Şam kalelerinden **halesta** denilen köy batar.” Demek ki Şam bölgesinde bi köy batçak, önümüzdeki on yıl içersinde. Bi köy, bi mahalle, bi belde. Bunun batması hem coğrafi olabilir, deprem olabilir, ahlaki olabilir, çökebilir, siyasi olabilir, siyasen batabilir, askeri olabilir, katledilebilir. Bi köy, bi belde. Demek ki o belde de, Şam bölgesinde bi batış izlicez bu önümüzdeki on yıl içersinde. “Pek çok insanı yok eden bi batma olması.” Demek ki o beldede, o bölgede veya dünyanın herhangi bir yerinde çok insanı içine alcak, batırcak bi batma olabilir. Bu coğrafi olarak, işte bi tsunami oldu, belki de bu olay. Veyahutta Şam bölgesinin içine giriyor, bizim bi deprem oldu mu? Oldu. Battı mı yerler? Battı. Orası olabilir. “Küfe Mescidinin”, burasını çok önemsiyorum ve arkadaşlardan rica ediyorum, bu konuyla ilgilenenler, bu konuyla alakalı olanlar, Irak'ta Küfe'de akrabası olanlar, bunu Allah rızası için söylüyorum, kamera da kaydetsin istiyorum, internetten de izleniyor çünkü, bu bilgiyi istiyorum inşallah ben ulaşamadım, siz ulaşabilenler bana bu bilgiyi ulaştırınsınlar. “Küfe mescidinin Abdullah ibni Mes'ud evinin duvarının yıkılması.” Küfe mescidinin, Küfe mescidinin Abdullah ibni Mes'ud tarafındaki duvarının yıkılması. Araştırdım bununla alakalı bi bilgiye ulaşamadım. Yıkıldı mı, yıkılmadı mı? Küfe mescidi bombalandı mı, bombalanmadı mı bilmiyorum. Bombalandı mı hacı abi? Bombalandı. Efendim? Son bi ay içinde bombalandı, yıkıldı. Küfe mescidi bombalandı mı, yıkıldı mı? Evet Küfe mescidi yıkılmış, bombalanmış, demek ki görülmüş bu hadise. Benim haberim yoktu bombalandığından. Yakınlarda mı oldu? Oov, kaçırmışız. Bu konu çok önemli çünkü. Bu Küfe mescidinin Abdullah ibni Mes'ud evi tarafından yıkılması, orda bu duvarın yıkılması çok önemli, bu konuyla bağlantılı başka hadisler var çünkü. Eğer o yıkıldıysa bu çok önemli işaret. Bu Hz. Ali efendimizin rivayeti çünkü. Bu çok önemli işaret, evet bununla alakalı inşallah. Hacı abi bana bu bilgiyi bi kesinleştirirsen? Olur. İnşallah.

“Fırat suyunun durdurulup, onun suyunun Küfe'ye girip şehri harab etmesi.” Diyeceksiniz ki ya nerden de ne buluyorsun? İşim bu benim. İşim bu. Bi de not alıyom, bunları bulduğum hadislerden, görüyorsunuz mu? Ders çalışıyom. Küfe mescidinin, Küfe'nin olduğu yere sel baskını, su baskını. Nerden? Fırat nehrinden akçak. Fırat nehri şuanda durduruldu mu? Durduruldu. Fırat nehri şuanda barajlarla, durduruldu mu? Durduruldu. Ya coğrafi bir olay olacak, barajdan su bırakçaklar, ya askeri bir olay olacak barajı bombalıcak birisi gelecek. Su önünde ne varsa akıp götürcek, Irak'ta, ya da o suyun üstünde bi bomba patlatçaklar, nehrin yatağını değiştirecekler, Küfe'nin içine gircek. Neden? Küfe'de çünkü ehli sünnet vel cemaat var, yani Kur'an ve sünnete tabi olanlar var. Küfe'de de katliam olacak çünkü. Küfe'de de katliam olacağını söyledim daha önce. “Küfe ve Hira arasında pek çok fitneler, korkulu zulümler ve cinayetler olacak.” Oluyor zaten bunlar şuanda. O bölgeler zaten kan revan halinde, fitneler almış götürmüş. Allah muhafaza eylesin.

Son nokta. Burayı iyi dinleyin: “Süfyani bir ordu göndererek Medine'de Ben-i Haşimden kim varsa öldürülmesini ister.” Demek ki süfyani bir ordu göndercekti ya Medine'ye. Bi ordu nereye göndercekti? Şam'a, Suriye'ye. Bi ordu nereye gitçekti? İran üzerine, Horasan üzerine. Bi ordu nereye gitçekti? Doğu tarafına, yani Afganistan, Pakistan tarafına. Bi ordu nereye gitçekti? Türkiye'ye, güneydoğu ve doğuya gitçekti. Demek ki bi ordusu da Medine'ye gitçekti ya. Evet, Medine'de Ben-i Haşimden, yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin sulbünden, hem maddi hem manevi, illaki zahiri sulbünden değil, kim Kur'an ve Sünnete sınıksıkı yapışıyorsa onların üzerine ne yapçak? Ordu göndercek ve onların öldürülmesini isticek. “Ben-i Haşim'den ele geçirilenler öldürülür ve geride kalanlar dağlara kaçarak, Mehdi Mekke'de çıkana kadar saklanırlar.” Demek ki, eline geçirdiklerini öldürcek

süfyan. Ve eline geçemeyen, kaçanlar da ne yapçaklar? Dağlarda saklanacaklar Mehdi çıkıncaya kadar. “Mehdi zuhur ettiği zaman Medine’den kaçan bu insanlar, Mekke’de onun etrafında toplanırlar. Süfyan ve ordusu Medinelileri katleder ve katliam yaşanır.” Medine’de de ne olacakmış? Katliam yaşancakmış.

Bi not düşeyim size. Şuanda Irak’ta direnişçiler var ya, o direnişçilerin büyük bir kısmı Sudan’lı, büyük bir kısmı Suudlu, büyük bir kısmı Mısırlı. Yani ehli sünnet vel cemaat. Onlar Kur’an ve Sünnete sımsıkı yapışanlardan. Süfyan napıyo şimdi onları? Katlediyor. Ne diye katlediyor? Terörist diye katlediyor. Adam dünyanın bilmem neresinden gelmiş, o memleketin göbeğine oturmuş, hançerini basmış, etrafı kan revan götürüyor, memleketini korumaya, kollamaya çalışanlar terörist oluyor. Bu anlayış doğru ise, bu anlayış doğru ise benim iki dedemin ikisi de terörist. Benim bi dedem ayağına körüklü çizmeyi çekmiş, vurmuş dağlara kendini. Efe kendisi, yunanla savaşmış. Bi dedem de 9 dil biliyordu, baba tarafı. Yunanistan’da rum zindanlarında işkence görmüş, yaptığı mücadeleden dolayı. Eğer şuanda bu anlayış doğruysa, ikisi de terörist. Bir kimsenin vatanını savunması kadar kutsal bişeyi olmaz, dinini savunması kadar kutsal bişeyi olmaz, namusunu koruması, savunması kadar kutsal bişey olmaz, ahlakını, hanımını, çocuğunu, çocuğunu koruması, malını koruması kadar kutsal bişeyi olmaz. Bunları korumak bunları muhafaza etmek, bunların uğruna mücadele etmek, savaşmak cihaddır ve cihad-ı ekberdir. Bu anlayış ta, asla ve asla terör ve terörizm değildir. Anlaşıldı mı? Hakkınızı helal edin. Süfyanla alakalı dersimiz burada son buldu. Önümüzdeki hafta bu konuyla alakalı, son on yılın içersinde olan, birkaç tane mesele var. Onları da anlatçaz bu konuyu kapatçaz. Cenabı Hak cümlemizi muhafaza eylesin. Hakkınızı helal edin. Allah rızası için el fatiha ma salavat. Amin.